



de 4-sprong

St. Franciscusparochie Bolsward

St. Werenfridusparochie Workum

St. Martinusparochie Makkum

H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

vrijdag 22 februari – vrijdag 22 maart 2013

Viersprongrooster

Datum	Tijd	Plaats	Viering	Voorgang.
vr 22 feb	19:00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
za 23 feb	19:00	Bolsward	Eucharistie	AB
zo 24 feb	09:30	Makkum	Eucharistie	AB
zo 24 feb	09:30	Witmarsum	Communieviering	Parochian.
zo 24 feb	09:30	Workum	Communieviering	Parochian.
Zo 24 feb	11:00	Bolsward	Eucharistie	AB
wo 27 feb	09:00	Janningkapel (Workum)	Eucharistie	AB
wo 27 feb	10:00	Bloemkamp	Communieviering	Vrijwillig.
do 28 feb	09:00	parochiezaal	Eucharistie	AB
vr 1 maart	19:00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
za 2 maart	19:00	Bolsward	Communieviering	NtW
za 2 maart	19:00	Workum	Eucharistie	AB
zo 3 maart	09:30	Makkum	Communieviering	NtW
zo 3 maart	09:30	Witmarsum	Eucharistie	AB
zo 3 maart	11:00	Bolsward	Eucharistie	AB
ma 4 maart	10:30	Avondrust	Communieviering	NtW
wo 6 maart	08:00	Workum	Kinderviering	AB
wo 6 maart	10:00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
do 7 maart	09:00	parochiezaal	Eucharistie	AB
vr 8 maart	19:00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
za 9 maart	16:00	Nij Mariënakker	Eucharistie	AB
za 9 maart	19:00	Bolsward	Gebedsviering	AB
zo 10 maart	09:30	Makkum	Eucharistie	AB
zo 10 maart	09:30	Witmarsum	Communieviering	Parochian.
zo 10 maart	09:30	Workum	Communieviering	NtW
zo 10 maart	11:00	Bolsward	Eucharistie	AB
wo 13 maart	09:00	Janningkapel (Workum)	Eucharistie	AB
wo 13 maart	10:00	Bloemkamp	Communieviering	NtW
do 14 maart	09:00	parochiezaal	Eucharistie	AB
vr 15 maart	19:00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
za 16 maart	19:00	Bolsward	Communievier.	Parochian.
za 16 maart	19:00	Workum	Eucharistie	AB
zo 17 maart	09:30	Makkum	Communieviering	Parochian.
zo 17 maart	09:30	Witmarsum	Eucharistie	AB
zo 17 maart	11:00	Bolsward	Eucharistie	AB
wo 20 maart	09:00	Janningkapel (Workum)	Eucharistie	AB
wo 20 maart	10:00	Bloemkamp	Communieviering	NtW
do 21 maart	09:00	parochiezaal	Eucharistie	AB
vr 22 maart	19:00	Huylckenstein	Communieviering	Parochian.

Uitvaartwacht in de Viersprong

22 febr. - t/m 24 febr. pastoor Bultsma

25 febr. - t/m 10 mrt. pastor Ten Wolde

11 mrt. - t/m 22 mrt. pastoor Bultsma

Veertigdagentijd: spiritueel, sober, solidair

Veertigdagentijd is een tijd voor inkeer en omkeer. We staan stil bij onze relatie tot God, tot onze medemens en tot onszelf. We stellen onszelf de vraag, wat ons ervan weerhoudt om te leven en samen te leven als de bevrijde en verlost mens die wij ten diepste zijn. En soms vertellen we dat in vastenvoornemens: een soort persoonlijk oefenprogramma voor de mens die wij verlangen te zijn.

Sommigen vasten zoals het van oudsher gewoon is: minder of anders eten, meer tijd en aandacht voor gebed en geestelijke lezing, een royale bijdrage aan de Vastenactie. Anderen komen tot heel persoonlijke invullingen van vasten en onthouding. Ze beperken de tijd dat ze naar beeldschermen kijken, minderen met benzinegebruik door langzamer en minder te gaan autorijden, of ze maken heel bewust elke dag aandacht vrij om echt naar hun partner te luisteren, om met de kinderen te stoeien en te spelen. De voorbeelden zijn allemaal echt, mede-gelovigen hebben hun best gedaan om deze vastenvoornemens te houden. Want ze ervoeren dat ze juist dat nodig hadden.

En wat nou zo mooi is: dwars door al ons ernstig proberen zit genade geweven. Het hangt niet van ons af, en het komt niet alleen van onze kant. Dat merk je het meeste op zondag. De zondagen zijn de oases op onze tocht door de woestijn. Adempauze. We laten onszelf los, we mogen drinken van de bron van het Woord van God, we mogen ons Brood voor onderweg ontvangen en we mogen Hem en elkaar ontmoeten, als het ware op de rand van de waterput. We vieren het feest van onze verrezen Heer, terwijl wij er ook naar onderweg zijn. Zo blijven onze hoop en onze vreugde groeien.

pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Even bijpraten

1^e communie – De voorbereidingen van de kinderen die hun 1^e communie gaan doen is nu echt begonnen. Het beloofd weer een groot feest te worden en bovenal een geweldige stap in het geloof van deze kinderen en hun ouders.

Biechtgelegenheid – Het is een oude en goede gewoonte om in de aanloop naar Pasen het sacrament van Boete en Verzoening te vieren. Neemt u daartoe gerust contact op met de pastoor of een andere priester.

Aftreden Paus – Op de dag van de deadline van dit parochieblad kwam het geheel onverwachte bericht dat paus Benedictus XVI aftreedt. In de geschiedenis is dit bijna nooit gebeurd en als het gebeurde om heel andere redenen dan nu het geval is. We denken dat de Paus een moedig besluit heeft genomen en daarmee bovendien nog eens aantoonde echt een bisschop voor onze tijd te zijn. Vanuit de media kregen we vaak een verwrongen beeld van Benedictus XVI, maar wie de moeite nam zich echt in zijn leven en werk te verdiepen kwam tot heel andere inzichten. We danken de Heer voor het pontificaat van Benedictus XVI en vragen dat hem nog een gezegende tijd van leven mag zijn gegund. Eveneens vragen we om Gods bijzondere bijstand nu het kardinalencollege een nieuwe bisschop voor de zetel van Rome zal kiezen.

Het pastoraal team.

Goede Week en Pasen vieren

Nu de veertigdagentijd weer is begonnen, nadert het Paasfeest met rasse schreden. Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en de eerste Paaszondag: ook dit jaar mogen we deze dagen weer vol geloof, verwondering en met diepe dankbaarheid vieren. Als pastoraal team vinden we het belangrijk daarover een paar woorden te schrijven, omdat de indeling van de viering anders zal zijn dan u gewend was.

Al sinds vele jaren wordt er vanuit verschillende kanten aan de pastores en parochianen meer aandacht gevraagd voor de manier waarop de liturgieën van Goede Week en Pasen worden gevierd. Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw kwamen daartoe op aandringen van liturgiegeleerden de eerste initiatieven uit Rome. Men wilde dat de vieringen beter bij de tijd werden gebracht en meer recht zouden doen aan de geloofsgemeenschap. Gevolg daarvan was bijvoorbeeld dat we de Paaswake weer op de late avond zijn gaan vieren en niet meer op zaterdagochtend. Sindsdien zijn er steeds weer belangrijke vragen gesteld ten aanzien van het hoe en waarom van de Goede Week- en Paasvieringen. Vooral met de bedoeling deze belangrijkste vieringen van het jaar met alle gelovigen samen zo goed mogelijk te kunnen vieren.

Een poosje geleden hebben de bisschoppen van Nederland daarom aan de pastores en de parochies gevraagd om bij het indelen van de vieringen nog meer rekening te houden met de aanwijzingen die vanwege de liturgievernieuwing al sinds een aantal decennia gelden. Onze eigen bisschop heeft daarover een brief geschreven, met al zijn pastores gesproken en opgedragen daar in 2013 mee te beginnen. Hij bedoelt daarmee geen keuzes tegen bepaalde praktijken te maken, maar heeft juist het beste met de parochianen voor en wil daarom dat de indeling van de vieringen laat zien dat de vieringen in de Goede Week met elkaar samenhangen, dat ze gemeenschapsvieringen zijn (dus van alle gelovigen samen) en dat de Eucharistie daarin centraal staat. Als pastores begrijpen we heel goed wat de bisschop bedoelt en zijn we het daar van harte mee eens.

Wat betekent dit concreet voor ons? We lopen de dagen van de Goede Week langs.

Palmzondag: wordt in alle vier parochies gevierd.

Dinsdag in de Goede Week: er zal een boeteviering zijn in Makkum.

Woensdag in de Goede Week: de oliewijding is in de kathedraal te Groningen.

Witte Donderdag: is er één viering voor alle parochies samen te Bolsward

We vieren op Witte Donderdag dat Jezus vooruitlopend aan zijn lijden en sterven de Eucharistie aan zijn kerk gaf. Niet alleen door het breken van het Brood, maar ook in de dienst aan de naaste. Hoewel we natuurlijk allemaal hechten aan vieringen in onze eigen kerkgebouwen, is dit cadeau zo groot dat we dit het mooist vieren in grote gezamenlijkheid. Bovendien vraagt deze dag om de viering van de Eucharistie. Een communieviering past eigenlijk niet.

Goede Vrijdag: we vieren samen de plechtigheden en brengen de kruishulde 's avonds in de kerk van Witmarsum. 's Middags worden er in verschillende kerken kruiswegvieringen gehouden.

De liturgie van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vormen samen één lange viering. Dat vraagt dus van ons deze vieringen als één gemeenschap te vieren. Eigenlijk zou het ook in hetzelfde kerkgebouw moeten, maar we willen graag verschillende kerken aandoen. Daarom doen we op u een groot beroep om naar de vieringen toe te reizen – om samen te vieren, om samen gemeenschap waar te maken. We hopen echt dat u daartoe de moeite wilt nemen.

Stille Zaterdag: overdag zijn er geen vieringen. 's Avonds vieren we de Paaswake eerst in Workum en daarna in Bolsward.

De logica van de liturgie vraagt natuurlijk één Paaswake. Al lange jaren wordt aan kleinere gemeenschappen gevraagd om aan te sluiten bij grotere.

Wanneer we de Opstanding verwachten, het nieuwe licht in de donkere kerk brengen en onze doopbeloften vernieuwen, dan vraagt dat een zo groot mogelijke vierende gemeenschap. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Toch denken we er goed aan te doen twee vieringen te houden. De eerste in Workum zal wat korter zijn en we hopen met name ook jongeren te betrekken. De tweede viering is in Bolsward.

Paaszondag: in alle kerken zijn Eucharistie- of Communievieringen.

Onze bisschop heeft nadrukkelijk gevraagd om op de eerste Paaszondag wel in alle parochiekerken te vieren. Dat doen we van harte en we hopen dat we na een paar dagen met vier parochies samen op te hebben getrokken, met nog meer overtuiging onze eigen gebedshuizen vullen met ons allelujazang en ons gebed.

Al met al: deze nieuwe manier van de vieringen indelen vraagt van ons allemaal een nieuwe inzet. Wij hopen echt dat we er met ieders welwillendheid opnieuw een geweldig Paasfeest van kunnen maken. Juist dat staat voorop, we willen samen vieren. Daarom zal ook steeds het gehele pastoraal team bij de vieringen zijn. We vieren samen en voelen en voeden zo ons geloof en onze geloofsgemeenschap!

Het pastoraal team van De Viersprong.

Over liturgie gesproken: gebed

Wanneer we bidden geven we vorm aan onze band met God. Tijdens ons gebed zoeken we heel bewust contact met Hem die we noemen bij het maken van het kruisteken: Vader, Zoon en Geest. Ons gebed kan, alleen of met andere mensen samen verricht, allerlei vormen hebben. Soms bidden we met woorden, soms is stilte alles wat gezegd moet worden. Soms gebruiken we vastgestelde teksten, soms is een korte hartenkreet al een groot gebed. Mediterend een Bijbeltekst lezen is mogelijk, het kleine kruisje op het voorhoofd van je kind eveneens. Allemaal waardevolle vormen van gebed die elkaar aanvullen. Onze liturgie is eveneens een vorm van gebed, een gestileerde vorm. Het kan al beginnen bij het binnenkomen in de kerk, waar we met wijwater een kruisteken kunnen maken als herinnering aan ons doopsel. Het knielen voor het heilig sacrament alvorens de kerkbank in te gaan, is ook zo'n biddend gebaar. De goede gewoonte om voor en na de viering in de kerk niet met elkaar te spreken, is bedoeld als uitnodiging om te bidden (en als respect voor wie ook daadwerkelijk aan die uitnodiging gehoor willen geven). En tegelijk een gelovig waarderen van de Heer die aanwezig is en hoopt te spreken tot ons hart. Het gezamenlijke gebed begint zodra de bel klinkt en het openingslied wordt ingezet.

We richten ons op om voor God te staan en we zingen teksten die betrekking hebben op de band die er mag zijn tussen God en ons. Het zodoende al erkennen van wat God voor ons betekent is reeds gebed. Onbaatzuchtig gebed, want we vragen (meestal) niets. Heel de liturgie is bedoeld als een moment van met Christus zijn. Christus die we op verschillende manieren ontmoeten, namelijk in zijn verzamelde gemeenschap, in de priester die Christus als Hoofd van zijn Lichaam tegenwoordig stelt, in het altaar als hoeksteen van onze geloofsgemeenschap, in het Woord wat we horen, in de Eucharistie die we vieren en de daarbij horende communie die we ontvangen. Het maken van het kruisteken, het uitwisselen van de liturgische groet en de inleiding door de priester of een ander, helpt ons dit voor ogen te nemen en er ons hart voor te openen.

In de viering van de Eucharistie is alles wat we doen een vorm van bidden, maar daarbinnen zijn er toch ook nog specifieke momenten van gebed. Vorige keer zagen we al hoe het openingsgebed een ritueel is waarbij zowel iedereen afzonderlijk als daarna de priester namens ons allen een gebed tot God richt: eerst het eigen geïmproviseerde gebed in stilte, daarna de gestileerde woorden hardop. Er zijn nog twee van zulke gebeden. Het gebed over de gaven is de eerste. Daarmee wordt de offerande beëindigd, die begon met het inzamelen van de gaven en het aandragen van brood en wijn. De gaven van de collecte staan als vrucht van onze arbeid symbool voor ons eigen leven dat we in gebed aan God aanbieden. Opnieuw dus een persoonlijke daad van gebed, die afgesloten wordt met gestileerde gebedswoorden door de priester. Na de communie gebeurt het nogmaals. De ontvangen communie zet wel haast automatisch aan tot persoonlijk gebed. De priester sluit dat moment van bidden af met het gebed na de communie. Denken we aan gebed tijdens de viering, dan ook aan de voorbede. De andere benaming is: gebed van de gelovigen.

Nadat de priester heeft opgeroepen om te bidden, leest een lector de intenties voor aan de verzamelde gemeenschap, die antwoordt met een acclamatie als: "Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons". Aan het einde van de voorbede spreekt de priester een afsluitend gebed. Dit moment van bidden is een uitgelezen mogelijkheid om al hetgeen waar we gedurende de week tegen aanliepen in te brengen in onze eredienst. We zijn zieke mensen tegengekomen of mensen die in welke nood dan ook verkeren. We hebben de regering weer zien worstelen met allerlei moeilijke, maar belangrijke vraagstukken. De kerk zelf kan ook wel een gebedje gebruiken. En wijzelf, ook wijzelf weten ons afhankelijk van Gods goedheid. Al dat leggen we in de voorbede neer. Onze diaconie, dat is onze liefdesdienst in en aan de wereld, komt zodoende binnen in de liturgie, in onze dienst aan God. Uiteraard is het eucharistisch gebed een moment van bidden. Na het eucharistisch gebed bidden we samen het Onze Vader.

Dit is het enige gebed dat we in de liturgie hardop samen, eventueel gezongen, bidden. Met dit van Jezus gekregen gebed, bereiden we ons voor op de communie. Elke bede van dat gebed heeft rechtstreeks verband met de communie. Juist dit gebed is wel eens een samenvatting van het hele evangelie genoemd. We kunnen het Onze Vader daarom nauwelijks bidden, als we ons niet met huid en haar aan het evangelie willen verbinden. Tijdens de communie doen we dan ook niets minder dan dat. Daarmee is de communie zelf misschien wel het meest intense moment van persoonlijk gebed. Alles wat God ons wil geven aanvaarden we en ontvangen het als een cadeau en opdracht tegelijk. Wees lichaam van Christus. We zeggen er ja, amen, op!

God in Gaast

Op maandagavond 18 maart a.s. is iedereen van harte welkom voor een bijeenkomst van **God in Gaast**. *Op reis in het Land van Geloven* (methode voor geloofscommunicatie voor volwassenen) bezoeken we, middenin de Veertigdagentijd, de woestijn en de grotten van de ascese. Vanaf het begin van het christendom hebben mannen en vrouwen de eenzaamheid opgezocht om zich aan God over te geven. Zijn stilte en ascese iets van andere tijden en andere plaatsen? Of kunnen we er iets uit meenemen naar ons eigen leven? Is het mogelijk om een plek te geven aan de kwaliteiten van kiezen en onderscheiden, die de woestijn aan het licht brengt? Samen gaan we dit extreme landschap van de ziel verkennen. (Het thema stond eerder voor de januari-bijeenkomst gepland, die wegens omstandigheden niet door is gegaan).

Tijd: vanaf 19.45 uur is de koffie/thee klaar, om 20.00 uur beginnen we.

Na afloop, vanaf 22.00 uur is er gelegenheid om na te praten en nog iets te drinken. Deze consumpties zijn voor eigen rekening.

Locatie: Dorpshuis De Fûke, Buren 27, 8757 JW Gaast

Inleider/gespreksleiding: pastor Nelleke ten Wolde.

Vastenactie Pelgrimstocht



In het kader van de Vastenactie zal er op zondagmiddag 3 maart een pelgrimswandeloctocht plaatsvinden. Na de Eucharistieviering is er vanaf 12.00 uur verzamelen en koffie drinken in de parochiezaal van Bolsward. Omstreeks 12.30 vertrekken we vanaf het kerkplein voor een wandeling van ongeveer 10 kilometer langs onder

meer Hartwerd en Burgwerd. Onderweg is er ruimte voor ontmoeting en gesprek, stilte en adempauze. Halverwege pauzeren we, waarbij u eventueel uw

zelf meegebrachte lunch kunt nuttigen. Voor iets warmes te drinken wordt gezorgd. De tocht eindigt met een kort liturgisch moment in de kerk van Bolsward.

Van elke deelnemer vragen we tenminste 5 euro voor het Vastenactieproject van dit jaar in Honduras. U kunt dit gewoon als inschrijfgeld betalen, of u laten sponsoren door vrienden en bekenden. Inschrijven is niet perse nodig, maar in verband met de koffie/thee stelt de organisatie het wel op prijs: info@franciscuskerk.nl. We hopen van harte op veel belangstelling.

*Werkgroep VOMS- Viersprong
Jan Riemersma
pastor Nelleke ten Wolde.*

UIT HET BISDOM



Goede week

De Goede Week is voor katholieken de meest rijke week van het liturgisch jaar. Wij gedenken dan immers het lijden, sterven en de opstanding van Christus. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, het zogenaamde Paastriduüm, worden met grote aandacht en zorg gevierd. Als bisschop heb ik de leden van onze pastorale teams gevraagd de vieringen op deze dagen te laten leiden door een priester. Traditioneel verbinden katholieken Witte Donderdag met de instelling van de Eucharistie. Het is dan ook goed juist op die dag Eucharistie te vieren. Datzelfde geldt ook voor de viering van de Paaswake. Deze viering moet door een priester worden geleid om de Eucharistie te kunnen vieren en het doopwater te kunnen zegenen.

In de afgelopen maanden heb ik over deze regelgeving met de leden van de pastorale teams gesproken. Een aantal priesters en pastoraal werkers kan de regelgeving van de Kerk begrijpen en steunen. Anderen hebben er moeite mee, temeer daar enkele decennia lang tijdens het Paastriduüm in meerdere parochies ook Woord en Communievieringen werden gehouden.

Sommigen spreken de vrees uit dat de rol van de pastoraal werker wordt gemarginaliseerd.

Mijn intentie is echter niet negatief maar positief. De regelgeving is niet gericht tegen de pastoraal werker maar vóór de Eucharistie. Soms heb ik wel eens de indruk dat nogal wat gelovigen de rijkdom van de Eucharistie niet goed meer beseffen. De Eucharistie vormt een van de sacramenten van de

Kerk. In de vorm van een maaltijd stellen wij de levensgave van Christus present. Zijn gevende en verzoenende liefde, tot op het kruis.

Een Woord – en Communieviering is een gebedsdienst waarbij de communie uit de laatst gevierde Eucharistie wordt rondgedeeld. Dat is heel zinvol maar is toch anders dan een Eucharistie.

Ik verwacht van onze pastorale teams dat zij loyaal en creatief de regelgeving rond het Paastriduüm in hun eigen parochies concretiseren. Opdat wij tijdens het Paastriduüm de rijkdom van de Eucharistie volop beleven.

Mgr. Dr. Gerard de Korte.

Ontmoetingsdag in Harlingen voor mensen, die hun partner hebben verloren.

De diocesane werkgroep *Partnerverlies* van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een *Ontmoetingsdag* voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende *Ontmoetingsdag* is in de regio Noordoost Friesland: op donderdag 7 maart 2013 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de pastorie Harlingen' Zuiderhaven 77, 8861 CM Harlingen.

Het 'ontmoeten' staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn. Pastoor Bernard Buit uit Wolvega zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.

Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 27 februari 2013 opgeven bij: de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiusingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 050-4065888.

Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met: Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820, Mw. A. van Diepen-Galama, 0527-252418, Mw. C. Claassen-Schoenmakers, tel. 0595-572499 of met Mw. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596.

Na opgave ontvangt u rond 1 maart 2013 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.



Bericht van de diaconaal opbouwwerker

Afgelopen 1 februari is het alweer een jaar geleden dat ik als diaconaal opbouwwerker in de 4-sprong aan de slag ben gegaan. Zeker in het begin was het pionieren, waar ga ik me op richten, hoe kan en ga ik de functie vormgeven.

Is er wel armoede en zo ja, wat kan en ga ik er aan doen? Er ligt een goed uitgewerkt beleidsplan van de PCI, maar hoe ga ik hier handen en voeten aan geven in de diaconale praktijk van alledag. Als u het een beetje heeft gevolgd het afgelopen jaar dan heeft u gemerkt en wellicht ondervonden dat er het nodige is gebeurd op diaconaal gebied binnen onze vier parochies.

In het afgelopen jaar heb ik een basis gelegd, de functie van diaconaal opbouwwerker op de kaart gezet. Voor het komende jaar wil ik vanuit deze basis werken aan een aantal projecten te weten: het uitvoeren van de kanskaartmethode, het ondersteunen bij het opstarten van een buurttuin, het opzetten van een kledingbank, een diaconaal ontmoetingscentrum en het organiseren - samen met de mensen van de Bolder - van een dag voor mensen die deel uitmaken van het netwerk van mensen met psychische problemen en/of een psychiatrische stoornis. Wilt u meer informatie over bovenstaande projecten kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Ik vertel u er graag meer over. Daarnaast besteed ik een gedeelte van mijn tijd aan het bezoeken van mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan ondersteuning. Regelmatig zijn dit mensen die ik na verloop van tijd kan koppelen aan een schuldhulpmaatje. Goed nieuws hierbij is dat er deze maand 14 nieuwe schuldhulpmaatjes worden opgeleid in Bolsward.

Verder wil ik graag nog iets vermelden over de drie avonden over het katholiek sociaal denken die ik samen met Dominicus Kamsma mag inleiden. Ik ervaar het als erg inspirerend dat er op de eerste avond dertig mensen aanwezig waren die samen op zoek gingen naar wat het katholiek sociaal denken en de diaconale praktijk van alledag ons te melden kan hebben en wat het voor ons betekent in ons alledaagse leven. Ik verheug me zeer op de volgende twee avonden, te beginnen op 27 februari a.s.

Als laatste nog maar een oproep; denkt u op wat voor manier dan ook een bijdrage te kunnen leveren aan bovengenoemde initiatieven, laat mij dat dan weten. U bent meer dan welkom en uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Vrede en alle goeds,

Kees van Kordelaar, Kvankordelaar@solidairfriesland.nl, tel. 06-19905519.

Stille Hulp

Met een zekere regelmaat komt het, juist ook in deze tijd, voor dat mensen tussen wal en schip raken of door wat voor reden dan ook niet meer weten hoe ze financieel rond moeten komen. In die gevallen kan er een beroep op stille hulp vanuit de diaconie of de caritas van de kerk worden gedaan.

Als diaconie of caritas zullen we altijd eerst vragen of de hulpvrager gebruik maakt van uitkeringen of andere regelingen waarvoor ze in aanmerking komen. Het komt echter voor dat de officiële instanties de regels strikt moeten toepassen, terwijl er wel sprake is van een schrijnende financiële situatie.

Misschien bent of kent u iemand die moeilijk zit, al is het maar tijdelijk. U hoeft geen lid te zijn van een kerkgenootschap om in aanmerking te komen voor hulp. De hulp is uit principe bedoeld voor iedereen die in een situatie zit waar acute nood is. De diaconie of de caritas van de kerk is er om de acute nood tijdelijk te verlichten en om te helpen zoeken naar een balans tussen inkomsten en uitgaven.

De doelstelling is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten, te 'helpen waar geen helper is'. We noemen het stille hulp omdat uw privacy gewaarborgd is. De aanvraag blijft tussen u en ons. Het telefoonnummer voor het aanvragen van stille hulp is: 06-39854955.

Beste Mensen



Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De Viersprong. Door een themaachtend over mensen met psychische problemen is duidelijk geworden dat in de regio Zuidwest Friesland behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning voor de kring rondom mensen met een psychiatrisch problemen. Als deze naasten goed ondersteund worden, dan kunnen ze het langer vol houden om er te zijn voor de ander. Om op deze behoefte in te spelen, hebben we een huiskamergroep waarin mensen rondom psychiatrische cliënten terecht kunnen met hun verhaal en ervaringen. Naar behoefte kunnen ze dan aanschuiven voor koffie/thee, een gesprek of een luisterend oor. De werkgroep wordt ondersteund door Kees van Kordelaar diaconale opbouwwerker van de Viersprong, Harry van der Sneek consultant van de PKN, Solidair Friesland en de Caritas instelling van Workum. De avond zal plaatsvinden op woensdag 6 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 HB te Workum. De inloop is vanaf 19.30 uur. De bedoeling is om 1 keer per 6 weken de gelegenheid te geven bij elkaar te komen. De volgende datums zijn; 17 april, 29 mei, 18 september, 30 oktober en 11 december. We nodigen u van harte uit.

*Wergroep De Bolder.
Agatha Vreeling (0517-532115)*

Voor de jongeren

Uitnodiging voor jongeren: Palmzondagbijeenkomst in Leeuwarden

Heel lang is het al de traditie dat op Palmzondag overal ter wereld Katholieke jongeren bij elkaar komen om Wereldjongerendag te vieren. Ook dit jaar doen we daar als bisdom Groningen- Leeuwarden aan mee. Wil je graag andere jongeren uit het bisdom ontmoeten, meedoen met prachtige workshops en samen de intocht van Jezus in Jeruzalem vieren? Kom dan op Palmzondag 24 maart naar Leeuwarden! Je bent van harte welkom vanaf 14.00 uur in het Titus Brandsmahuis, naast de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden (Bonifatiusplein 21). Koffie, thee en fris staan dan voor je klaar.

In de middag zijn er interessante workshops waar je uit kunt kiezen:

- Bijbels koken
- Met de bisschop in gesprek
- Zangworkshop
- Uitleg over de kruisweg
- Stiltemeditatie
- Spelworkshop
- Diaconale workshop

Om 17.00 uur vieren we samen de Eucharistie en daarna gaan we nog gezellig samen eten. Je bent van harte welkom, en hoe meer jongeren je meeneemt hoe gezelliger de dag wordt.

Je kunt je aanmelden bij:

Lisette Winter: e-mail: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Tot 24 maart, tot Palmzondag in Leeuwarden!



Vooraankondiging Misdienaarsdag 2013

Voor alle misdienaars en acolieten van het bisdom Groningen Leeuwarden wordt op zaterdag 25 mei 2013 een uitgaansdag georganiseerd in Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha.

Het bisdom nodigt graag alle kinderen en jongeren uit die in de parochies als misdienaar of acoliet meehelpen in de vieringen.

Op het programma van de misdienaarsdag staat o.a.:

een feestelijke Eucharistieviering, een spel en natuurlijk spelen in het attractiepark.

De dag begint om 09.45 uur (aankomst) en duurt tot 15.45 uur. Deelname is gratis. Over enige tijd komt er meer informatie over aanmelding enz.

St. Franciscusparochie te Bolsward

Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 23 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 24 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Harmen

Brattinga, uit dankbaarheid, overl. ouders Bijvoets-Minnema, Hille v.d.Weide

Woensdag 27 febr. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 28 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne

Zaterdag 2 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna Huitema-Jellema

Zondag 3 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, fam. J. Galama en A. Galama-Ypma, overl. ouders Visser-Piekema, lev. en overl. fam. Jorritsma - Riepstra

Woensdag 6 mrt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 7 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. fam. Jorna-Bonekamp

Zaterdag 9 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, overl. ouders Jozeph en Marie Witteveen-Dijkstra

Zondag 10 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. Visser-Bonte, Leo Bos, ouders Sybrandus Franciscus Oosterbaan en Baukje Oosterbaan-Jurna, jrd. Bram Oosterbaan jr., Durk Henkes en Bets Henkes-v. Nie, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreeze-v.d.Werf, Annie Houben, Catrinus Vallinga

Woensdag 13 mrt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 14 mrt: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne

Zaterdag 16 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Mieke v.d.Weide-Gerritsma

Zondag 17 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. En overl. fam. Huisman-Rijpstra

Woensdag 20 mrt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,

Donderdag 21 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Sim v.d. Berg





Oecumenische gespreksavond Burgwerd/ Hartwerd/ Hichtum

Op 20 maart a.s. vindt de jaarlijkse oecumenische gespreksavond voor Burgwerd/ Hartwerd en Hichtum plaats in het dorps huis van Burgwerd. Het thema van deze avond is Pelgrimeren als weg van geloofsverdieping. We zullen ervaringen delen van onderweg te zijn, en onze eigen levensweg als pelgrimstocht bezien. Inleiders zijn Ds. Liuwe Westra en pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen. Aanvang van de avond is 20.00 uur, vanaf 19.45 staat de koffie/thee klaar. Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden.

Deelnemers aan de gespreksavond worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te wandelen in de Pelgrimstocht van 3 maart vanuit Bolsward. (zie eerder in dit blad, bij het algemene deel).

Wereldgebedsdag

De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van gebed. Mensen over de hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed. Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. De orde van de dienst wordt elk jaar door een comité van een ander land samengesteld.

Het thema van de viering 2013 **Hoezo, een vreemdeling?** is liturgisch vormgegeven door het Franse Comité met zijn vele overzeese rijksgebieden.

De opbrengst van de collecten gehouden tijdens de vieringen gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van de dienst is gemaakt.

Graag nodigen wij u uit om dit samen met ons mee te vieren.

Het koor Nocht en Wille uit Lollum o.b.v. Petra Greydanus zal aan deze dienst hun medewerking verlenen.

Vrijdagavond 1 Maart a.s. om half 8 in de Doopsgezinde kerk aan het Skilwijk.

Graag tot ziens.

*Namens comité Wereldgebedsdag
Jo Visser-Draaisma.*

Familieberichten

Geboren:

24 jan. Daniël Gerben, zoon van Sietze en Nynke Bles-Dooper,
Friezenburg 4, 8702 AA Bolsward

3 febr. Jasmijn Catharina Elizabeth, dochter van Sinne en
Julia v.d. Weide, Snekerweg 4, 8701 PZ Bolsward



Gedoopt:

27 jan. Joël Sipma, zoon van Ingrid de Jong en Ronald Sipma

Van harte gefeliciteerd!

Overleden:

21 jan. Theodorus Leonardus de Jong, 101 jaar
Corr. adres: Kleine Dijlakker 19, 8731 HW Bolsward

7 febr. Douwe Hieltje Bouwmeester, 73 jaar
Werkmansbloei 15, 8701 HA Bolsward

Dat zij rusten in vrede.



Koren

Za. 22 febr.	Dameskoor	Zo. 10 mrt.	Cantus Deo
Zo. 23 febr.	Joachim	Za. 16 mrt.	Dameskoor
Za. 2 mrt.	Kinderkoor	Zo. 17 mrt.	Herenkoor
Zo. 3 mrt.	Herenkoor	Za. 23 mrt.	St. Maartenschool
Za. 9 mrt.	Herenkoor	Zo. 24 mrt.	Joachim

Opbrengst collecten

De collecte voor *eigen kerk* hebben, over een periode van vier weken,
€ 859,40 opgebracht.

Allen hartelijk dank hiervoor.



Wat gebeurt er meer in onze parochie?

Za.	23 febr.	9:00 uur	Schuldhulpmaatjes	Parochiezaal
Ma.	25 febr.	20.00 uur	Coörd. overleg	Parochiezaal
Wo.	27 febr.	13.00 uur	Eerste Communie	Parochiezaal
Wo.	27 febr.	20.00 uur	Studieavond Kath.S.L. en D	Parochiezaal
Vr.	1 maart	19.30 uur	BTBB	Parochiezaal
Zo.	3 maart	12.00 uur	Reünie Romereis	Parochiezaal
Ma.	4 maart	19.00 uur	Informatieav. Vormsel JK3	Parochiezaal
Wo.	6 maart	13.30 uur	Eerste Communie	Parochiezaal
Wo.	6 maart	14.00 uur	Geloven nu	Bovenzaal
Wo.	6 maart	20.00 uur	Titus Brandsmamuseum	Parochiezaal
Do.	7 maart	13.00 uur	Schoonmaak kerk	Parochiezaal
Vr.	8 maart	19.00 uur	Buitensch. Cat.	Parochiezaal
Vr.	8 maart	20.00 uur	Solid Friends	Parochiezaal
Ma.	11 maart	19.00 uur	KPO	Parochiezaal
Ma.	11 maart	20.00 uur	Geloven nu	Bovenzaal
Wo.	13 maart	19.00 uur	Kinderwoorddienst	parochiezaal
Wo.	13 maart	20.00 uur	JK3 vormsel voorber.	Parochiezaal
Do.	14 maart	12.30 uur	KPO	Parochiezaal
Za.	16 maart	19.30 uur	Stille omgang	Parochiezaal
Zo.	17 maart	11.00 uur	Kinderwoorddienst	Parochiezaal
Wo.	20 maart	13.00 uur	Viersprongblad rapen	Parochiezaal
Wo.	20 maart	13.30 uur	Eerste Communie	Parochiezaal
Wo.	20 maart	19.30 uur	Lourdeswerk	Parochiezaal
Wo.	20 maart	20.00 uur	Parochiebestuur	Bovenzaal
Do.	21 maart	13.00 uur	Opening Titus Brandsmamus.	Parochiezaal

Crèche, één keer in de twee weken.

Zoals veel mensen misschien al weten, is er elke zondag crèche voor de kleintjes. Omdat we helaas weinig crècheleidsters hebben, is er besloten dat er vanaf maart 2013 één keer in de twee weken crèche zal zijn. Er is dan per keer één leidster aanwezig. Bij vieringen waarbij we verwachten dat er veel kinderen komen, is er wel crèche en zorgen we ervoor dat er genoeg crècheleidsters zijn. Verder nog een oproep aan onze jongeren: Vind je het leuk om met kinderen om te gaan, pas je graag op en ben je 14 jaar of ouder? Dan is onze crèche echt iets voor jou! Lijkt je dit leuk? Of heb je hier misschien vragen over? Dan kun je je opgeven en/of je vragen stellen aan Laura Soolsma (laurasoolsma@hotmail.com) of Marloes Roodbergen (mnroodbergen@hotmail.com).

Laura Soolsma en Marloes Roodbergen.

Goede week offer!

Gezocht: vrijwilligers gezocht voor het ophalen van de giften voor het Goede Week Offer.

Ieder jaar houdt het comité Welzijnswerk een geldinzameling in de week vóór Pasen. Er wordt van de parochianen van de St. Franciscusparochie een financiële bijdrage gevraagd. Van dit **“Goede Week Offer”** worden de attenties voor onze zieke medeparochianen, attenties bij geboorte, jubilea of bij bepaalde verjaardagen bekostigd gedurende het hele jaar.

Voor het ophalen van deze giften beschikt het comité thans over een groep vrijwilligers van ongeveer 30. Dit aantal loopt om uiteenlopende redenen elk jaar terug. Het comité doet dan ook een dringend beroep op u, om eenmaal in het jaar, 2 a 3 uurtjes vrij te maken voor het ophalen van de giften bij parochianen voor onze zieken in ons midden. Wij zoeken meerdere vrijwilligers voor de stad Bolsward en 1 in Hartwerd.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich in verbinding stellen met mevr. K. Brandenburg (573452), mevr. H. Verbree – Draaisma (575272) of F.B. Visser (tel. 575885).



KVG

Maandag 11 maart 2013. Dit is een gezamenlijke avond met de KPO en wordt verzorgd door de KPO.

Mevr. Mieke van der Sluijs komt vertellen over haar leven en werk als gevangenisdirecteur, gemeentesecretaris en rechter. Een veelzijdige vrouw die veel te vertellen heeft.

De werkgroep “Melania Bolsward” houdt, zoals gebruikelijk in maart, een verkoop van de veelal zelfgemaakte artikelen. Voor aanvang van de avond en in de pauze krijgt u de gelegenheid om iets te kopen.

De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal.

Het bestuur.

Ziekenhuisbezoek

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van **“De Viersprong”** kunt u doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, email: info@franciscuskerk.nl



H. Werenfridusparochie Workum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zondag 24 febr.: Hans Flapper, Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong –Postma, Sijtze Westendorp, fam. Bouwhuis –Jellesma, Hans Huisman en overl.fam., Andries en

Dirk de Jong

Zaterdag 2 mrt.: Jan Bouma, Maurits Kuipers, Willem Westendorp

Zondag 10 mrt.: fam. Ypma –Dijkstra, overl .fam. Brandsma -Ypma

Zaterdag 16 mrt.: Siep Westendorp –Dijkstra, Titus en Theodora Galama –Dijkstra, overl. fam. de Jong -Sierkstra

Lectoren en misdienaars

Zo. 24 febr. Lector : H. Kienstra

Za. 2 mrt. Lector: J. Kramer

Misdienaars: Marich Flapper en Danique Wahle

Wo. 6 mrt. Misdienaars: Sietse Boomsma en Kees van Wier

Zo. 10 mrt. Lector: A. Kramer

Misdienaars: Ilse Boomsma en Jesse Yntema

Za. 16 mrt. Lector : A. Yntema

Misdienaars: Rudmer de Ringh en Marich Flapper

Koren

Zo. 24 febr. Ursulakoor

Za. 2 mrt. Gregorius Magnus

Zo. 10 mrt. Ludgerkoor

Za. 16 mrt. Gregorius Magnus

Kosters

Zo. 24 febr. H. Rijpma

Za. 2 mrt. A. de Ringh

Zo. 10 mrt. R. de Ringh

Za. 16 mrt. L. Buren

Collectanten:

Zo. 24 febr. H. de Bruin en Joh. de Jong

Za. 2 mrt. R. van Wier en P.Teernstra

Zo. 10 mrt. Joh. van Dijk en Tj. Ketelaar

Za. 16 mrt. G. de Boer en A. de Ringh



Crèche:

24 febr.: Annie en Femke van Dijk

Deurcollectes

24 febr. t.b.v. Jeugdwerk
2 mrt. t.b.v. Vastenactie
10 mrt. t.b.v. Onze koren
16 mrt. t.b.v. Vastenactie

Bloemverzorgers:

Maand febr. mevr. L. Buren

Koffieschenken:

Zo. 24 febr. A. de Boer en S. Hettinga
Zo. 10 mrt. T. Ketelaar en G. Rekers



Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker

Zaterdag 9 maart is er een Eucharistie viering met Pastoor Bultsma, deze viering begint om 16.00 uur.

Vrijwilligers zijn Mevr. A. de Boer, Mevr. I. Heins en Mevr. J. Ypma.

Wel en WEE Workum

* Na een vertrekkend Parochiebestuurslid kunnen we gelukkig ook weer een nieuw bestuurslid verwelkomen: Jan Brouwer wonend op het Noard is bereid gevonden om in het Parochiebestuur plaats te nemen. Jan heeft zijn werk in de zuivel vaarwel gezegd en kan nu van zijn pensioen genieten, hij heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden. We wensen Jan een goede leer en werkzame tijd toe.

* Wilt u 25 April alvast noteren in uw agenda? Dan is er de Parochiejaarvergadering waar u van harte welkom bent.

* Onze wijkvertegenwoordigers zijn weer op pad geweest om de kerkbalans weer in goede banen te laten lopen. Waarvoor wij ze heel hartelijk willen bedanken. We hopen dat we uw toezeggingen binnenkort tegemoet mogen zien, daar voor alvast onze dank.

* Onze zieken willen we sterkte en beterschap wensen.

* Verder wensen we u alle goeds voor de komende tijd.

De contact personen.



Wereldgebedsdag – een wereldgebeurtenis

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw, en honderdduizenden mensen - in de 173 landen die meedoen – voelen zich door een keten van gebed verenigd en bemoedigd.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld samenkomsten plaatsvinden, waar we hoop, zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen met elkaar delen. Hierdoor wordt ook ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn. Wereldgebedsdag geeft ook gelegenheid om over “eigen grenzen” heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel solidair te zijn met mensen over de hele wereld.

Dit jaar is de viering samengesteld door het comité van Frankrijk met zijn vele overzeese rijksgebieden. Het thema is: "**Hoezo, een vreemdeling?**"

De opbrengst van de collecten gehouden tijdens de vieringen gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van dienst is gemaakt, dit jaar naar o.a een kindertehuis in Rwanda.

Ook in Workum doen wij in 2013 weer mee!

De bijeenkomst wordt gehouden **op vrijdag 1 maart om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100 te Workum.**

Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten en koffie of thee te drinken.

Er is ook een stand van de Wereldwinkel.

U bent van harte welkom, vrouwen en mannen, jong en oud.

Hebt u vervoer nodig? Of meer informatie? Bel dan 0515-541992.

Zie ook www.wereldgebedsdag.nl

Het interkerkelijk comité.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”

Lectoren/ misdienaars/acolieten zie:

www.franciscuskerk.nl

Jongeren naar de Stille Omgang zie:

www.franciscuskerk.nl

Heiligenkalender, bloemen en foto's zie:

www.pylgeralmanak.nl

www.werkplaatsvoordeziel.nl

www.abultsma.nl

St. Martinusparochie Makkum



De vieringen: zie het 4-sprongrooster pagina 2

Zondag 24 febr.: Alle zieken in onze parochie en Avondrust en verjaardag/sterfdag Pieter Foekema

Zondag 3 mrt: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 10 mrt.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, en alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 17 mrt.: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 24 mrt.: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lectoren

Zo. 24 febr. Toos van As
 Zo. 3 mrt. Thilda Adema
 Zo. 10 mrt. Bernadette de Jong
 Zo. 17 mrt. Mieke van Vliet
 Zo. 24 mrt. Toos van As

Kosters

Zo. 24 febr. Jan Riemersma
 Zo. 3 mrt. Watze Roorda
 Zo. 10 mrt. Lenie Foekema
 Zo. 17 mrt. Bianca Domhof
 Zo. 24 mrt. Watze Roorda

Misdienaars

Zondag 17 februari Jacob en Ryan
 Zondag 24 februari Rosalie en Zoë
 Zondag 3 maart Charlotte en Quincy
 zondag 10 maart Hanna en Annick
 zondag 24 maart Jacob en Ryan



Collectanten

Zo. 24 febr. Klaas Groeneveld
 Zo. 3 maart Nico van Vliet
 Zo. 10 maart Lenie Foekema
 Zo. 17 maart Klaas Groeneveld
 Zo. 24 maart Geerten Tros

Bloemschikken

febr. An van Schaick en Tiny Tromp
 Maart: Annemiek Bakker en Monie Siemonsma.

Opbrengst collecten januari 2013

€ 124,35 Collecten eigen kerk

€ 34,75 Deurcollecte onderhoud eigen kerk

Extra collecten: zondag 3 maart deurcollecte onderhoud van de kerk

13 februari tot 31 maart Bisschoppelijke Vastenaktie.

Kerkbalans 2013

De Kerkbalansoperatie is bijna achter de rug. U hebt weer goed gedoneerd en daar zijn wij u dankbaar voor. Zoals het er nu uitziet is het eindresultaat € 17.000,- maar dan moeten er nog wel een aantal toegezegde formulieren binnen komen waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Wel en Wee Makkum

* De meeste vieringen in de Goede Week zijn viersprongvieringen. Dinsdag 26 maart in de Goede Week is de boeteviering in onze Kerk om 19.00 uur. Op Witte Donderdag is de viering in Bolsward en de Goede Vrijdagviering is om 19.00 uur in Witmarsum. De Paaswake is om 20.00 uur in Workum en om 22.00 uur in Bolsward.

* Zijn er parochianen die graag naar deze vieringen willen maar er niet kunnen komen dan kunnen ze bellen naar Mieke en Nico van Vliet en zij zullen voor U vervoer regelen, telefoonnummer 231678

Avondrust:

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 4 maart 2013 om 10.30 uur in de Túnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde. Vanaf 10 uur is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.

* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.

* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.

Toos van As, tel. 232564, (mailadres toosvanas@hotmail.com)



KVG-Nieuws

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 's middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.

Bedankt.

Op woensdag 13 maart hebben we weer onze DOE-avond. Deze avond wordt deze keer verzorgd door Marije Groeneveld (Masije). Opgave is noodzakelijk en kan bij Lenie (232199) of Aukje (233295) en doet u dit dan voor 1 maart a.s.

De eigen bijdrage is € 5,00.



H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

zondag 24 febr.: voor onze zieken, overl. fam. Ypma-Galama, Jan Jurna, Gerrit en Willy de Jong

zondag 3 mrt.: voor onze zieken, overl. Nico Yntema, Alie Sierkstra-Douma, Wiebe en Wiepkje Bergsma

zondag 10 mrt.: voor onze zieken, overl. Schelte en familie Anema-de Jong, Jan Jurna, Douwe en Anna Poortstra- de Boer

zondag 17 mrt.: voor onze zieken, overl. Antoon van Asseldonk, Williebrordus Dijkstra, familie Ypma-Galama.

Lectoren

zo. 24 feb.: mevr. E. van der Wei(532112)

zo. 3 mrt.: mevr. B. de Groot (531901)

zo. 10 mrt.: mevr. E. van der Wei(532112)

zo. 17 mrt.: dhr. F. van Koppen (531872)

zo. 24 mrt.: mevr. B. de Groot (532340)

Kosters

dhr. S. Hettinga

dhr. D. Stoffels

dhr. H. Anema

dhr. S. Hettinga

dhr. D. Stoffels

Collecte

Naast de wekelijkse collecte voor de parochie en het bisdom is er op zondag 3 maart een tweede collecte voor het reservefonds en op de zondagen 10,17 en 24 maart is er een extra collecte voor de Vastenactie.

Opbrengst collectes

De opbrengst van de collectes in de maand januari 2013 was als volgt:

Parochie: € 106,30

Bijzondere onkosten € 23,00

Reservefonds € 34,80

Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst

zo. 24 febr.: fam. L. Nota tel. 532260

zo. 3 mrt.: fam. J. van der Tol tel. 531251

zo. 10 mrt.: fam. L. Nota tel. 532260

zo. 17 mrt.: fam. J. van der Tol tel. 531251

zo. 24 mrt.: fam. L. Nota tel. 532260



Schoonmaken kerk

week 11: 11 t/m 16 maart:

mevr. T. Jorritsma (531578)

mevr. L. de Boer (642059)

week 14: 1 t/m 6 april:

mevr. D. Brouwer (531923)

mevr. B. de Groot (532340)

mevr. G. van Popta (531305)

Schoonmaken parochiehuis: Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda

do. 28 febr. : Liturgievergadering 09.30 uur in 't Arkje

do. 14 maart: Bezoekerswerkgroep 14.00 uur `t Arkje

do. 21 maart: Jaarlijkse algemene parochieavond 20.00 uur in `t Arkje.

zo. 24 maart: Palmzondag

Wel en wee Witmarsum

De kopie voor de 4-sprong was nog maar net de deur uit toen we het volgende bericht kregen:

Faak joegen wij mem har bûk in tût en fregen wannear komst der no ris ut?

No is `t einlings safier, meist mei ús boartsje, echt wier! Wij hawwe der in suske bij en binne allegear wakker wiis mei dij! Maaike & Nijnke.

En de ouders schreven: Tige wiis en o sa grutsk binne wij mei de berte fan ús famke en suske Anke Froukje. Schelte en Aaltje letje Herrema.

Wij wensen jullie van harte proficiat en hopen dat jullie veel plezier mogen beleven aan Anke en dat ze mag opgroeien in een gelukkige wereld.

Op 13 februari werd in Workum de As gewijd door pastoor Bultsma en konden alle gelovige aanwezigen een askruisje halen.

Hiermee begon ook de veertigdagentijd, een tijd om ons te bezinnen op ons leven.

In drie vieringen van 10-17 en 24 maart zal Liesan Hettinga met de kinderen aanwezig zijn en hun bijdragen leveren aan de dienst. Op deze drie zondagen in de vastentijd zal er een extra collecte zijn voor de Vastenaktie.

Op donderdagavond 21 maart a.s. hebben we de jaarlijkse algemene parochieavond. De agenda heeft u waarschijnlijk al gelezen. Deze staat vóór het Wel en Wee.

Algemene parochievergadering H. Nicolaas van Tolentijn 21 maart 2013 in 't Arkje te Witmarsum

Het is bijna weer zover, op donderdag **21 maart as.** hebben we de algemene jaarvergadering van de parochie. Graag willen wij u, als parochiaan, uitnodigen voor deze algemene parochievergadering. We beginnen om 20.00 uur met 'n kopje koffie of thee.

De agenda:

1. Welkomstwoord door de vicevoorzitter
2. Openingswoord van pastoor A. Bultsma
3. Openingslied
4. Verslag parochievergadering 2012
5. Jaaroverzicht 2012
6. Financiën toegelicht door E. Hofstra
7. Rondvraag

Pauze

8. Het thema van vanavond is het katholiek sociaal denken in relatie tot de diaconie praktijk van alle dag. We gaan samen in gesprek met Kees van Kordelaar, diaconaal opbouwmedewerker van de 4-Sprong.
9. Sluiting

Hierna kan degene die dat wil nog even gezellig napraten onder het genot van een hapje en drankje.

Wij rekenen op u allen,

*namens het bestuur
Paulus de Boer.*

Kerkbalans

Bijna alle toezeggingen voor Kerkbalans 2013 zijn weer binnen. Een aantal vrijwilligers hebben deze klus weer geklaard, hiervoor allen hartelijk dank.

Dit jaar is er tot nu toe € 11.968.—toegezegd en de verwachting is dat we het bedrag van vorig jaar niet zullen halen (dit was € 13.114.-).

Vorig jaar is er 96 % van het toegezegde bedrag binnen gekomen. De toezeggingen zijn lager als vorig jaar, ook hier wordt de recessie merkbaar, parochianen geven iets minder en enkelen hebben zich laten uitschrijven of bedanken tijdelijk voor de actie kerkbalans. De financiering zal nu met minder parochianen opgebracht moeten worden. Laten we met z'n allen gaan voor onze kerkgemeenschap!

*Namens het Parochiebestuur,
Leny Nota, penningmeester*

ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Bolsward:

Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE
Grote Dijlakker 7, telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan
het parochiesecretariaat.

Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl

Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:
0515.575924, Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag

Financiële zaken: Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483

Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop)
deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. van Dongen,
Pater Schuurmanstraat 22, tel. 0515.574579 e-mail: dong2103@planet.nl

Workum

Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.

Contactpersonen:

Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl

Ytsje Heins, tel. 0515.541979

Henny de Jong, tel. 0515.542912

Secretariaat: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537
e-mail: lienkederingh@hotmail.com

Ledenadministratie: Ger v.d. Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum.
Tel. 0515-540850, e-mail: gervandenes@hotmail.com

Financiële zaken: Rabobank nr. 37.21.12.900

Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel.
0515.542050 (kosten: €8,-)

Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl

Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode,
tel.06.42243477 www.fondsnaastienliefde.nl. Opgave nieuwe leden:
via e-mail: naastienliefde@live.nl

Makkum:

Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum

Contactpersonen:

Mevr. A. Reijns tel. 0515.231709

Mevr. T. Adema tel. 0515.231036

Dhr. A. van Schaick tel. 0515.231285

Mevr. T. van As tel. 0515.232564

Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum

Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.

De kosten bedragen € 8,00 per intentie.

Witmarsum:

Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89, 8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165

Contactpersonen:

Zr. Lambertina tel. 0517.579257 of 532165

Mevr. L. Nota tel. 0517.532260

Mevr. J. van der Tol tel. 0517.641482

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260

Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v. RK kerkbestuur Witmarsum

Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45, 8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961

Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165

Het volgende parochieblad "De 4 - Sprong" gaat over de periode:

22 maart – 19 april 2013

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen

vóór MAANDAG 11 maart 2013 bij/naar:

Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com

Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com

Makkum: mevr. T. van As, tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas@hotmail.com

Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl

Derde jaargang 2013 nr. 2.