



de 4-sprong

St. Franciscusparochie Bolsward

St. Werenfridusparochie Workum

St. Martinusparochie Makkum

H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

HUIZEN VOOR DE ZIEL

vrijdag 4 oktober - vrijdag 1 november 2013

Viersprongrooster

Datum	Tijd	Plaats	Viering	Voorgang.
Vr. 4 okt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 5 okt.	19.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Zo. 6 okt.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo. 6 okt.	09.30	Witmarsum	Communieviering	Parochian.
Zo. 6 okt.	09.30	Workum	Comm.viering (Kind.koor)	NtW
Zo. 6 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Ma. 7 okt.	10.30	Avondrust	Communieviering	NtW
Di. 8 okt.	09.00	Janningkapel	Communieviering	Parochian.
Wo. 9 okt.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	NtW
Do. 10 okt.	09.00	Bolsward	Communieviering	NtW
Vr. 11 okt.	19.00	Huylckenstein	Communieviering	Parochian.
Za. 12 okt.	19.00	Bolsward	Gebedsviering	NtW
za .12 okt.	19.00	Workum	Communieviering	Parochian.
Zo. 13 okt.	09.30	Makkum	Communieviering	NtW
Zo. 13 okt.	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
Zo. 13 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 15 okt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 16 okt.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Wo. 16 okt.	19.00	Bolsward	KVG-Vesper	AB
Do. 17 okt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 18 okt.	19.00	Huylckenstein	Communieviering	NtW
Za. 19 okt.	16.00	Nij Mariënakker	Eucharistie	AB
Za. 19 okt.	19.00	Bolsward	Gebedsviering	AB
Zo. 20 okt.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo. 20 okt.	09.30	Witmarsum	Communieviering	NtW
Zo. 20 okt.	09.30	Workum	Communieviering	Parochian.
Zo. 20 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 22 okt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 23 okt.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	Vrijwilligers
Do. 24 okt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 25 okt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za.26 okt.	19.00	Bolsward	Communieviering	Parochian.
Za. 26 okt.	19.00	Workum	Eucharistie	AB
Zo. 27 okt.	09.30	Makkum	Communieviering	Parochian.
Zo. 27 okt.	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
Zo. 27 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 29 okt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB

Wo. 30 okt.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Do. 31 okt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 1 nov.	19.00	Huylckenstein	Communieviering	Parochian.
Vr. 1 nov.	19.00	Witmarsum	Allerheiligen (4-sprong)	AB/ NtW
Za. 2 nov.	19.00	Bolsward	Allerzielen (Euchar.)	AB
Zo. 3 nov.	09.30	Makkum	Allerzielen (Euchar.)	AB
Zo. 3 nov.	09.30	Witmarsum	Allerzielen (Comm.)	Parochian.
Zo. 3 nov.	09.30	Workum	Allerzielen (Comm.)	NtW
Zo. 3 nov.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB

Uitvaartwacht in de Viersprong

Vrijdag	4 oktober	t/m zondag	13 oktober	pastor	Ten Wolde
Maandag	14 oktober	t/m zondag	27 oktober	pastoor	Bultsma
Maandag	28 oktober	t/m vrijdag	1 november	pastor	Ten Wolde

Huizen voor de ziel

Het nieuwe seizoen waaraan we net begonnen zijn, is een wat bijzonder seizoen. Onze nieuwe Z. Titus Brandsmaparochie zal namelijk zijn beslag krijgen. De voorbereidingen naderen hun voltooiing, via het gele vel wordt u daarvan steeds op de hoogte gehouden. Maar het nieuwe seizoen is ondertussen vooral ook een heel gewoon seizoen. In de huidige parochies, straks locaties, gaat alles gelukkig gewoon door: de vieringen, de catechese, de diaconie, de werkgroepen, de koren, de bezoekgroepen, enzovoorts – ons kerk-zijn in Makkum, Witmarsum, Bolsward en Workum blijft in grote lijnen hetzelfde. Alleen het bestuurlijk werk is anders en wordt vanaf 1 januari nog weer anders. En toch voelt het begin deze keer een beetje “oars as oars”, merk ik. Er hangt verandering in de lucht, en we weten het even niet zo goed, of zo. Echt lekker soepel beginnen is opeens veel moeilijker dan je denkt, lijkt het wel.

Het zou mooi zijn, als we in deze periode onze goede moed en een opgeruimd humeur zouden weten te behouden. In de kern verandert er namelijk echt helemaal niks. We blijven gewoon deel uit maken van één katholieke kerk, die ons als gelovigen verbindt over onze parochiegrenzen heen (wereldwijd, zelfs). We blijven op onze eigen plek, in ons eigen dorp/onze eigen stad, onze band met Christus vieren als we Hem ontmoeten in Woord en Sacrament. Hij blijft ons inspireren tot navolging in ons eigen leven, bij de vermenselijking van onze dorpen en steden, met een bijzondere aandacht voor individuele mensen die onze

aandacht en hulp nodig hebben. En onze relatie met Hem en met God blijft groeien en zich verdiepen in ontmoeting.

De geloofsgemeenschap is de plek waar ons religieuze leven zich kan ontwikkelen. Een huis voor de ziel. Een thuis, waar je aandacht, warmte en voedingsbodem vindt voor dat stukje van je wezen, dat naar God verlangt en deel van Hem uitmaakt. Voor je diepste Zijn, dat overal woont en nergens thuis is, behalve dan bij Hem in de buurt.

Zulke huizen voor de ziel zijn onze parochies van nu, onze locaties van straks. En de hoop is, dat we ons in onze parochie van straks ook steeds meer thuis gaan voelen bij elkaar. Want bij elkaar thuis zijn in het geloof, dat doet mensen goed. De saamhorigheid rond een rommelmarkt of een braderie; een catechese-avond waar mensen elkaar nabij komen en geloofsverhalen uitwisselen; jongeren die ouderen een leuke spelletjesmiddag bezorgen en er zelf ook van genieten. Die momenten dat er bijna geen woorden zijn, maar wel kleine gebaren van geloof: een kaars aansteken voor een ziek groepslid, voorbede doen voor mensen die je namens de kerk bezoekt, samen een lied zingen als besluit van de avond. Daar zijn wij kerk voor. Dat voedt ons geloof, onze hoop en onze liefde.

En hopelijk lukt het ons dan bovendien om niet alleen steeds meer bij elkaar thuis te raken, maar om ook manieren te vinden om in de bredere samenleving waarin we leven en werken te laten zien wat ons bezielt. Want daar ligt onze roeping en onze opdracht. Zeg nou zelf: als iets – je geloof- je zó goed doet, dan wil je dat toch delen?

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Even bijpraten.....

Gebedsdag voor vrede – 7 september hielden we op verzoek van paus Franciscus een gebedsdag voor vrede in Syrië en heel de wereld. Veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt naar ons kerkgebouw te komen voor persoonlijk gebed of samen te vieren. Veel dank voor uw gebed en betrokkenheid. Uiteraard hopen we dat u regelmatig voor vrede in de wereld wilt blijven bidden.

Start nieuwe parochie – Onze fusiedatum komt al snel dichterbij. Er wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Ondertussen is afgesproken dat we de start van onze nieuwe parochie zullen vieren op zondag 23 februari 2014. Meer informatie vindt u op het gele inlegvel.

Data 1^e communie – Doorgaans proberen we aan de start van het nieuwe seizoen zo snel mogelijk de data voor de 1^e communie bekend te maken. Helaas is het nog niet gelukt deze vast te stellen. In het komende parochieblad zullen ze worden bekend gemaakt. Uiteraard worden ook in 2014 de kinderen die nu in groep 4 zitten in de gelegenheid gesteld hun Eerste Heilige Communie te doen.

Doopvieringen – Ouders die hun kind graag willen laten dopen kunnen daartoe contact opnemen met de pastoor. Doopdata worden momenteel in onderling overleg vastgesteld. Voorafgaand aan de doop is er een gesprek met de pastoor. Ook daarvan wordt de datum gezamenlijk bepaald.

Pastoor A. Bultsma.

Ons vieren toegelicht – correctie!

Al in het vorige nummer maakten we u attent op de drie avonden die we organiseren om met elkaar nader in te gaan op de inhoud en achtergronden van onze liturgie. Avonden die we graag warm bij u aanbevelen. Er is echter een foutje geslopen in de data. Hieronder geven we u opnieuw het overzicht van de drie avonden, nu met de goede data. Alle avonden worden gehouden in de Brouwershof: Brouwersdyk 20 te Workum

1^e avond: woensdag 23 oktober 2013 om 19.30 uur:

Onder de titel 'Liturgie vraagt om een gemeenschap' ontdekken we dat we allemaal een rol hebben in onze vieringen. Iedereen heeft wel wat te doen. Welke rollen dat zijn en hoe we die uitoefenen, gaan we laten zien. Aan de hand van beeldmateriaal willen we ook laten zien dat de gemeenschap echt een verschil maakt.

2^e avond: donderdag 14 november 2013 om 19.30 uur:

'Liturgie vraagt om taal en teken', onder deze noemer verkennen we de woorden, gebaren en de 'spullen' voor de liturgie. We kijken o.a. naar de kelk, de hostieschaal, het wierookvat, maar ook naar de gewaden die worden gedragen. En waarom knielen, buigen, staan en zitten tijdens de viering?, daar gaan we op in. Tot slot staan we stil bij de woorden die we gebruiken: de lezingen en het gebed.

3^e avond: woensdag 11 december 2013 om 19.30 uur:

Zingen is dubbel bidden, zo zei de kerkvader bisschop Augustinus van Hippo al. Daarom willen we onder het motto 'Liturgie vraagt erom het uit te zingen', ingaan op de muziek tijdens onze vieringen. Bijvoorbeeld over de vaste gezangen, die we steeds weer zingen en over de liederen die maar af en toe worden gebruikt. En als we spreken over muziek, kunnen we ook gemakkelijk spreken over de vele verschillende soorten van vieringen in de kerk.

In de maand oktober is er iedere zaterdag om <u>16.30 uur</u> rozenkransbidden in de St. Franciscuskerk te Bolsward.

Vormselviering

Zowel in Workum als in Bolsward zijn er dit jaar 4 vormelingen. In overleg hebben de jongeren aangegeven, graag samen op zaterdagavond 16 november het Vormsel te willen ontvangen. De viering vindt plaats in Bolsward. Het zou geweldig zijn als de jongeren zouden mogen ervaren, dat hun thuisparochies achter hen staan. U kunt natuurlijk naar de kerk komen, maar u kunt ook nog iets meer doen. Het combokoor van Bolsward werkt projectmatig. U/jij kunt voor deze ene viering mee komen zingen. Er zijn drie repetities in voorbereiding op de Vormselviering: op 29 oktober, 6 november en 12 november, steeds van 19.15 tot 20.15 in de Franciscuskerk in Bolsward. Iedereen die het leuk vindt om zijn of haar bijdrage te leveren aan een feestelijke Vormselviering is van harte uitgenodigd!!

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.



De omdenkers

De 20^e editie van de jaarlijkse diaconale werkvond voor vrijwilligers in R.K. caritas en diaconie in het vicariaat Fryslân-Noordoostpolder heeft dit jaar gekozen voor het theaterstuk van de Jozef Wresinski Stichting “De Omdenkers”.

De Omdenkers is gemaakt en wordt gespeeld door mensen, levend in generatielange armoede en voormalig dak- en thuislozen en is geïnspireerd op hun levenservaring en die van anderen die leven aan de rand van onze samenleving. De Omdenkers is gebaseerd op een waar gebeurde geschiedenis. Een vrouw vertelt het verhaal van een groep Nederlandse mensen van wie het leven door armoede in het ongerede is geraakt. Zij hebben in uiterste nood hun toevlucht gezocht op een vakantiepark. Daar wonen zij illegaal. Hoe gaat de lokale samenleving hier mee om? En wat doen de armen zelf om uit hun situatie te geraken? De Omdenkers stelt ons deze vraag: ***kunnen wij – allen samen – een samenleving organiseren waarin de armsten in veiligheid en waardigheid mogen wonen, werken en liefhebben?***

Datum: maandag 28 oktober. Aanvang 20.00 uur.

Plaats: Zalencentrum te St. Nicolaasga

Anmelding verplicht!!

Secretariaat Diaconie Zuidwest: Mw. Corry Brouwer,

corrybrouwer@home.nl of 0515-427291.

UITNODIGING

Thema avond kinderen en armoede in Nederland

Op 17 oktober a.s. staan we weer stil bij de Dag van de Armoede. Vorig jaar is hier invulling aan gegeven door een themadag in de Broerekerk te organiseren. Deze dag is erg succesvol verlopen en heeft er voor gezorgd dat het thema armoede in Nederland weer een stukje makkelijker bespreekbaar is gemaakt. Met name de samenwerking met de scholen in Bolsward heeft erg positief uitgepakt. Het boekje met gedichten over armoede - geschreven door kinderen uit Bolsward - is inmiddels een collectors item en de schutting tegenover de Jumbo waar de gedichten op aangebracht zijn, is door veel mensen gelezen en gefotografeerd.

Ook dit jaar wil de werkgroep de dag van de armoede niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben gekozen voor het thema 'kinderen en armoede'. Dit is een zeer actueel thema. Uit onderzoek van de kinderombudsman blijkt dat 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede leeft. Het gaat in totaal om 370.000 kinderen. In Friesland gaat het zelfs om 1 op de 7 kinderen! Voldoende aanleiding dus om hier een thema-avond aan te wijden.

We hebben Stichting de Vonk uitgenodigd om deze avond te verzorgen. Deze stichting heeft veel ervaring met het thema en organiseert door het land regelmatig lezingen en workshops rondom kinderen en armoede in Nederland.

Deze avond zal een interactieve opzet hebben, waarbij onze gezamenlijke inspanningen gaan leiden tot het vaststellen van "het pact van Bolsward". Een pact waarin we zullen komen tot uitgangspunten, ideeën en praktische tips om een begin te maken met de aanpak van de ontoelaatbare situatie dat er in Nederland (en dus ook in Bolsward) kinderen in armoede moeten leven.

Als u zich aangesproken voelt door bovenstaande en een bijdrage wilt leveren aan het tot stand komen van dit "pact van Bolsward" bent u van harte uitgenodigd om op 17 oktober aanwezig te zijn.

De locatie van de bijeenkomst is de kantine van het Marnecollege aan de Schoolstraat 1, 8701 DX in Bolsward.

Inloop is vanaf 19.00 uur, we beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Vanwege de planning vragen wij u zich vooraf aan te melden.

Dit kunt u doen door voor 15 oktober een mailtje te sturen naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl.

Als u geen mogelijkheid hebt om een mailtje te sturen kunt u zich ook telefonisch aanmelden via 06-19905519.

Oproep kerstspel Bolsward

Een kerstspel door een groep kinderen is al vele jaren een veelzeggend en gewaardeerd onderdeel van de gezinsviering van Kerstmis, zoals die op 24 december om 19.30 uur plaatsvindt in Bolsward. Kinderen die zich hiervoor willen inzetten zijn er genoeg. Maar degenen die dit de afgelopen jaren georganiseerd hebben (vanuit de Kinderwoorddienstgroep) kunnen dit niet meer verzorgen, en ze kunnen ook geen opvolging vinden.

Daarom deze oproep: WIE O WIE kan/wil zich inzetten om samen met een 10-tal kinderen (of meer) een kerstspel in te studeren en in de viering van 24 december te laten zien?

Wanneer? In de periode van de herfstvakantie tot en met 24 december.

Wat? In principe gaan we aan het werk met Kerstmis op het marktplein, maar de nieuwe kerstspelleiding kan (samen met pastor Ten Wolde) ook zelf een nieuw spel kiezen.

Met wie? Met de mensen (16-96 jaar) die reageren op deze oproep, met steun en goede raad van de groep van vorige jaren, met de kinderen die zich opgeven en met het Combokoor, dat de liederen in het kerstspel muzikaal begeleidt.

Hoeveel tijd? Afhankelijk van het aantal mensen dat zich beschikbaar stelt. Er wordt in ieder geval 5 tot 6 keer geoefend met de kinderen, steeds ongeveer één uur. Daarnaast zit er tijd in eigen voorbereiding van de kerstspelgroep, afstemming met dirigent/koster/pastor, en in zaken als aankleding en decor. Op 23 december 's avonds om 19.00 uur is de generale repetitie met het combokoor. Geschatte tijdsbelasting: 2-3 uur per week

Opgave: bij het secretariaat

Deze activiteit kan worden gebruikt als maatschappelijke stage, en praktijkervaring zijn voor studenten Theater, Muziek en PABO/Pedagogiek.

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Ziekenhuisbezoek

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van **“De Viersprong”** kunt u doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, email: info@franciscuserkerk.nl

facebook

www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie

Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte van het laatste nieuws in onze parochies!

Help ons naar de laatste 100 “vind-ik-leuks”!

St. Franciscusparochie te Bolsward

Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 5 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma, Anna Huitema-Jellema, overl. ouders Janke en Johannes Dijkstra – Adema

Zondag 6 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Auke en Sjoeke Hoekstra-de Boer, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, voor de zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma

Woensdag 9 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, voor kinderen en kleinkinderen, voor een jarige zoon en zijn fam.

Donderdag 10 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne

Zaterdag 12 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 13 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Catrinus Vallinga, jrd. Simpke Sonsma

Woensdag 16 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 17 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners

Zaterdag 19 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 20 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Sjoerd Hettinga, Sippie de Jong en Marietje en Riemer Homminga-de Jong, Theo Lotstra

Woensdag 23 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen, voor een jarige zoon en zijn fam.

Donderdag 24 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, Theo Lotstra

Zaterdag 26 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Hendrikus Theodorus Brattinga

Zondag 27 okt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen Brattinga, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, foar âlders en fam. Rients en Antonia Miedema-Muller

Woensdag 30 okt. Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 31 okt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners



Kinderwoorddienst

Zondag 1 september, "Laat de kinderen tot mij komen".



De eerste kinderwoorddienst van dit seizoen zijn we begonnen met 11 kinderen. Na een welkomstwoord hebben we in het kort Lucas 14. 1, 7-14 verteld.

Daarna hebben wij de kinderen het volgende verhaal verteld: "Jezus zegent de kinderen". Dat grote mensen bij Jezus stonden,

ze wilden genezen worden. Anderen hadden Jezus' hulp nodig en weer anderen luisterden graag naar Jezus. Jezus had het druk. Maar er waren ook kinderen die naar Jezus wilden en ouders die hun kinderen wilden laten zegenen. De leerlingen van Jezus vonden de kinderen maar lastig en stuurden hen weg. Waarop Jezus boos werd. Jezus zei: "Laat de kinderen tot mij komen. In Gods koninkrijk zijn veel kinderen", zei Hij tegen zijn leerlingen. "Als je bij het koninkrijk van God wilt horen, dan moet je Mij vertrouwen als een kind.

Met de kinderen hebben wij een knutselwerkje gemaakt. Een kringetje van papieren kinderen. Met in het midden een waxinelichtje (het licht van God) en de tekst er om heen. Laat de kinderen tot Mij komen. Dit alles hebben wij afgesloten met een gebedje in de kerk.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag 27 oktober en 1 december in onze eigen kerk.

De leiding van de kwd.

In de maand oktober is er weer iedere zaterdag rozenkransbidden in de kerk. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het niet meer om 17.00 uur maar om

16.30 uur.

Koren



Za. 5 okt.	kinderkoor	Za. 26 okt.	dameskoor
Zo. 6 okt.	dames en herenkoor	Zo. 27 okt.	cantus deo
Za. 12 okt.	herenkoor	Za. 2 nov.	dames en herenkoor
Zo. 13 okt.	dameskoor	Zo. 3 nov.	cantrix C. Bekema
Za. 19 okt.	Joachim		
Zo. 20 okt.	herenkoor		

Familieberichten:

Geboren:

- 30 mei Thary Juliana van Balen, dochter van Fernande Teernstra en Fokke van Balen, Polle 2, 8701 GZ Bolsward
- 14 juli Jesse Daniël Martijn Huitema, zoon van Esmeralda en Hylke Huitema, De Greiden 5, 8701 ZZ Bolsward



Van harte gefeliciteerd!

Overleden:

- 26 aug. Jetse Epke Koster, 83 jaar
Corr. adres: Anklaarseweg 169,
7323 AB Apeldoorn
- 20 sept. Angela Maria Margaretha Faber, 53 jaar,
Corr. adres: Jac.P. Thijssepark 78, 1411 XZ Naarden



Dat zij mogen rusten in vrede!

Opbrengst collecten

De collecte voor *eigen kerk* hebben, over een periode van vier weken € 1.041,20 opgebracht.

Allen hartelijk dank hiervoor.

Collecte

In het weekend van 5 en 6 oktober a.s. is er collecte voor Wereldmissiedag van de kinderen.

In het weekend van 19 en 20 oktober a.s., Wereldmissiezondag, is er collecte voor Pauselijke Missiewerken.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”

Lectoren/ misdienaars/acolieten:

www.franciscuskerk.nl

Heiligenkalender, bloemen en foto's zie:

www.pylgeralmanak.nl

Overige websites:

www.franciscaansebeweging.nl

www.werkplaatsvoordeziel.nl

www.abultsma.nl

Wat gebeurt er meer in onze parochie?

Vr.	4 okt.	19.30 uur	ABTB	Parochiezaal
Ma.	7 okt.	19.45 uur	Schola Cantorum	Parochiezaal
Di.	8 okt.	19.30 uur	Dames en Herenkoor	Parochiezaal
Wo.	9 okt.	14.00 uur	Ziekenbezoek	Bovenzaal
Do.	10 okt.	13.00 uur	Kerkschoonmaak	Parochiezaal
Do.	10 okt.	19.30 uur	Cantus Deo	Parochiezaal
Vr.	11 okt.	19.00 uur	Jongerencatechese	Parochiezaal
Vr.	11 okt.	19.00 uur	Buitenschoolse cat.	Bovenzaal
Ma.	14 okt.	19.00 uur	Wijkcontactpersonen	Parochiezaal
Di.	15 okt.	20.00 uur	Geloven nu	Bovenzaal
Wo.	16 okt.	19.00 uur	KVG	Parochiezaal
Wo.	16 okt.	20.00 uur	Parochiebestuur	Bovenzaal
Do.	17 okt.	09.00 uur	KBO	Parochiezaal
Vr.	18 okt.	09.00 uur	Omzien naar elkaar	Bovenzaal
Di.	22 okt.	19.45 uur	Schola Cantorum	Parochiezaal
Di.	29 okt.	13.00 uur	KPO	Parochiezaal
Di.	29 okt.	19.45 uur	Schola Cantorum	Parochiezaal
Wo.	30 okt.	13.00 uur	Viersprong blad rapen	Parochiezaal
Wo.	30 okt.	20.00 uur	Catechesegroep	Bovenzaal
Vr.	1 nov	19.30 uur	ABTB	Parochiezaal

Uitnodiging tv-opnames *Nederland zingt* in Bolsward

Op dinsdag 8 oktober 2013 neemt de Evangelische Omroep het programma *Nederland Zingt* op in de Martinikerk in Bolsward. Aan deze opnames werken bijzondere koren mee waaronder het Chr. Mannenkoor Lelystad onder leiding van Bert Moll en De Ichtuscantorij onder leiding van Geke Bruining-Visser. Begeleidende musici zijn onder andere BoneBrass (trombone kwartet), Lydia van Mourik (fluit), Wouter Harbers (piano) en Martin Zonnenberg (orgel). De soliste is het zeventienjarige Nederlandse zangtalent Willemijn de Munnik uit Urk. De EO nodigt iedereen van harte uit om mee te komen zingen. Kaarten reserveren kan gratis via eo.nl/nederlandzingt.

Delen van de opnames zijn het hele jaar door te zien in de uitzendingen van *Nederland Zingt* en *Nederland Zingt op Zondag*. *Nederland Zingt* wordt door honderdduizenden Nederlanders bekeken en beluisterd. In het programma staat het geestelijke lied centraal. De liederen gaan over wat God heeft gedaan en gaat doen. Lieder van gelovige mensen in bijna alle omstandigheden van het leven. Ze worden gezongen op blijde dagen, maar ook in periodes van rouw.

Gegevens

De EO hoopt op veel enthousiaste mensen die meezingen in de samenzang op dinsdag 8 oktober 2013. De aanvang is 19.45 uur. Vanaf 18.45 uur zijn de deuren open. In verband met de opnames dient men vóór 19.30 uur aanwezig te zijn. Meer informatie is te vinden op nederlandzingt.nl.

Gratis reserveren

De toegang voor deze avond is gratis. Kaarten zijn te reserveren via eo.nl/nederlandzingt of tijdens kantooruren via 0900-3002130 (0,25 cpm). Bezoekers ontvangen bij de ingang een programmaboekje.

Nederland Zingt, iedere zaterdagavond, 19.00 uur, Nederland 2.

Nederland Zingt op Zondag, iedere zondag, 9.00 uur, Nederland 2.



KBO

Donderdag 17 oktober 2013

Het KBO seizoen wordt op deze dag geopend met een Eucharistieviering 's morgens om 09.00 uur.

Daarna is er in de parochiezaal een bijeenkomst voor allen die daar belangstelling voor hebben, met een kopje koffie en daarna is er een presentatie van beeldhouwster **Roelie Woudwijk**. Zij vertelt over haar werk, de techniek en haar inspiratie.

Deze bijzondere kunstenaar is zeker uw aandacht waard!

Het bestuur.



KVG

Woensdag 16 oktober 2013

We openen ons eigen KVG-seizoen om **19.00** uur met een viering in de St. Franciscuskerk. Om 19.45 uur begint in de parochiezaal de jaarvergadering, waarin het jaarverslag en het financieel verslag besproken worden en de kascommissie krijgt het woord.

Na de pauze komt de diaconaal opbouwwerker van onze parochie, dhr. Kees van Kordelaar, een lezing houden over armoede en hoe hiermee wordt omgegaan in de praktijk van alle dag.

Het belooft een interessante avond te worden.

Het bestuur.



H. Werenfridusparochie Workum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zondag 6 okt.: Gradus Kramer, Robertus en Maria Theodora Ketelaar- Huitema, Hans Flapper, overl. fam. W. Westendorp –Dijkstra, Johanna Galema -de Vent (jaargetijde), Jitte de Jong (jaargetijde)

Zaterdag 12 okt.: Gradus Kramer, Jitte de Jong, Corrie Kuipers –Overmars, Titus en Theodora Galama –Dijkstra, Andries en Dirk de Jong

Zondag 20 okt.: Johanna Galema –de Vent, Anna Teernstra-Tolsma, Jappie en Reinske Bouma -Kampstra

Zaterdag 26 okt.: Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth de Jong – Postma

Lectoren en misdienaars

Wo. 2 okt. Misdienaars: Luka Wahle en Jesse Yntema

Zo. 6 okt. Lector: H. Kienstra

Za. 12 okt. Lector: A. Yntema

Misdienaars: Rixt de Ringh en Janny Yntema

Zo. 20 okt. Lector: A. Kramer

Za. 26 okt. Lector: J. Kramer

Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra



Koren

Zo. 6 okt. Kinderkoor

Za. 12 okt. Gregorius Magnus koor

Zo. 20 okt. Ursulakoor

Za. 26 okt. Ludgerkoor

Kosters

Zo. 6 okt. R. de Ringh

Za. 12 okt. L. Buren

Zo. 20 okt. H. Rijpma

Za. 26 okt. A. de Ringh

Collectanten:

Zo. 6 okt. Lienke de Ringh en Rudolf van Wier

Za. 12 okt. Johannes van Dijk en Auke de Ringh

Zo. 20 okt. Johan de Jong en Tjebbe Hettinga

Za. 26 okt. Gerke de Boer en Tjitte Ketelaar

Deurcollectes

Zo. 6 okt. t.b.v. Wereldmissiedag voor kinderen

Za. 12 okt. t.b.v. Onze koren

Zo. 20 okt. t.b.v. Wereldvredesmissie

Za. 26 okt. t.b.v. Onderhoud

Opbrengst collectes augustus 2013

Collectes eigen kerk:	€ 308,10
Inclusief Marienacker	
Deurcollecte Jeugdwerk	€ 37,00
Deurcollecte Onderhoud(2x)	€ 80,50
Deurcollecte Koren	€ 22,70
Deurcollecte MIVA	€ 42,55

Bloemverzorgers:

Maand Sept. Emmy Oude Weernink,
Maand Okt. Margriet Miedema en José Galema

Koffieschenken:

Zo. 6 okt. J. Koopen en H. Rijpma
Zo. 20 okt. S. Flapper en T. Yntema



Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker

Zaterdag 19 okt. is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze viering begint om 16.00 uur. Vrijwilligers: Dhr. en Mevr. Ketelaar en Mevr. S. Kramer.



Gezinsviering in Workum

Op zondag 6 oktober a.s. is de eerste gezinsviering van het nieuwe seizoen in Workum. Pastor Nelleke zal deze viering leiden. Het thema is St. Franciscus ofwel dierendag.

Het nieuwe koortje o.l.v. Tim en Ilse Dondorp-Ketelaar zal zingen! Pastor Nelleke heeft gevraagd of iedereen zijn/haar favoriete knuffeldier mee wil nemen naar de kerk!

Graag tot 6 oktober om half 10 in de kerk.

*Werkgroep Vieren met Gezinnen
Monique Bergsma, Beitske de Boer, Marinne Silvius en Ria van Wier.*

Oktobermaand-----Rozenkransmaand

Om aan de oproep van Maria in Lourdes en zowel Fatima gehoor te geven, om vooral de rozenkrans te bidden, gaan wij ieder woensdagavond in de St. Werenfriduskerk om 19.00 uur de rozenkrans bidden voor verschillende intenties. O.a. voor vrede op de wereld, speciaal voor het midden oosten. Beginnende op woensdag 9 oktober. Maakt u ook even een half uurtje vrij? U bent van harte welkom !!

Na de zomermarkt komt de kerstmarkt.

De verkoop in de toren, t.b.v. de Werenfriduskerk en het Liliane Fonds, heeft deze zomer maar liefst € 7.356,- opgebracht. Hierbij willen we alle vrijwilligers en zij die van alles gemaakt hebben voor de verkoop, van harte bedanken voor hun inzet. Ook voor de spullen die tussendoor in de toren werden gebracht zeggen we heel hartelijk dank. Met elkaar hebben we voor een mooi resultaat gezorgd. Het volgende wat op het programma staat is de kerstmarkt. Deze zal dit jaar voor de laatste keer in de garage van de familie Graafsma zijn en wel op vrijdag 13 en zaterdag 14 december. Voor het maken van kerststukjes kunnen we allerlei soorten groen en mos gebruiken. Dus als er wat gesnoeid mag worden horen we het graag. De snoeiploeg trekt er dan op uit om b.v. de skimmia, conifeer, hulst of andere struiken bij te werken. Ook kunnen we bakjes, vazen, kransen, schalen en bloempotten gebruiken om er weer iets moois van te maken. Voor de prijsjes onder de kerstboom zijn we blij met Poiesz-zegelkaarten.

Afleveradressen: Tettingburren 19 – Kalkwurk 15 – Aldewei 6,
of tel. 543451 – 579512 - 543894 .

Abonnement “ Viersprong ”

Beste abonnees van ons parochieblad de Viersprong.

Normaal gesproken ontvangt u in maart of april van elk jaar een nota van ons, om uw abonnement te betalen. Wegens omstandigheden zijn we dit jaar later. U vindt de nota bijgesloten in deze Viersprong.

Daarom willen wij u vragen op korte termijn uw abonnement voor 2013, á € 9,00 te voldoen.

Alvast hartelijk bedankt,

*Namens het bestuur van de St. Werenfridusparochie,
Hes Kienstra.*

Wel en Wee Workum.

* We ontvingen het droeve bericht van overlijden van Gerardus Kramer. Us libben is as de rin fan é sinne, op it meast tsjustere momint is der de belofte fan it dei ljocht. Dit stond op de rouwkaart van Gerardus Assuerus Kramer die op 27-03-1931 in Gaast geboren werd en 07-09-2013 overleden is in Sneek. Lieve man, heit en pake, Gerardus was boer yn it Heidenskip waar hij met hart en ziel woonde en werkte. Later verhuisden ze naar Workum waar ze op de Brouwersdyk nog vele jaren mochten wonen. Gerardus ging in zijn goede jaren bijna elke dag nog naar de boerderij, waar hij nog kleine klusje deed. We hebben op 12 -09-2013 afscheid genomen in de Werenfridus kerk. In een volle kerk en mooie viering waar de beide koren mochten zingen en hebben hem daarna naar zijn laatste rust plaats op het kerkhof gebracht.

* Nog even terugkomen op de koren Ludgerkoor (gemengd) en Gregorius Magnu. Dit zijn allebei kleine koren dus leden zijn altijd welkom. Naar aanleiding van de uitvaart waarin ze samenwerkten, kwam naar voren dat ze dit vaker zouden moeten doen. Een punt om over na te denken, nu er nog een probleem speelt dat is, dat de organist Bennie de Vries 1 januari 2014 stopt. Dus zijn we allebei op zoek naar een organist. Mocht er iemand zijn die ons wil of kan helpen neem dan contact op met de contactgroep.

* 28 september mochten we het diamanten huwelijksfeest gedenken van een echtpaar uit onze parochie in een mooie viering in onze kerk. We willen ze vanaf deze plek van harte feliciteren met dit heuglijk feit. Dat ze samen met hun kinderen, klein en achterkleinkinderen nog vele mooie jaren samen mogen zijn.

* Als nieuw bestuurslid is P. de Jong vanaf nu actief in het parochiebestuur.

We wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie.

* Ook wil het Parochiebestuur nog een avond organiseren over de Fusie die in januari van kracht wordt. De datum volgt nog.

* Toch nog onverwacht is overleden Susan Yntema. Je hebt op jouw manier genoten van het leven, stond op de rouwkaart van Susan Ida Yntema, geboren op 29-11-1963 in Workum en overleden 19-09-2013 te Leeuwarden. Susan bracht haar kinderjaren door op het Noard waar haar ouders Anne en Sippie Yntema een kapperszaak hadden. Dinsdag 24-09-2013 vierden we haar uitvaart in onze parochie Werenfridus waarna ze ter ruste werd gebracht op het kerkhof.

Dat ze mag rusten in vrede.

* Onze zieken wensen we beterschap en verder iedereen alle goeds voor de toekomst.

De contactpersonen.



St. Martinusparochie Makkum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 6 okt.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust, fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel, sterfdag Corrie Eiling (8 okt.)

Zondag 13 okt.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 20 okt.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust, fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel, fam. Postma

Zondag 27 okt.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 3 nov.: voor alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lectoren

Zo. 6 okt.	Riet van der Bles
Zo. 13 okt.	Mieke van Vliet
Zo. 20 okt.	Toos van As
Zo. 27 okt.	Thilda Adema
Zo. 3 nov.	Bernadette de Jong

Kosters

Zo. 6 okt.	Mieke van Vliet
Zo. 13 okt.	Watze Roorda
Zo. 20 okt.	Jan Riemersma
Zo. 27 okt.	Bianca Domhof
Zo. 3 nov.	Lenie Foekema

Collectanten

Zo. 6 okt.	Geerten Tros
Zo. 13 okt.	Klaas Groeneveld
Zo. 20 okt.	Nico van Vliet
Zo. 27 okt.	Geerten Tros
Zo. 3 nov.	Lenie Foekema

Bloemschikken

Okt.	Ida en Anneke Genee
Nov.	Riet van der Bles

Misdienaars

Zo. 13 okt.	Boukje en Hannah
Zo. 20 okt.	Jacob en Ryan
Zo. 3 nov.	Zoë en Annick



Opbrengst collecten juli 2013

€ 170,33 Collecten eigen kerk

€ 10,90 Deurcollecte onderhoud eigen kerk

Opbrengst collecten augustus 2013

€ 179,88 Collecten eigen kerk

€ 13,35 Deurcollecte onderhoud eigen kerk

€ 27,05 Deurcollecte MIVA

Extra collecte's

6 okt. : Onderhoud voor onze kerk
20 okt.: Wereld Missie Zondag

Leerlingen St.Martinusschool bezoeken de Martinuskerk

Op donderdag 12 september jl. hebben alle kinderen van de St. Martinusschool een rondleiding gekregen in de Martinuskerk. Onder leiding van pastor Nelleke ten Wolde en enkele enthousiaste parochievrijwilligers mochten de kinderen in groepjes op verkenning in de kerk.

Ze hebben de mooie glas-in-loodramen bekeken, met name de jongste kinderen vonden deze erg mooi. De grote kinderen mochten ook in de sacristie kijken, de kleding van de priester van dichtbij bekijken. Zo leerden ze dat een priester allemaal verschillende kleuren draagt op zondag, alles met een eigen betekenis. Ook mochten ze de hostie proeven.

De grotere kinderen kregen al wat meer uitleg over al die mooie spullen en symbolen in de kerk. Op het altaar was van alles te zien!

Opvallend was hoeveel indruk het kerkbezoek op de kinderen had gemaakt. Op school hebben de kinderen er nog veel over gesproken en mooie tekeningen/knutsels van gemaakt.

In de St. Martinuskerk en op de St. Martinusschool ligt een uitgebreid verslag om te lezen. Ook zijn er in de kerk knutsels van de kinderen te bewonderen.

Met dit kerkbezoek hebben de St. Martinusparochie en de St. Martinusschool een eerste stap gezet om de onderlinge contacten weer meer aan te halen en te verdiepen. Een zeer geslaagd begin!

Avondrust:

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 7 oktober 2013 om 10.30 uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde.

Op maandag 4 november om 10.30 uur is er een Eucharistieviering onder leiding van Pastoor Bultsma.

Vanaf 10 uur is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.

* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.

* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.

Toos van As, tel. 232564, (mailadres toosvanas52@hotmail.com)

Rondje om de kerk

Er zijn weer de nodige werkzaamheden verricht te weten:

- Achter het fietsenhok van de kerk is al het onkruid opgeruimd en is er een compostbak in elkaar getimmerd. Paul Doedel, Watze Roorda en Hans Gesterkamp worden bedankt voor hun inzet en het leveren van materiaal. Totale kosten € 21, -.
- Het defecte raam van de parochiezaal is vervangen.
- Het badkamerraam van de parochiewoning is eveneens vervangen i.v.m. lekkage.
- De schoorsteen van de parochiewoning wordt gerepareerd i.v.m. wederom lekkage.

Het oude meubilair van de parochiezaal zal worden opgeruimd. Voor de parochianen is er de mogelijkheid de stoelen te kopen. Grote uitvoering stoel met armleuning € 25,-. Kleinere uitvoering stoel met armleuning € 20,-. Stoel zonder armleuning € 15,-. Sla uw slag om in het bezit te komen van deze historische stoelen.

Wel en Wee Makkum

* Jongeren die hun eerste communie gedaan hebben en graag misdienaar willen worden kunnen zich opgeven bij Mieke van Vliet tel 231678.

* De jaarlijkse St. Martinusmiddag voor 65+ van onze parochie vindt dit jaar plaats op donderdag 14 november a.s. Zij die hiervoor in aanmerking komen krijgen eind oktober een uitnodiging,

De bezoekgroep.



KVG-Nieuws

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 's middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.

Bedankt.

Op woensdagmiddag 16 oktober is er een rondleiding in het Ronald Mc Donald Huis Friesland. Helaas is opgave hiervoor niet meer mogelijk.

Woensdag 13 november komt Ilona Oostenveld onze avond verzorgen. De eigen bijdrage is € 5,00 en opgave is noodzakelijk en mogelijk tot 6 november bij Lenie tel. nr. 322199 of bij Marga tel. nr. 232090.

Toos van As, tel. 232564, (mailadres: toosvanas52@hotmail.com)



H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 6 okt.: voor onze zieken Piet Veldman en Sietske Anema, overl. Aggie en Jurjen Ypma-de Vries, Gerard en Riemer Brouwer, Wiebe en Wiepkje Bergsma, fam. Ypma-Galama, Jan Jurna

Zondag 13 okt.: voor onze zieken, overl. Boukje en Sietske Anema, ouders, broers en zus Tonies

Zondag 20 okt.: voor onze zieken, overl. Hanny en Hennie Jorritsma, familie Ypma-Galama

Zondag 27 okt.: voor onze zieken, overl. Jan Jurna, Douwe en Anna Poortstra-de Boer, Schelte en familie Anema-de Jong

Zondag 3 nov.: voor onze zieken, overl. Niek Zuurbier, Tjepke Herrema, Jan en Dirk van der Tol, Wiebe en Wiepkje Bergsma, Jan Jurna

Lectoren

zo. 6 okt.: mevr. E. van der Wei(532112)

zo. 13 okt.: mevr. L. de Boer (642059)

zo. 20 okt.: mevr. L. Hettinga (531547)

zo. 27 okt.: mevr. B. de Groot (532340)

zo. 3 nov.: mevr. E. van der Wei(532112)

Kosters

dhr. S. Hettinga

dhr. D. Stoffels

dhr. H. Anema

dhr. F. van Koppen

dhr. S. Hettinga

Collecte

Naast de wekelijkse collecte voor het werk in de parochie is er op zondag 6 oktober een 2^{de} collecte voor het reservefonds, op 20 oktober voor de pauselijke Missiewerken en op 3 november voor de Williebrordvereniging.



Vervoersdienst

Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.

Schoonmaken kerk:

week 41

mevr. A. de Wit (532351)
mevr. T. Heeringa (531738)
mevr. A. Jorna (531471)

week 44

mevr. R. Zandbergen (531407)
mevr. B. Jorna (531216)
mevr. M. Ypma (531384)

Schoonmaken parochiehuis:

Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda

Elke zondag na de viering is er koffie in 't Arkje, waar iedereen welkom is.

Zo. 6 okt.: speciale viering met de kinderen

Ma. 10 okt.: 10.00 uur bijeenkomst bezoekerswerkgroep n 't Arkje
14.30 uur alleengaanden bij Mevr. S. Tadema Van Aylvaweg 9

Do. 17 okt.: 20.00 uur bestuursvergadering in 't Arkje

Wel en wee

Moesten we vorige maand melden dat Sietske Anema- de Jong en Piet Veldman in het ziekenhuis verbleven, nu zijn we blij te kunnen schrijven dat zij alle twee weer thuis zijn. De operaties die zij hebben ondergaan zijn goed geslaagd, maar dan ben je nog niet beter. Het herstel gaat langzaam aan. Beiden zijn blij weer thuis te zijn en zijn van de pijn bevrijd. Wij wensen hen beiden een voorspoedige genezing en kracht.

Kort dag maar toch nog even vermelden, God is de volgende keer op 2 oktober niet in Gaast maar in Workum, "zo zie je maar". Er zal een film gedraaid worden.

Zondag 8 september was een natte en drukke dag in Witmarsum. 's Morgens werd er in de stromende regen gestart met een triatlon, fietsen zwemmen en lopen. 's Middag om drie uur was er koffie in de Hoekstien en werden allen naar de overige drie kerken gezonden met vragen over de desbetreffende kerk.

Om vijf uur was de Doopsgezinde kerk goed gevuld voor de Vesperviering, waarin da. Visser voor ging. Een geslaagde dag voor allen.

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan.

Zondag 6 oktober zal er een viering zijn met kinderen, met als Thema: "Geef ons meer geloof. We hopen daar ouders met kinderen te ontmoeten.

Wist u dat het koffiedrinken na de viering altijd heel gezellig is en dat u ook welkom bent.

Voor allen een hartelijke groet, Gods zegen en alle goeds.

Zr. Lambertina.

ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijklakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Bolsward:

Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE,
Grote Dijklakker 7, 8701 KV, telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan
het parochiesecretariaat.

Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl

Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:
0515.575924, Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag

Financiële zaken: Bankrekeningen: nr. NL 54ABNA021.53.06.511 of
nr. NL96RABO0308705483

Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop)
deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. van Dongen,
Pater Schuurmanstraat 22, tel. 0515.574579 e.mail: dong2103@planet.nl

Workum

Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8710 AB Workum.

Contactpersonen:

Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl

Ytsje Heins, tel. 0515.541979 en Henny de Jong, tel. 0515.542912

Secretariaat en ledenadministratie: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537
e-mail: lienkederingh@hotmail.com

Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur St.
Werenfridus te Workum

Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel.
0515.542050 (kosten: €8,-)

Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl

Begrafenisvereniging “ Fonds Naastenliefde”: Dienstdoende bode, tel. 06.42243477
www.fondsnaastenliefde.nl. Opgave nieuwe leden: via e-mail:
naastenliefde@live.nl

Makkum:

Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum

Contactpersonen:

Mevr. A. Reijns tel. 0515.231709

Mevr. T. Adema tel. 0515.231036

Dhr. A. van Schaick tel. 0515.231285

Mevr. T. van As tel. 0515.232564

Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum

Financiële zaken: nr. NL32RABO0340661054; of nr. NL56INGB0000964453,

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie,

Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.

De kosten bedragen € 8,00 per intentie.

Witmarsum:

Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89,

8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165

Contactpersonen:

Zr. Lambertina tel. 0517.579257 of 532165

Mevr. L. Nota tel. 0517.532260

Mevr. J. van der Tol tel. 0517-641482

Mevr. A. Altena (bezoekersgroep) tel. 0517.641070

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij

mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260

Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. NL96RABO0371500761 t.n.v.

RK kerkbestuur Witmarsum

Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,

8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961

Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165

Het volgende parochieblad "De 4 - Sprong" gaat over de periode:

1 november – 29 november 2013

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen

vóór MAANDAG 21 oktober 2013 bij/naar:

Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com

Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com

Makkum: mevr. T. van As, tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas52@hotmail.com

Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl

Derde jaargang 2013 nr. 10