

ZALIGE TITUS BRANDSMAPAROCHE

HEILIGE FRANCISCUS - BOLSWARD

HEILIGE MARTINUS - MAKKUM

HEILIGE NICOLAAS VAN TOLENTIJN - WITMARSUM

HEILIGE WERENFRIDUS - WORKUM



de 4-sprong

vrijdag – 21 februari – vrijdag 21 maart 2014

VIERINGENROOSTER

Datum	Tijd	Plaats	Viering	Voorgang.
Vr. 21 febr.	19.00	Huylckenstein	Communieviering	NtW
Za. 22 febr.	19.00	Bolsward	Gebedsviering	AB
Zo. 23 febr.	11.00	Bolsward		Mrg.deKorte/ AB/NtW
Feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van de Zalige Titus Brandsmaparochie				
Di. 25 febr.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 26 febr.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	Vrijwilligers
Do. 27 feb	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 28 febr.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 1 mrt.	19.00	Bolsward	Communieviering	Parochianen
Za. 1 mrt.	19.00	Workum	Eucharistie	AB
Zo. 2 mrt.	09.30	Makkum	Communieviering	Paro.
Zo. 2 mrt.	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
Zo. 2 mrt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Ma. 3 mrt.	10.30	Avondrust	Communieviering	NtW
Di. 4 mrt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Aswoensdagvieringen				
Wo. 5 mrt.	08.00	Workum	Kinderviering	AB
Wo. 5 mrt.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Wo. 5 mrt.	19.00	Makkum	Aswoensdagvier.	AB/NtW
Do. 6 mrt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 7 mrt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 8 mrt.	16.00	Nij Mariënakker	Eucharistie	AB
Za. 8 mrt.	19.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Zo. 9 mrt.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo. 9 mrt.	09.30	Witmarsum	Communieviering	NtW
Zo. 9 mrt.	09.30	Workum	Communieviering	Parochian.
Zo. 9 mrt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 11 mrt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo.12 mrt.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	Vrijwilligers
Do. 13 mrt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 14 mrt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 15 mrt.	19.00	Bolsward	Communieviering	NtW
Za. 15 mrt.	19.00	Workum	Eucharistie	AB
Za. 15 mrt.	16.30-17.30	Bolsward	biechtgelegenheid	AB

Verbranden
palmtakjes

Zo. 16 mrt.	09.30	Makkum	Communieviering	NtW
Zo. 16 mrt.	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
Zo. 16 mrt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 18 mrt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 19 mrt.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Do. 20 mrt	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 21 mrt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB

Uitvaartwacht in de Viersprong

Vrijdag 21 februari	t/m zondag 23 februari	pastor Ten Wolde
Maandag 24 februari	t/m zondag 9 maart	pastoor Bultsma
Maandag 10 maart	t/m zondag 23 maart	pastor Ten Wolde

Hoop doet leven

Wat is nu eigenlijk het eigenaardige van christelijk leven?, zo zou je je kunnen afvragen. Mijn eerste, meest spontane, antwoord zou zijn: onze band met God. Als christenen hebben we door ons doopsel een blijvende band met God vanwege Jezus Christus. Die band mogen we als een heuse vriendschap beleven. Als christenen doen we daar ook ons best voor. En omdat niet-christenen niet op die manier (mogelijk wel anders!) een goede relatie met God proberen te onderhouden, is dat het eigen-aardige van een christengelovige. Kortom: het gaat om de speciale plaats die Jezus in ons dagelijks leven mag innemen.

Maar daarmee is misschien nog niet alles gezegd. Wie Jezus toelaat in het leven raakt natuurlijk 'besmet' met de boodschap die Hij ons bracht en brengt. Wat vriendelijker gezegd: wie met Jezus door het leven gaat wordt gevormd in de leerschool van Gods liefde. Als leerlingen van de Heer proberen we steeds beter ontvankelijk te zijn voor Gods goedheid. Met als gevolg dat we niet meer zomaar voorbij kunnen lopen aan wat we aan leed en onrecht om ons heen zien gebeuren. Waar we kunnen zullen we geneigd zijn een helpende hand te bieden. Waar dat niet gaat (vaak zijn problemen of oorzaken van verdriet niet zomaar op te lossen) willen we die met elkaar uithouden. In vertrouwen op God. En precies dat is ook het eigen-aardige van christelijk leven. Dat we alles wat er gebeurt en wat ons of anderen overkomt niet los van ons vertrouwen in God willen beleven. Ook al snappen we er soms niets van. We blijven oog houden voor het goede. Zelfs als iedereen denkt dat het allemaal geen zin heeft; dat elk goed werk een druppel is op een gloeiende plaat of dat elke actie/elke betrokkenheid lijkt op dweilen met de kraan open, dan nog zal een christen het niet zomaar willen nalaten.

We leven namelijk vanuit onze vriendschap met God, we leven vanuit het vertrouwen dat niemand buiten Gods aandacht om leeft en er daarom altijd hoop is. En waar we hoop hebben, daar toont zich altijd een betere toekomst.

Elke eucharistieviering belijden we dat we de heilige Mis vieren in de verwachting dat Jezus komt en dan Gods Rijk van liefde zijn voltooid vorm zal krijgen. Tegen de achtergrond van dat goede nieuws, die blijde verwachting, kunnen we simpelweg niet nalaten wat Jezus ook zou doen was hij nog menselijk onder ons geweest zoals toen: tekenen stellen van liefde en goedheid. Gewoon omdat we hoop hebben: willen en durven leven in verwachtingsvol vertrouwen op God.

Pastoor A. Bultsma.

Even bijpraten.....

Palmtakjes verbranden – De zondag voordat de veertigdagentijd begint, willen we na afloop van de vieringen de palmtakjes verbranden om de as tijdens Aswoensdag te kunnen gebruiken. Als u wilt kunt u uw takjes dus meenemen naar de vieringen van 1 en 2 maart. In Makkum, Workum en Witmarsum worden ze direct na de viering verbrand. In Bolsward alleen direct na de viering van zondag om 11.00 uur. Door nog voor Aswoensdag de takjes te verbranden, worden we uitgenodigd alvast stil te staan bij de bezinningsperiode die voor ons ligt. Bovendien kan de as dan ook daadwerkelijk met Aswoensdag gebruikt worden.

Aswoensdag – Dit jaar valt Aswoensdag op 5 maart. In het vieringenrooster kunt u zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om een askruisje te ontvangen – u bent bij elke viering welkom. De parochiële viering voor alle locaties samen is om 19.00 uur in de kerk van Makkum. Mogelijk ten overvloede: Aswoensdag is één van de twee jaarlijkse vasten en onthoudingsdagen waarop we geen vlees gebruiken.

Biechtgelegenheid – Een van de mooiste sacramenten die onze kerk rijk is, is wel het sacrament van Boete en Verzoening. Tijdens de viering ervan mogen we ons in het licht van Gods barmhartigheid spiegelen aan het evangelie, vergeving ontvangen voor wat we fout deden en kracht om ons leven te beteren. Het is een sacrament helemaal op onze groei als mens en gelovige gericht. Heel graag nodigen we u uit om de schoonheid van dit sacrament (opnieuw) te ontdekken. In het komende parochieblad zullen we er daarom wat meer aandacht aan schenken. Nu al willen we u erop wijzen dat er voortaan in het vieringenrooster biechtgelegenheid zal zijn opgenomen. Op die momenten kunt u zonder afspraak de kerk van Bolsward inlopen en het sacrament van Boete en Verzoening vieren. U heeft zelf de keuze of u het liefst gebruik maakt van de

biechtstoel of de spreekkamer in de pastorie. Blaadjes met daarop de teksten van de gebeden liggen uiteraard klaar! De eerste gelegenheid op deze wijze zal zijn zaterdag 15 maart tussen 16.30 en 17.30 uur. Uiteraard staat het ook vrij een aparte afspraak maken.

Startviering 23 februari - Bij het vorig parochieblad was het fusiedecreet toegevoegd, waarmee onze bisschop onze nieuwe parochie oprichtte en ons vanuit vier parochies aan elkaar verbond als medeparochianen. Heel graag willen we dat met elkaar vieren op 23 februari aanstaande. U heeft daarvoor al in het vorige parochieblad een uitnodiging ontvangen. We hopen zeer van harte dat veel parochianen het feest meevieren.

Bijbelquiz



De antwoorden op de vragen van de vorige keer:

1. Koning Saul en David hebben op een gegeven moment een moeilijke verstandhouding. David krijgt zelfs de kans Saul te doden, maar doet het niet. Hoe laat hij echter toch merken dat hij Sauls buurt is geweest?
A: Hij snijdt de slip van diens mantel af (Vgl. 1 sam.24, 5).
2. Door welk wapen komt Saul aan zijn eind?
D: Zwaard (Vgl. 1 Sam 31, 4)
3. Hoe heet de oudste zoon van David?
Hij heet Amnon (Vgl. 2 Sam 3, 2)
4. David raakt helemaal hoteldebotel van andermans vrouw en gaat over lijken om haar te kunnen huwen. Hoe heet deze vrouw?
Ze heet Bathseba (2 Sam 11. 3)
5. David en zijn door hem “verworven” vrouw krijgen meerdere kinderen. De eerste sterft jong. Hoe heet de tweede?
Hij heet Salomo (Vgl. 2 Sam 12, 24)

Nieuwe vragen

1. Wat gebeurde er met Uzza toen hij probeerde de Ark te grijpen?
2. Welke straf kiest David wanneer hij een ongewenste volkstelling heeft gehouden?
A: drie jaren hongersnood
B: drie maanden achtervolgd worden door vijanden
C: drie dagen lang een pestepidemie
3. Hoe lang regeerde David over geheel Israël?
A: 20 jaar C: 40 jaar
B: 30 jaar D: 50 jaar

4: Salomo mag van God een wens doen. Wat vraagt hij?

5: In welke periode van de geschiedenis van Israël speelt het boek Ezra zich af?

A: Vlak voor de ballingschap in Babylon

B: Vlak na de ballingschap in Babylon

Bijbelleesrooster

FEBRUARI	MAART	
21 1 Koningen 18,19,20	1 2 Koningen 21,22,23	11 1 Kronieken 26,27,28
22 1 Kon.22, 2 Koningen 1,2	2 2 Kon. 24,25 1 Kronieken 1	12 1 Kron. 29, 2 Kronieken 1,2
23 2 Koningen 3,4,5	3 1 Kronieken 2,3,4	13 2 Kronieken 3,4,5
24 2 Koningen 6,7,8	4 1 Kronieken 5,6,7	14 2 Kronieken 6,7,8
25 2 Koningen 9,10,11	5 1 Kronieken 8,9,10	15 2 Kronieken 9,10,11
26 2 Koningen 12,13,14	6 1 Kronieken 11,12,13	16 2 Kronieken 12,13,14
27 2 Koningen 15,16,17	7 1 Kronieken 14,15,16	17 2 Kronieken 15,16,17
28 2 Koningen 18,19,20	8 1 Kronieken 17,18,19	18 2 Kronieken 18,19,20
	9 1 Kronieken 20,21,22	19 2 Kronieken 21,22,23
	10 1 Kronieken 23,24,25	20 2 Kronieken 24,25,26
		21 2 Kronieken 27,28,29

Vastenactie

In de Vastentijd hebben we extra aandacht voor leden van onze katholieke wereldfamilie die wat verder weg wonen, en wel een helpende hand kunnen gebruiken. Dit jaar staat Sierra Leone centraal: het Diomplorproject van de zusters van Cluny. Na een burgeroorlog herneemt het leven langzaam zijn loop. Samen met een groot team van mensen uit Sierra Leone zelf, zorgen de zusters onder meer voor onderwijs voor de kinderen en helpen ze hun ouders, waar onder veel tienermoeders. Omdat deze jonge moeders vaak zwaar getraumatiseerd zijn, zijn ze niet in staat gewoon onderwijs te volgen. Er is daarom meer flexibiliteit en geestelijke zorg op de school. De meisjes leren er koken en bedienen, haarverzorging en textiele werkvormen, zodat ze zelf hun brood kunnen verdienen. De leergang duurt vier jaar. Dan zijn hun kinderen oud genoeg om zelf naar school te gaan en kunnen de meisjes gaan werken als kok, kapster of naaister. In de weekendvieringen van 22 en 23 maart besteden we aandacht aan de Vastenactie.

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

Opnieuw beginnen

Bijzonder weinig volwassenen passen nog in de kleren die ze droegen op de dag van hun H. Vormsel. De tijd staat tenslotte niet stil! Maar is je geloofsleven ook meegegroeid? Of merk je, dat de beelden, verhalen en gedachten van toen niet meer vanzelfsprekend zijn, maar dat er ook niets nieuws voor in de plaats gekomen is? Dat je als gelovige dus min of meer met lege handen staat? Dan is het hoog tijd om opnieuw een begin te maken met God, geloof en kerk: volwassen en bewust.

De vastentijd is bij uitstek geschikt voor zo'n nieuw begin. Daarom bent u van harte uitgenodigd om deel te gaan nemen aan 6 bijeenkomsten Opnieuw beginnen:

- op de woensdagmiddagen van de Vastentijd (van 5 maart tot en met 9 april) start een groep in Bolsward. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur in de bovenzaal, Grote Dijklakker 7.
- op de donderdagavonden (van 6 maart tot en met 10 april) start een groep in Witmarsum. De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 22.00 uur in 't Arkje, Arumerweg 89.

Pastor Ten Wolde begeleidt beide groepen. We werken met het boekje "Opnieuw beginnen". Omdat dit boekje in België besteld moet worden en er verzendkosten mee gemoeid zijn, is het nodig om u uiterlijk 26 februari a.s. aan te melden bij het secretariaat of bij één van de pastores. Het boekje kost ongeveer €10.=. Het is ook geschikt voor persoonlijke meditatie.

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

DIACONIE

BERICHT VAN DE DIACONALE OPBOUWWERKER

Welkom bij kledingbank 'Goed Spul'

Zoals u wellicht hebt vernomen heb ik samen met een groep enthousiaste vrijwilligers in Bolsward de kledingbank 'Goed Spul' gerealiseerd.

De kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Nederland.

Hoe werkt de kledingbank?

Mensen die kleding over hebben, kunnen deze inleveren bij 'Goed Spul'. Hier wordt de kleding op maat en kledingsoort gesorteerd en in de 'winkel' gehangen. Zo kunnen andere mensen, die kleding nodig hebben, op een prettige, ongedwongen manier kosteloos kleding uitzoeken. We werken op basis van vertrouwen. Mensen die denken in aanmerking te komen voor de kledingbank 'Goed Spul' zijn welkom. De aanwezige vrijwilligers heten u welkom en gaan samen met u op zoek naar de kleding die u nodig heeft.

Vanaf september 2013 zijn we geopend - inmiddels vier dagdelen per week - en gezien de drukte is duidelijk geworden dat het voorziet in een behoefte.

Kledingbank in Workum

Bovenstaande heeft er mede voor gezorgd dat ik heb besloten werk te gaan maken van het realiseren van een kledingbank in Workum.

Hiervoor ben ik ten eerste op zoek naar vrijwilligers die dit samen met mij willen gaan opzetten.

Dus heeft u tijd en lijkt het u leuk en zinvol om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een kledingbank in Workum, kunt u mij dat laten weten.

Het streven is om begin maart een eerste bijeenkomst te houden.

Voor vragen of om u aan te melden als belangstellende kunt u mij bellen op 06-19905519 of een mailtje sturen naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

De openingstijden

Maandag 09.30 uur-11.30 uur

Dinsdag 09.30 uur-11.30 uur

Donderdag 13.30 uur-15.30 uur

Vrijdag 13.30 uur-15.30 uur.

U kunt tijdens de openingstijden ook kleding inbrengen.

De kledingbank Goed Spul is te vinden aan de Snekeweg 3 te Bolsward.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-19905519 of een mailtje sturen naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl



Ontmoetingscentrum Us Thús

Zoals u wellicht heeft vernomen is vanaf januari 2014 het ontmoetingscentrum Us Thús geopend.

Het ontmoetingscentrum Us Thús in Bolsward is een plek waar een huiselijke sfeer heerst en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het ontmoetingscentrum is iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur open. Voor iedereen die er eventjes uit wil voor een kopje koffie en een praatje.

- waar een krantje kan worden gelezen of kaartje gelegd - maar waar ook gelegenheid is voor een serieus gesprek.

Bovendien...

- kan op elke dinsdag en donderdagavond van 17.00 tot 20.30 van een warme maaltijd worden genoten tegen kostprijs (3,50 euro).

Wel graag van te voren even opgeven, dit kan tot 15.00 uur op dezelfde dag. .

Alle mensen die het leuk vinden om andere mensen te ontmoeten en die het gezellig vinden met anderen te eten zijn van harte welkom bij Us thús.

Het ontmoetingscentrum is te vinden aan het Suvelleantsje 1 te Bolsward.

Wilt u meer weten over Us Thús? Kijk dan op de website; [www. us-thus-bolsward.nl](http://www.us-thus-bolsward.nl)

Hier kunt u zich ook aanmelden voor het mee-eten op de dinsdag en de donderdag. Bellen kan natuurlijk ook: 06-19905519 of een e-mail sturen naar: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Alle goeds, Kees van Kordelaar .

Welkom in 'n Herberg

Twee keer per jaar komen we als leden van 'n Herberg bij elkaar, ergens in één van de drie provincies van ons bisdom. Deze keer op **zaterdag 29 maart** a.s. in Assen in de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1.

Ds. Ynte de Groot is onze gast. Ds. Ynte de Groot is predikant van de Protestantse kerk en woont in Groningen. Hij zal spreken over de Reformatie; waarom kreeg de reformatie in de zestiende eeuw zoveel aanhang?

Wat is de rijkdom van ons katholieke geloof?

Wat zou je daarvan in kunnen brengen in de Oecumene?

Over al deze vragen en nog meer zal Ds. Ynte de Groot een boeiend betoog houden en ook met afbeeldingen ons meenemen naar de laatste eeuwen.

Natuurlijk is er daarna tijd voor vragen en discussie.

De dag begint om 10.00 uur, vanaf 09.30 uur is er koffie/thee.

's Middags is er tijd om elkaar te ontmoeten en te delen over wat er leeft aan vreugde en verdriet/teleurstelling in de eigen geloofsgemeenschap.

Rond 15.00 uur wordt deze dag beëindigd met een bijzondere muzikale viering.

Er zal daarnaast speciaal aandacht worden besteed aan het feit dat 'n Herberg 10 jaar bestaat!

Ieder is van harte uitgenodigd! Ik hoop u in Assen te ontmoeten.

Vrede en alle goeds

Voorzitter van 'n Herberg Ciel Huitema - Walta

Grootzand 8, 8701 JX Bolsward, 0515.573043

Mailadres: cielhuitema@planet.nl

Voor meer informatie: zie onze vernieuwde website [www. 'n Herberg.nl](http://www.'nHerberg.nl)



Beste Mensen

Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De Viersprong. Door een themaochtend over mensen met psychische problemen is duidelijk geworden dat in de regio Zuidwest Friesland behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning voor de kring rondom mensen met een psychiatrisch probleem. Als deze naasten goed ondersteund worden, dan kunnen ze het langer vol houden om er te zijn voor de ander.

Om op deze behoefte in te spelen, hebben we een huiskamergroep waarin mensen rondom psychiatrische cliënten terecht kunnen met hun verhaal en ervaringen. Naar behoefte kunnen ze dan aanschuiven voor koffie/thee, een gesprek of een luisterend oor.

De werkgroep wordt ondersteund door Kees van Kordelaar, diaconale opbouwwerker van de Viersprong, Harry van der Snee consulent van de PKN, Solidair Friesland en de Caritas instelling van Workum.

De avond zal plaatsvinden op woensdag 5 maart van 20.00 uur tot 21.30 uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 HB te Workum. De inloop is vanaf 19.30 uur.

De bedoeling is om 1 keer per 6 weken de gelegenheid te geven bij elkaar te komen. De volgende datums in 2014 zijn; 16 april, en 28 mei.

We nodigen u van harte uit.

Wergroep De Bolder.

Agatha Vreeling (0517-532115).



Regiodag Biddende Moeders

Op zaterdag 22 maart a.s. nodigen we moeders en andere vrouwen met een moederhart uit op de regiodag van Mothers Prayers.

Voor kennismaking met Mothers Prayers en voor ontmoeting en inspiratie van biddende moeders in Friesland, Groningen en Drenthe.

Verenigd in gebed redden wij onze kinderen.

Het begint om 11.00 uur in het Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21 te Leeuwarden.

Katja van Rheenen-Meijknecht, 050-5281180

kmeijknecht@gmail.com

www.mothersprayers.org

Ziekenhuisbezoek

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “**De Viersprong**” kunt u doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, email: info@franciscuskerk.nl

facebook

www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie

Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte van het laatste nieuws in onze parochies!

Help ons naar de laatste 100 “vind-ik-leuks”!

H. Franciscus Bolsward



Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 22 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 23 febr.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen Brattinga, overl. ouders Bijvoets-Minnema, overl. ouders

Dooper-Bruinsma, Ysbrand en Lena Kramer-Ypma, uit dankbaarheid

Woensdag 26 febr.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 27 febr.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terherne

Zaterdag 1 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna Huitema-Jellema

Zondag 2 mrt: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. familie Jorritsma-Riepstra, jrd. Jacob Michiel Galama, Hendrik Mulder en

Julia Cecila Mulder-Ettema, overl. ouders Visser-Piekema

Woensdag 5 mrt: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 6 mrt: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. fam. Jorna-Bonekamp

Zaterdag 8 mrt: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 9 mrt: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. fam. Visser-Bonte, Durk Henkes en Bets Henkes-van Nie, Klaas de Vreeze en Liesbeth de Vreeze-v.d. Werf, overl. ouders Dooper-Bruinsma, overl. ouders Klaas en Regina Stienstra-Houben

Woensdag 12 mrt: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 13 mrt: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terherne

Zaterdag 15 mrt: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 16 mrt: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, jrd. Mieke van der Weide-Gerritsma, lev. en overl. familie Huisman-Rijpstra, jaarstonde Bram Oosterbaan en Baukje Oosterbaan-Jurna, Bram Oosterbaan jr., Annie Houben, Sjoerd Hettinga, Catrinus Vallinga, bij een verjaardag

Woensdag 19 mrt: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 20 mrt: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners

Wereldgebedsdag

De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van gebed. En mensen over de hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed. Met elkaar delen we hoop, zorgen, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. De orde van de dienst wordt elk jaar door het comité van een ander land samengesteld. Het thema van de viering 2014 is: **Bron van Leven** en is liturgisch vormgegeven door de vrouwen uit Egypte. De opbrengst van de collecten gehouden tijdens de vieringen gaat naar projecten die verbonden zijn met het land waar de orde van de dienst is gemaakt.

Graag nodigen wij u uit om dit samen met ons mee te vieren.

We hebben Margrietha Sikma bereid gevonden om aan deze dienst haar medewerking te verlenen. We zien u graag komen op vrijdagavond 7 maart om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan het Skilwijk.

Namens comité wgd.

J. Visser-Draaisma.

Koren

Za.	22 febr.	Cantrix C. Bekema	Za.	15 mrt.	Herenkoor
Zo.	23 febr.	Alle koren	Zo.	16 mrt.	Joachim
Za.	1 mrt.	Cantrix C. Bekema	Za.	22 mrt.	Dameskoor
Zo.	2 mrt.	Dames en Herenkoor	Zo.	23 mrt.	Herenkoor
Za.	8 mrt.	Dameskoor			
Zo.	9 mrt.	Cantus Deo			

Familieberichten:

Overleden:

15 jan.: Johanna Maria Ypma - Jansen, 67 jaar
Corr. adres: Koningsburg 21, 8702 BB Bolsward.

6 febr.: Elisabeth van der Zee – Poelsma, 79 jaar
Corr. adres: Klein Gasthuis 16; 8701 KS Bolsward

Dat zij mogen rusten in vrede.



KBO Woensdag 26 februari 2014

's Middags om 14.00 uur in ONS GEBOUW, georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden: politieke discussie met als onderwerp het ouderenbeleid in onze gemeente.

Dinsdagmiddag 20 maart 2014 presentatie over "het weer" door de heer Louwsma. De parochiezaal is open vanaf 14.00 uur.

Nieuws van Locatieraad Bolsward

De kop is eraf we zijn los! Onze eerste vergadering hebben we gehad en we hebben er zin in! Om u op de hoogte te houden schrijven we iedere keer een stukje in dit blad.

Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen:

- kennis gemaakt met elkaar en met het parochiebestuur
- afspraken gemaakt, taken verdeelt
- actie Kerkbalans uitgewerkt (zie gekleurde vel in dit blad)
- groepsfoto gemaakt (de foto staat achterin de kerk)
- werkgroepen geïnformeerd over de locatieraad en de contactpersonen
- ons inzetten voor de gastvrijheid in onze locatie
- 23 februari eerst feest vieren met elkaar! U komt toch ook?
daarna hoort u weer van ons!

De locatieraad van Bolsward bestaat uit:

Gudrid Hoitinga, Rinnie Hooghiemstra, Mirella Jellema, Tiemen Hoitinga, Martha Overdijk, Jan Visser en Henny Brouwer.

Heeft u tips, vragen of andere zaken? Spreek ons gerust aan!

*Vriendelijke groet,
Locatieraad Bolsward.*

Gezocht!

Voor de groep Buitenschoolse Catechese zijn we op zoek naar nog een begeleid(st)er. Deze groep komt 1x in de maand op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur bij elkaar in de parochiezaal. Meestal zijn er tussen de 8 en 10 kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar aanwezig. In het uurtje lezen we een Bijbelverhaal, spreken we erover en zijn we actief bezig. Er wordt gewerkt met een nieuw themaboek waardoor de voorbereiding minimaal is. Wie wil het stokje van ons overnemen zodat deze kinderen ook het prachtige verhaal van Jezus verder horen?

*Hartelijke groet,
Mireille de Vreeze en Henny Brouwer
hennybrouwer@gmail.com of via 06-30053969
mireilledevreeze@hotmail.com of via 06-19441799*



KVG Vrijdag 7 maart 2014

Wereldgebedsdag. In de Doopsgezinde kerk aan het Skilwyk is om 19.30 uur een gebedsuur. Wij hopen dat ook vele KVG-leden hierbij aanwezig zijn.

Dinsdag 11 maart 2014

Gezamenlijke avond met de KPO. (zie voor meer informatie boekje)

AGENDA

Datum	Tijd	Wat is er te doen?	Waar
Vr. 21 febr.	16.00 uur	Jeugdkoor scholing	parochiezaal
Wo. 26 febr.	19.30 uur	Joachim	parochiezaal
Do. 27 febr.	13.30 uur	Joachim	parochiezaal
Vr. 28 febr.	16.00 uur	Jeugdkoor Scholing	parochiezaal
Wo. 5 maart	13.30 uur	Eerste Communie	parochiezaal
Do. 6 maart	10.00 uur	pastoor Bultsma	bovenzaal
Do. 6 maart	13.30 uur	Joachim	parochiezaal
Do. 6 maart	13.00 uur	Kerkschoonmaak	parochiezaal
Vr. 7 maart	16.00 uur	Jeugdkoor Scholing	parochiezaal
Vr. 7 maart	19.30 uur	ABTB	parochiezaal
Ma. 10 maart	20.00 uur	Parochianenvoorgangers	bovenzaal
Di. 11 maart	20.00 uur	KGV	parochiezaal
Di. 11 maart	20.00 uur	Geloven Nu	bovenzaal
Wo. 12 maart	19.30 uur	Ouderavond E. Communie	parochiezaal
Do. 13 maart	13.30 uur	Joachim	parochiezaal
Vr. 14 maart	16.00 uur	Jeugdkoor Scholing	parochiezaal
Vr. 14 maart	19.00 uur	Jongeren catechese	parochiezaal
Vr. 14 maart	19.00 uur	Buitenschoolse catechese	bovenzaal
Ma. 17 maart	20.00 uur	Wijkcontactpersonen	parochiezaal
Wo. 19 maart	13.00 uur	Klokrapen	parochiezaal
Wo. 19 maart	13.30 uur	Eerste Communie	bovenzaal
Wo. 19 maart	20.00 uur	Raad van Kerken	parochiezaal
Wo. 19 maart	20.00 uur	Locatiekaart	bovenzaal
Do. 20 maart	14.00 uur	KBO	parochiezaal
Do. 20 maart	19.45 uur	Opnieuw Beginnen	bovenzaal
Vr. 21 maart	16.00 uur	Jeugdkoor Scholing	parochiezaal

Opbrengst collecten

De collecte voor *eigen kerk* hebben, over een periode van vier weken € 1.036,10 opgebracht.

Allen hartelijk dank hiervoor.

Collecten

5 Maart t/m 20 april: Bisschoppelijke Vastenactie (Cordaid).
Iban nl21INGB0000005850 t.n.v. vastenactie te Den Haag.



H. Werenfridus Workum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zondag 23 febr.: Hans Huisman en overl. fam., Piet Postma, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma, Emmie Schotanus –de Jong, Robertus en Maria Theodora Ketelaar-Huisman

Zaterdag 1 mrt.: Jan Bouma, Maurits Kuipers, overl. fam. Galema –Jellesma, Sible Westendorp, fam. Bouwhuis-Jellesma

Zondag 9 mrt.: Margretha v.d Ley-Wiegerink, Titus en Theodora Galama –Dijkstra

Zaterdag 15 mrt.: Iwo Huitema, Margaretha de Bruin v.d. Heide, Renate Wahle-Flapper, Andries en Dirk de Jong, overl. fam. de Jong-Sierkstra

Lectoren en misdienaar

- Za. 1 maart Lector: A. Kramer
Misdienaars : Rixt de Ringh en Janny Yntema
- Wo. 5 maart Misdienaars: Ronja Bouma en Sietse Boomsma
- Zo. 9 maart Lector: J. Kramer
- Za. 15 maart Lector : H. Kienstra
Misdienaars: Ilse Boomsma en Rixt de Ringh

Koren

- Za. 1 maart Gregorius Magnus koor
- Zo. 9 maart Ursulakoor
- Za. 15 maart Ludgerkoor

Kosters

- Za. 1 maart A. de Ringh
- Zo. 9 maart L. Buren
- Za. 15 maart H. Rijpma



Collectanten

- Za. 1 maart A. de Ringh en P. Teernstra
- Zo. 9 maart Joh. van Dijk en G. Galema
- Za. 15 maart Tj. Ketelaar en L. de Ringh

Deurcollectes

- Za. 1 maart t.b.v. Vastenaktie
- Zo. 9 maart t.b.v. Onderhoud
- Za. 15 maart t.b.v. Vastenaktie

Bloemverzorgers:

Vanaf 16 februari en maart Margriet en José

Koffieschenken:

Zo. 9 maart: R. Visser en S. Kramer



Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker

Zaterdag 8 maart 2014 is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze viering begint om 16.00 uur vrijwilligers: Mevr. N. Terwisscha, Dhr. en Mevr. Schramp

Opbrengst collectes januari 2014.

Collectes eigen kerk	€ 441,18	Deurcollectes onderhoud
(Inclusief Mariënacker)		12 en 26 jan. € 90,97

Deurcollecte jeugdwerk € 31,85

Stand van zaken betreffende **giften voor geluidsinstallatie:**

Binnengekomen één anonieme gift van € 1750,00. (Geweldig).

Samen met een bijdrage van Caritas en giften parochianen, totale stand tot nu : € 3970,00.

De locatieraad Workum is u hiervoor en voor uw eventuele andere bijdragen erg dankbaar. Dus ook voor uw KERKBALANS bijdragen.

De wijkcontact personen zijn er al weer enkele weken geleden op uit getrokken, om u de bekende KERKBALANS envelop te overhandigen. Waarschijnlijk heeft u het briefje met de door u toegezegde bedragen al weer ingeleverd en misschien zelfs al uw bijdrage overgemaakt. Op deze plaats past een woord van dank aan de wijkcontact personen voor hun inzet voor onze parochie. En natuurlijk ook aan u, voor uw (hopelijk) gulle bijdragen.

Nogmaals bedankt.

*Namens de locatieraad Workum,
Hes Kienstra.*

Bericht van de diaconale opbouwwerker.

Kledingbank "Goed Spul" (zie ook algemene gedeelte)

Zoals u wellicht hebt vernomen heb ik samen met een groep enthousiaste vrijwilligers in Bolsward de kledingbank 'Goed Spul' gerealiseerd.

Dit heeft er mede voor gezorgd dat ik heb besloten werk te gaan maken van het realiseren van een kledingbank in Workum.

Hiervoor ben ik ten eerste op zoek naar vrijwilligers die dit samen met mij willen gaan opzetten.

Dus heeft u tijd en lijkt het u leuk en zinvol om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een kledingbank in Workum, kunt u mij dat laten weten.

Het streven is om begin maart een eerste bijeenkomst te houden.

Voor vragen of om u aan te melden als belangstellende kunt u mij bellen op 06-19905519 of een mailtje sturen naar kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Oproep

In oktober 1202 is er in Bolsward stilgestaan bij de 'dag van de armoede' Er is toen met een groot aantal mensen een dag georganiseerd waarbij het thema armoede in Nederland bespreekbaar werd gemaakt. Er deden veel organisaties mee aan deze dag, zoals alle scholen van Bolsward, de welzijnsorganisaties en de gemeente. Het is toen een meer dan geslaagde dag geworden, waarbij de doelstelling, het meer bespreekbaar van het onderwerp armoede in Nederland, zeker behaald is.

Ik heb nu, in samenwerking met de Arme kant van Friesland, het idee opgevat om dit jaar op vrijdag 17 oktober '**de dag van de armoede**' in Workum te organiseren. Het centrale thema zal zijn kinderen en armoede in Nederland. Ik heb inmiddels de eerste contacten met onder andere de scholen in Workum gelegd en zij reageerden zeer positief.

Voor de verdere organisatie ben ik nu op zoek naar mensen die de komende maanden een bijdrage willen leveren. In eerste instantie ben ik op zoek naar mensen voor de werkgroep die de eerste voorbereidingen voor haar rekening zal nemen.

Lijkt het u leuk en zinvol uw tijd en talenten aan te wenden voor dit doel laat het me dan weten.

U kunt te allen tijden contact met mij opnemen voor verdere informatie.

Ik ben bereikbaar op tel 06-19905519 of via de mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

*Vriendelijke groet,
Kees van Kordelaar*

Wel en Wee Workum

* Rêstich mar dochts noch hastch is by ús wei rakke; Herre Ketelaar, te midden van zijn vrouw en (klein)kinderen op de leeftijd van 80 jaar. 18 Januari vierden we zijn uitvaart waarna hij werd begraven op het RK Kerkhof. Dat hij mag rusten in vrede. We wensen zijn vrouw en (klein)kinderen heel veel sterkte.

* 1 februari namen we afscheid van onze organist Bennie de Vries. In de viering had Bennie een grote bijdrage geleverd door de liederen uit te kiezen.

De Pastoor en de koren maakten er samen een mooi geheel van. In deze viering werd Bernardus de Vries vereerd met de Bonifatiuspenning van het bisdom Groningen/Leeuwarden voor de vele diensten, met name als organist gedurende 50 jaar voor de Parochie Workum. Voor zijn vrouw Attie waren er bloemen.

Met een gezellige korte nazit in de Brouwershof kwam er een einde aan het werkzame leven als organist van Bennie de Vries. We hopen dat ze samen nog heel lang mogen genieten van de mooie dingen van het leven.

* 23 Februari de grote dag dat we mogen vieren dat we één grote "Heilige Titus Brandsma" Parochie mogen zijn. We vieren dit om 11.00 uur in de Parochiekerk van Bolsward. In deze viering zijn alle parochianen, jong en oud, welkom. Na de viering is er gelegenheid om dit heugelijke feit samen te vieren met een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom.

* Op dit moment zijn er problemen met de kerktelevisie en is uitzenden niet mogelijk. We hopen dat dit euvel weer snel hersteld zal worden.

* We willen de zieken thuis, in het ziekenhuis en verpleeg tehuizen heel veel sterkte wensen. Verder wensen we iedereen alle goeds.

* Zaterdag avond 1 maart a.s. is er gelegenheid na de viering om de palmtakjes van het afgelopen jaar te verbranden tot as.

De Contactpersonen.

Beste parochianen

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken bij mijn afscheid en mijn 50 jarig jubileum als organist van de St. Werenfriduskerk op 1 februari jl. tijdens de Eucharistieviering. Op de 1^e plaats het verkrijgen van de Bonifatiuspenning, die onze bisschop mij heeft toegekend, uit handen van onze pastoor A. Bultsma. Het was voor mij en mijn vrouw Attie een volkomen verrassing, ook veel waardering voor de locatieraad. Hartelijk dank voor de vele handdrukken na de viering en voor de kaarten, gelukwensen en cadeaus die wij mochten ontvangen. En niet op de laatste plaats de koren waar ik altijd met veel plezier heb mogen samenwerken. Tot slot: muziek heeft mijn leven kleur gegeven, en maakt een mens blij. Ben daarom ook zeer dankbaar dat ik dit heb mogen doen.

Bennie de Vries.

7 maart 2014 Wereldgebedsdag – een wereldgebeurtenis in Workum

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw, en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen – door het gebed verenigd en bemoedigd. Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens op de wereld samenkomsten plaatsvinden. Al deze vieringen zijn dit jaar door vrouwen in Egypte voorbereid. Bij deze bijeenkomsten worden dezelfde noden voor God gebracht en dezelfde Schriftgedeelten gelezen.

Ook in Workum doen wij in 2014 weer mee! De bijeenkomst wordt gehouden **op Vrijdag 7 maart om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100 te Workum.**

Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten en koffie en thee te drinken. Er is ook een stand van de Wereld Winkel. U bent van harte welkom, vrouwen en mannen, jong en oud. Heeft u vervoer nodig? Of meer informatie? Bel dan 0515-540690. Zie ook www.wereldgebedsdag.nl

Bijeenkomst op 4 februari van de Groepen Verliesverwerking te Joure

Op dinsdag 4 februari 2014 om half twee kwamen de groepen verliesverwerking van Zuidwest en de Noordoostpolder bij elkaar voor hun jaarlijkse bijeenkomst die gehouden werd in Joure. Pastor Wiebe Mulder uit Balk opende deze middag en mocht hier een volle zaal welkom heten. Lienke de Ringh verzorgde de inleiding over het Thema “kind en rouw”. Nu het onze beurt was om deze bijeenkomst voor te bereiden, zijn we gaan brainstormen over een thema. Gaande weg kwamen we tot de conclusie dat het thema **kind en rouw** moest worden en waarom dan wel?...Wij als groep merkten dat als je op huisbezoek gaat bij een parochiaan die een dierbare heeft verloren aan de dood, je meestal een gesprek hebt met de partner van de overledene en is het vaak een gesprek dat je **samen** voert. Bij het overlijden van een dierbare uit een jong gezin, is dat anders en wordt je geconfronteerd met het verdriet van meerdere personen. Als één van de ouders komt te overlijden krijgen we te maken met een ouder en hun jonge kinderen. Of als er een kindje overlijdt dan ontmoet je de beide ouders en vaak ook de broertjes en zusjes. Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat je op dat moment met meerdere mensen tegelijk - en met verschil in leeftijd, maar ook met verschillende emoties en beleving te maken krijgt. Jong en oud ...de ouders proberen vaak hun gevoelens te verwoorden maar hoe gaan jongeren hier mee om en wat kunnen wij in die moeilijke situatie voor hen betekenen – hoe gaan we het gesprek aan en wat kunnen wij hen bieden? Kind en rouw ...Een kind dat het verlies moet ervaren dat één van zijn ouders of een broertje of zusje overlijdt door een ernstige ziekte – een hartstilstand of omkomt door een ongeluk ...**Hartverscheurend** ...het woord zegt het al.... **je hart wordt verscheurd.**

Hoe gaat een kind om met verdriet en rouw? Als je dat als kind overkomt en dat mee moet maken vragen wij ons af, hoe vinden ze hun weg, een nieuwe weg met en door elkaars verdriet, het gemis -een lege plek binnen het gezin -. Kind en rouwWij hebben Leoni Troost uit Emmeloord bereid gevonden om haar ervaringen over het thema "**Kind en rouw**" met ons te willen delen. Leoni begon haar verhaal met dat zij en haar man Remco samen drie jongens kregen Ivo de oudste (10 jaar) Joost de jongste (2jaar) en Bart de middelste zou in April 8 jaar geworden zijn. Bart is op 22 augustus 2008 plotseling overleden. Het bleek wiegedood te zijn geweest. Wiegedood, ook wel onverwacht onverklaarbaar overlijden genoemd dit kan voorkomen bij kinderen tot 5 jaar, Bart was toen 2 jaar en 4 maanden. Ze vertelt uit haar ervaring hoe het haar gezin heeft geraakt en wat het met hun kinderen deed. Ook hoe zij in die dagen hun kinderen hebben opgevangen tussen alle drukte door om de begrafenis voor hun kind en broertje te regelen. Hoe komt het binnen bij een kind – zien het verdriet van ouders en hun omgeving – willen graag dat alles weer gewoon wordt in huis – Ivo wilde rust en wilde zwemmen met zijn ouders want dat was al afgesproken voor die bewuste dag dat Bart kwam te overlijden. Ze zijn gaan zwemmen met de andere kinderen - hoe reageert de omgeving hierop – wat doet dat met jou terwijl je goed wil zorgen voor de andere kinderen. Ivo ging naar school en de juf vroeg of hij wilde vertellen wat er was gebeurd bij hen thuis. Ivo wilde dat niet en zij dat hij dat was vergeten. Achteraf snapte Leoni zijn antwoord wel, omdat ook zij tot op de dag van vandaag niet weten wat er is gebeurd "wiegedood" onverklaarbaar. Zijn buurtvriendjes vroegen hem: "Is Bart echt dood?", "Ja, wil je hem zien". Leoni dacht toen nog moet ik de ouders ook eerst even vragen maar ze waren al boven. De begrafenis – Ivo was blij dat zijn eigen Juf erbij was deze dag. Toen de kist na de dienst in hun auto ging, zette Ivo alle bloemen erbij. Dat vond hij mooi werk envroeg: " komen er nog meer bloemen mama "? De kinderen bij de dood betrekken en laten meehelpen is een belangrijke zaak voor het rouwproces van een kind. Vrij snel na het overlijden van Bart ging Leoni op zoek naar kinderboeken over dit thema. Dat was lastig en de boekwinkels hadden er meestal maar een paar. Toen heeft Leoni met zoon Ivo besloten om samen een boek te schrijven, en dat is gelukt. Omdat een buurmeisje tegen Ivo had gezegd "ik denk dat Bart door een engel is opgehaald" en Ivo dat zo bijzonder vond dat hij er van straalde, hebben ze hun boek de titel gegeven "**Als een engel je komt halen**". Dit is nog maar een heel klein gedeelte van wat ze ons vertelde die middag. Ze heeft met stellingen en vragen ons veel geleerd. Het was een indrukwekkende middag voor de groepen verliesverwerking. Pastor Wiebe Mulder vatte deze middag samen en bedankte Leoni voor haar bijdrage en een ieder voor hun inzet en wenste ons wel thuis.



H. Martinus Makkum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 23 febr. Fusiedienst: fam. Postma, alle zieken thuis en in Bolsward en in Avondrust

Zondag 2 mrt.: fam. Adema-Rinia, fam. Bergsma, fam. Doedel, alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 16 mrt.: fam. Postma, alle zieken thuis en in Avondrust.

Lectoren

Zo. 23 febr. Fusiedienst in Bolsward
 Zo. 2 maart Toos van As
 Zo. 9 maart Thilda Adema
 Zo. 16 maart Mieke van Vliet
 Zo. 23 maart Riet van der Bles

Kosters

Jan Riemersma
 Watze Roorda
 Bianca Domhof
 Lenie Foekema

Collectanten

Zo. 23 febr. Fusiedienst Bolsward
 Zo. 2 maart Klaas Groeneveld
 Zo. 9 maart Nico van Vliet
 Zo. 16 maart Geerten Tros
 Zo. 23 maart Lenie Foekema

Bloemschikken

Febr. An van Schaick en
 Tiny Tromp
 Maart: Annemiek Bakker en
 Monie Siemonsma

Misdienaars

Wo. 5 maart Boukje en Hannah (Aswoensdag)
 Zo. 9 maart Annick en Zoë
 Zo. 16 maart Jacob en Ryan
 Zo. 23 maart Boukje en Hannah



Opbrengst collecten januari 2014

Eigen kerk € 133,20
 Onderhoud € 27,75 deurcollecte

Extra collecten

Zondag 2 maart onderhoud van de kerk
 5 Maart t/m 20 april: Bisschoppelijke Vastenactie (Cordaid).
 Iban nl21INGB0000005850 t.n.v. vastenactie te Den Haag.

Wel en Wee Makkum

* Na jarenlang penningmeester van onze parochie te zijn geweest heeft Hans Gerstenkamp eervol ontslag gekregen van onze Bisschop. Hans heel hartelijk dank voor je inzet. Ook Annemiek Bakker, jarenlang vicevoorzitter van het Parochiebestuur, is door de Bisschop eervol ontslagen van haar taak. Ook haar willen we langs deze weg hartelijk bedanken.

* Nico van Vliet heeft in het ziekenhuis in Sneek een operatie ondergaan. Hij is weer thuis en we hopen dat het herstel spoedig zal verlopen. Hij bedankt iedereen voor de belangstelling.

* De fusiedienst is op 23 februari in Bolsward. De uitnodiging heeft u inmiddels via het parochieblad ontvangen. We hopen op een grote opkomst vanuit alle parochies zodat we kunnen laten merken dat we er met zijn allen voor gaan. De viering begint om 11.00 uur. Wilt U hier graag naar toe bel dan naar Mieke van Vliet 231678 zij regelt dan vervoer voor U

* Woensdag 5 maart om 19.00 is de Aswoensdag viering in onze kerk

* We vragen uw gebed voor onze zieken en met name voor Johannes Draaijer, Bernhard Rinia en Herman Reijns. Wij wensen hen heel veel kracht en sterkte.

Avondrust:

Maandag 3 maart is er een Communieviering onder leiding van pastor Nelleke ten Wolde. De viering begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

U wordt van harte uitgenodigd.

* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.

* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.

*Toos van As, tel. 232564,
(mailadres toosvanas52@hotmail.com)*



KVG-Nieuws

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 's middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid. *Bedankt.*

Op woensdag 12 maart zal er een uitleg worden gegeven over de 14 staties die aan de muren hangen in de katholieke kerken. Deze avond wordt verzorgd door mevrouw van Beurichen uit Wyckel. U wordt van harte uitgenodigd.



H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 23 febr.: voor de zieken, overl. Willibrordus Dijkstra, Jan Jurna en Bep van Koppen

Zondag 2 mrt.: voor de zieken, overl. Nico Yntema, Alie Sierkstra, Wiebe en Wiepkje Bergsma

De Aswoensdagviering is in Makkum

Zondag 9 mrt.: voor de zieken, overl. Schelte en familie Anema-de Jong, Jan Jurna, Douwe en Anne Poortstra-de Boer

Zondag 16 mrt.: voor de zieken, overl. Antoon van Asseldonk, fam. Ypma-Galama, Jan Jurna

Zondag 23 mrt.: voor de zieken, overl. Yeb en Catharine Ypma-Terpstra, Boukje Anema, Jan Jurna

Lectoren

Zo. 23 febr.: Viering in Bolsward

Zo. 2 mrt.: mevr. L. de Boer (642059)

Zo. 9 mrt.: mevr. L. Hettinga (531547)

Zo. 16 mrt.: mevr. E. van der Wei (532112)

Zo. 23 mrt.: mevr. B. de Groot (532340)

Kosters

dhr. H. Anema

dhr. S. Hettinga

dhr. D. Stoffels

dhr. H. Anema

Collecte

Iedere zondag is er een collecte voor het werk in onze locatie. Daarnaast is er op zondag 2 maart een 2^{de} collecte voor het reserve fonds en op 23 maart voor de bijzondere onkosten aan ons kerkgebouw.

Opbrengst collectes

De opbrengst van de collectes in de maand januari 2014 was als volgt:

Parochie: € 240,55

Reserve fonds € 64,75

Bijzondere onkosten € 25,55

Hiervoor allen hartelijk dank.



Vervoersdienst

Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.

Schoonmaken kerk

week 9: 24 febr. - 1 maart:

mevr. T. Jorritsma (531578)

mevr. L. de Boer (642059)

week 13: 24 t/m 29 maart:

mevr. D. Brouwer (531923)

mevr. B. de Groot (531901)

mevr. G. van Popta (531305)

Schoonmaken parochiehuis:

Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda

do. 20 febr.: 20.00 uur Locatieraadvergadering

zo. 23 febr.: 11.00 uur Feestelijke Eucharistieviering met bisschop de Korte in Bolsward met aansluitend feest

wo. 5 maart: Aswoensdag 19.00 uur Viering in Makkum

ma. 10 maart: vergadering voor de parochievoorgangers

di. 11 maart: bijeenkomst in Mounewetter voor de bezoekers- en diaconiewerkgroepen

do. 20 maart: 20.00 uur Locatieraad in `t Arkje

do. 27 maart: bijeenkomst voor de bezoekerswerkgroep 13.30 uur in `t Arkje

Wel en wee

Nadat Nico Blom tijdens de Oecumenisch viering onderuit ging, gebeurde dat ook zondag jl. Het was even een consternatie, 112 werd gebeld en het was wachten op de ambulance, na onderzoek mocht Nico weer naar huis. Ondertussen was er veel tijd verstreken en moest de viering verder afgebroken worden, omdat pastor Ten Wolde om 11.00 uur in Makkum moest zijn. Intussen is Nico in behandeling bij de cardioloog en het gaat goed met hem. We hopen dat dit zo blijft.

Maandagavond 27 januari waren we in `t Arkje voor de jaarlijkse algemene lokatievergadering. Na de gebruikelijke zaken als: overzicht van het werk van het parochiebestuur (nu Locatieraad) en het financiële overzicht, door Enno Hofstra werd Enno op deze avond ook bedankt voor de vele jaren dat hij, naast Leny Nota, de financiën voor onze parochie heeft verzorgd. Enno, namens ons allen, nogmaals heel erg bedankt.

Daarna was de heer Fred van der Werf, namens het nieuwe overkoepelend bestuur, aanwezig en gaf tekst en uitleg over: wat er allemaal is gebeurd en wat er nog te gebeuren staat. "Goed werk heeft tijd nodig". Zo is dat ook in het samengaan en die tijd willen we hen geven. Op deze avond werd ook bekend gemaakt dat Liesan Hettinga voorzitter is geworden van de locatieraad van

Witmarsum, wij wensen haar veel succes voor de toekomst. Wie de overige leden zullen zijn is nog niet helemaal bekend. Dit hoort u zo spoedig mogelijk. Op deze avond werd ook Paulus de Boer bedankt voor zijn jarenlange werk in het parochiebestuur. Paulus nogmaals bedankt. Na het officiële gedeelte werd er met een hapje en een drankje nog een hele poos gezellig na gezeten.

Zondag 23 februari is de grote dag dat Mgr. de Korte in een feestelijke viering zal voorgaan en is de Zalige Titus Brandsmaparochie officieel een feit. Na de viering is er een feestelijk samenzijn met een hapje en een drankje en tijd om elkaar te ontmoeten. Graag had de feestcommissie het feest in Makkum willen houden. Helaas was er geen plek vrij. Maar een ontmoeting in Gods huis is altijd goed toch??

En dan staat er in de Agenda, woensdag 5 maart Aswoensdag. De viering met Aswijding en Kruisje zal voor heel de parochie zijn in Makkum om 19.00 uur. Daarmee begint ook weer de 40-dagen tijd, een tijd van bezinning op het grote Paasfeest.

U allen wens ik een fijn fusiefeest toe. Veel gezondheid en Gods zegen.

Een hartelijke groet van

zr. Lambertina.

Informatieve internetsites.

Lectoren/ misdienaars/acolieten

Bolsward:

www.franciscuskerk.nl

Heiligenkalender, bloemen, foto's zie

www.pylgeralmanak.nl

Overige websites:

www.franciscaansebeweging.nl

www.werkplaatsvoordeziel.nl

www.abultsma.nl

www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijklakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,

e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl

Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528

e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag

secretariaat van de pastores: mevr. J. Hettinga-Bergsma: pastoresztb@gmail.com

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.

Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Lokatieraad Bolsward:

Secretariaat: Postbus 209, 8700 AE, Grote Dijklakker 7, 8701 KV,

telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur

Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan het secretariaat.

Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:

0515.575924, Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag

Financiële zaken: Bankrekeningen: nr. NL 54ABNA021.53.06.511 of nr. NL96RABO0308705483

Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop) deponeren in de brievenbus van de pastorie, Grote Dijklakker 7 of doorgeven aan het secretariaat tel. 0515.576998 of per e-mail: info@franciscuskerk.nl

Lokatieraad Workum

Postadres: Lokatieraad_H. Werenfridus, Postbus 93, 8710 AB Workum.

Contactpersonen:

Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl

Ytsje Heins, tel. 0515.541979 en Henny de Jong, tel. 0515.542912

Administratie: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537

e-mail: lienkederingh@hotmail.com

Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Werenfridus te Workum

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij het secretariaat: zie info Bolsward.

Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel. 0515.542050 (kosten: €8,-)

Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl

Begrafnisvereniging "Fonds Naastenliefde":

Dienstdoende bode, tel. 06.42243477.

www.fondsnaastenliefde.nl . Opgave nieuwe leden: via e-mail: naastenliefde@live

Lokatieraad Makkum:

Postadres: Lokatieraad H. Martinus, Postbus 71, 8754 ZP Makkum

Contactpersonen:

Mevr. A. Reijns tel. 0515.231709

Mevr. T. Adema tel. 0515.231036

Dhr. A. van Schaick tel. 0515.231285

Mevr. T. van As tel. 0515.232564

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij het secretariaat: zie info Bolsward.

Financiële zaken: nr. NL32RABO0340661054; of nr. NL56INGB0000964453,

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.

De kosten bedragen € 8,00 per intentie.

Lokatieraad Witmarsum:

Postadres: Lokatieraad H. Nicolaas van Tolentijn, Arumerweg 89, 8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165

Contactpersonen:

Zr. Lambertina tel. 0517.579257 of 532165

Mevr. L. Nota tel. 0517.532260

Mevr. J. van der Tol tel. 0517-641482

Mevr. A. Altena (bezoekersgroep) tel. 0517.641070

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij het secretariaat: zie info Bolsward.

Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. NL96RABO0371500761 t.n.v. RK kerkbestuur Witmarsum

Begrafnisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45, 8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961

Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165

Het volgende parochieblad "De 4 - Sprong" gaat over de periode:

21 maart – 18 april 2014

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen

vóór MAANDAG 10 maart 2014 bij/naar:

Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com

Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com

Makkum: mevr. T. van As, tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas52@hotmail.com

Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl