

ZALIGE TITUS BRANDSMAPAROCHE

H. Franciscus Bolsward
H. Werenfridus Workum
H. Martinus Makkum
H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum



de 4-sprong

vrijdag – 21 maart – vrijdag 18 april 2014

VIERINGENROOSTER

Datum	Tijd	Plaats	Viering	Voorgang.
Vr. 21 mrt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 22 mrt	19.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Zo. 23 mrt.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo. 23 mrt.	09.30	Witmarsum	Communieviering	Parochianen
Zo. 23 mrt.	09.30	Workum	Communieviering	NtW
Zo. 23 mrt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 25 mrt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 26 mrt.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	NtW
Do. 27 mrt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 28 mrt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 29 mrt.	19.00	Bolsward	Communieviering	Parochianen
Za. 29 mrt.	19.00	Workum	Communieviering	Parochianen
Zo. 30 mrt.	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
Zo. 30 mrt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 1 apr.	09.00	Janningkapel	Communieviering	past. Jellema
Wo. 2 apr.	08.00	Workum	Kinderviering	AB
Wo. 2 apr.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Do. 3 apr.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 4 apr.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 5 apr.	16.00	Nij Mariënakker	Eucharistie	AB
Za. 5 apr.	19.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Zo. 6 apr.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo. 6 apr.	09.30	Witmarsum	Communieviering	NtW
Zo. 6 apr.	09.30	Workum	Communieviering	Parochianen
Zo. 6 apr.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Zo. 6 apr.	12.30	Bolsward	Doopviering	AB
Ma. 7 apr.	10.30	Avondrust	Eucharistie	AB
Di. 8 apr.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 9 apr.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	Vrijwilligers
Do. 10 apr.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 11 apr.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 12 apr.	19.00	Bolsward	Gebedsviering	NtW
Za. 12 apr.	19.00	Workum	Eucharistie	AB
Zo. 13 apr.	09.30	Workum	W+C Gezinsvier.	Parochianen
Zo. 13 apr.	09.30	Makkum	Communieviering	NtW
Zo. 13 apr.	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
Zo. 13 apr.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB

Ma. 14 apr.	19.00	Witmarsum	Boeteviering	AB/NtW
Di. 15 apr.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 16 apr.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Do. 17 apr.	19.00	Bolsward	Witte Donderdagvier.	AB/NtW
Do. 17 apr.	20.15	Bolsward	Taizewake	Parochianen
Vr. 18 apr.	15.00	Bolsward	Kruisweg	AB
Vr. 18 apr.	15.00	Witmarsum	Kruisweg	Parochianen
Vr. 18 apr.	15.00	Workum	Kruisweg	NtW
Vr. 18 apr.	19.00	Makkum	Goede Vrijdagvier.	AB/NtW

Medewerkers van de barmhartigheid

We zijn al bijna op de helft van de vastentijd. Op het voorblad van dit nummer ziet u een vastenvenster: elke letter met een woord, dat ons wil inspireren tot waarachtig vasten. Het begint bij de V van Vergeving. Dat past zeker bij het centrale land van de Vastenactie van dit jaar, Sierra Leone. Dit Afrikaanse land heeft zwaar te lijden gehad van een burgeroorlog. De vijand komt niet van buiten, maar woont naast je, in de dorpen en steden van je land zelf. Kindsoldaten hebben gruwelijke misdaden begaan, vaak onder invloed van drank en drugs. Hoe kun je dan toch samen verder? Missiezusters van de congregatie van St. Jozef van Cluny hadden de moed om niet weg te gaan toen de oorlog uitbrak, maar juist naar de vluchtelingenkampen te gaan. Zo voedden ze de hoop, “we werden toch niet alleen gelaten”. De zusters helpen nu jonge mensen verder, die toen hun ziekenhuis hebben verwoest en hun patiënten hebben gedood. Alle dagen is de vraag of zij kunnen vergeven. Dat vraagt een liefde en een kracht, die je niet uit jezelf kunt halen; alleen door bidden en doen bij elkaar te houden red je dat. In het Vastenaktieweekend van 22 en 23 maart vragen we Aandacht voor de verhalen van deze mensen, en Solidariteit met hen – in gebed, en in een gulle gave voor de scholing, opleiding en concrete levenshulp voor zwaar getraumatiseerde kinderen en jongeren.

Achter in onze kerkgebouwen ligt de Vastenbrief van onze paus Franciscus. Hij probeert ons Tot onszelf te brengen, ons in alle Eerlijkheid Na te laten denken over de materiële, morele en spirituele ellende in onze dagen. “Wanneer macht, luxe en geld afgoden worden, wordt de eis van een gelijke verdeling van de rijkdom daaraan ondergeschikt gemaakt. Daarom is het noodzakelijk dat de gewetens zich bekeren tot de gerechtigheid, de gelijkheid, de soberheid en het delen. “Hij schrijft aan de hand van 2 Kor.8,9: Christus is arm geworden omwille van ons, Hij heeft afstand gedaan van zijn glorie om ieder van ons nabij te worden. De barmhartige Vader staat klaar om in Christus iedere mens te omarmen. “We kunnen dat doen in de mate waarin we gelijkvormig aan Christus

zullen zijn, die Zich arm gemaakt heeft en ons rijk maakte met zijn armoede.” Tegen het einde van zijn brief schrijft hij over zijn hoop dat wij “medewerkers van de barmhartigheid worden”. “Het zal ons goed doen ons af te vragen van welke zaken wij ons kunnen ontdoen om anderen te helpen en te verrijken met onze armoede”. “Ik wantrouw een aalmoes die niets kost en niet pijn doet”.

Ik ben me er erg van bewust dat dit een soort Vastenmeditatie in fragmenten is geworden, want echt recht doen aan de paus en aan de mensen van Sierra Leone lukt in zo’n kort stukje niet. Maar hopelijk helpt het toch om met vrucht de weg van de Veertigdagentijd te gaan!

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen.

De vieringen van de Goede Week en Pasen

Kijkend naar de kerkelijke vieringen die we als parochie gedurende het hele jaar houden, blijken die tijdens de Goede Week en Pasen veruit de belangrijkste te zijn. Met de Eucharistieviering op 1^e Paasdag voorop vormen ze het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Dit jaar vieren we de Goede Week van zondag 13 april (die volgens onze kerkelijke dagindeling al op zaterdagavond 12 april begint) en duurt tot 20 april.

Palmzondag – De Goede Week begint met Palmzondag. We vieren dat Jezus op een ezeltje gezeten Jeruzalem binnentrok en daar als koning werd onthaald. Met de inwoners van Jeruzalem zingen ook wij Hosanna! Al meteen in deze viering slaat de sfeer om. We hebben het intochtsevangelie nog maar nauwelijks gehoord of we lezen het hele passieverhaal – over het lijden en sterven van Jezus.

Maandag in de Goede Week – Voor onze parochie is er op maandag 14 april om 19.00 uur in de kerk van Witmarsum een boeteviering voorzien. In de Paasnacht, tijdens de paaswake, zullen we onze doopbeloften vernieuwen. Nu eerst een moment om in dat licht ons leven te overzien en God om vergeving te vragen. De boeteviering is een mooie voorbereiding op het persoonlijk ontvangen sacrament van Boete en Verzoening. De priester blijft daarom na afloop van de boeteviering nog even in de kerk om daartoe de gelegenheid te geven. Uiteraard is het mogelijk van andere biechtijden gebruik te maken of een aparte afspraak te vragen.

Woensdag in de Goede Week - Woensdag 16 april zal onze bisschop in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden de drie heilige oliën wijden. Tijdens deze viering die om 19.30 begint zegent de bisschop als eerste de olie voor de geloofsleerlingen. Deze wordt gebruikt bij het opnemen van volwassenen in de groep van geloofsleerlingen, wat een tussenstap is onderweg naar het doopsel. Als tweede wijdt de bisschop het heilig Chrisma, wat onder meer gebruikt wordt

bij de viering van het doopsel en bij de toediening van het H. Vormsel. Later in de viering zegent de bisschop de olie voor de ziekenzalving. Onderdeel van de viering is eveneens het vernieuwen van de wijdingsbeloften door de aanwezige priesters. Mocht u naar deze viering toe willen gaan: u bent bijzonder welkom!

Witte Donderdag – Met de viering van Witte Donderdag begint het Paastriduüm. We gedenken hoe Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal vierde en het sacrament van de Eucharistie in stelde. Aan het einde van deze viering zullen we de overgebleven geconsecreerde hosties naar een zijaltaar overbrengen en het priesterkoor ontdoen van al zijn luister. Zoals de Heer bad in de Hof van Getsemane, zo willen wij met Hem bidden. We vieren deze dag als parochie in de kerk van Bolsward. We beginnen om 19.00 uur. Later die avond, om 21.00 uur, houden we in dezelfde kerk bij het rustaltaar een gebedsviering in de sfeer van Taizé.

Goede Vrijdag – Omstreeks het negende uur, dat is om 15.00 uur, stierf Jezus aan het kruis. Op dit uur wordt daarom in verschillende van onze kerken de kruisweg gebeden. In gebed gaan we met Jezus alle stappen van de tocht naar de executieplaats Golgotha mee. 's Avonds om 19.00 uur houden we in de kerk van Makkum de viering waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken en het kruis onze hulde brengen. Tijdens deze liturgie – die eigenlijk onderdeel is van de doorlopende viering die op Witte Donderdag begon en op Paaszondag zal eindigen – horen we opnieuw het hele passieverhaal, maar nu zoals het door de evangelist Johannes is beschreven. Na de uitgebreide voorbede brengen we het kruis onze hulde. U bent van harte uitgenodigd daartoe bloemen mee te nemen. Tijdens de viering krijgt u gelegenheid die bij het kruis te leggen als blijk van hulde, maar ook als uitdrukking van de hoop die het kruis van Jezus ons geeft: deze wereld zal door zijn verrijzenis opnieuw tot volle bloei komen!

Goede Vrijdag is één van de twee voorgeschreven vasten en onthoudingsdagen die we als geloofsgemeenschap in acht houden.

Stille Zaterdag – De rust van het graf kenmerkt deze dag. Weliswaar geeft de kerkgemeenschap het gebed niet op, maar er zijn geen sacramentele vieringen.

Paaszondag – In de kerkelijke omgang met de tijd, begint de zondag al op zaterdagavond – de vooravond. Deze vooravond is echter extra bijzonder. Op een later tijdstip dan gebruikelijk op zaterdagavond verzamelt de gemeenschap zich om hoopvol de verrijzenis te verwachten. Met de verrijzenis van Jezus begint de nieuwe schepping; breekt een nieuwe dag aan in de scheppingsepisode. Daarom is de opkomende zon het zinnebeeld voor dit moment (en was het vroeger gewoon die af te wachten). In een lange viering brengen we het gezegende licht van de nieuwe paaskaars in de kerk en laten we ons vervolgens uitgebreid leiden door het Woord van God. Dit wordt onderbroken door het zingen van het Gloria en markeert samen met het

daaropvolgende gebed het begin van de woorddienst van de eucharistie. De geloofsbelijdenis neemt een bijzondere plaats in, want het gaat gepaard met het zegenen van (doop)water en de hernieuwing van onze doopbeloften. Daarna vieren we de eucharistie. Als parochie vieren we eerst om 20.00 uur een ietsjes verkorte Paaswake te Workum en om 22.00 uur de volledige te Bolsward.

Na deze viering van waken en verwachten, komt de gemeenschap op paaszondag opnieuw naar de kerk om – zoals gebruikelijk – de zondag te vieren als dag van de verrijzenis. Dit keer natuurlijk extra feestelijk. Met deze viering worden zowel de Goede Week als het met Witte Donderdag begonnen Paastriduüm afgesloten. Een periode van vijftig dagen Pasen vieren is echter begonnen. Het hoogfeest van Pinksteren vormt er de afronding van.

Het sacrament van boete en verzoening

Toen de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Winterspelen verwelkomd werden in de Ridderzaal en de kampioenen ridderordes ontvingen, werden dit maal ook een aantal coaches gehuldigd. Daarmee werd voor iedereen onderstreept dat niemand tot een goede prestatie kan komen, als niet iemand anders je daarbij helpt. Je van dienst is met een goed doordacht trainingsschema, maar ook met oprechte en opbouwende kritiek. Het is namelijk heel gemakkelijk om voor jezelf geleverde prestaties mooier voor te stellen dan ze zijn. Wie echter echt vooruitgang wil boeken, moet bereid zijn de werkelijkheid eerlijk onder ogen te komen. Doe je dat niet, dan haal je nooit het volle potentieel uit jezelf. Zonder hulp, zonder iemand die je een niets verhullende spiegel voorhoudt, is dat evenwel heel moeilijk.

Dit is niet alleen zo bij sport, maar geldt voor het hele leven. Ieder mens heeft het geweldige talent gekregen om te groeien – om als mens te rijpen en toe te nemen in liefde en wijsheid. Hiertoe hebben we net als sporters hulp nodig. Iemand moet ons de waarheid zeggen en wij moeten bereid zijn ernaar te luisteren en te handelen.

Voor ons als gelovige mensen is het Evangelie de spiegel waarin we kijken om onszelf echt goed te zien. En Jezus Christus is de persoon aan wie we ons spiegelen. Kijken we eerlijk en oprecht, dan bemerken we vaak dat het allemaal nog niet perfect is. We hebben echt ons hele leven nodig om te groeien in liefde – om meer en meer mens te worden. Dit proces van ons eigen doen en laten, spreken en zwijgen onderzoeken in het licht van het evangelie heet een gewetensonderzoek. Ik denk dat iedereen bij tijd en wijle wel op een of andere manier zich afvraagt nog wel goed bezig te zijn, heel vreemd is het daarom niet.

Jezus Christus is echter niet alleen ons voorbeeld, maar ook onze coach. Hij wil ons helpen en alle kracht geven om toe te nemen in liefde en wijsheid. Hij wil helpen onze blokkades weg te nemen en dus onze zonden vergeven.

Met een schone lei kunnen we dan verder gaan en al onze energie steken in waar het om gaat: beter mens worden in relatie tot God en de medemensen.

Het sacrament van Boete en Verzoening is de viering waarin deze steun van God op een bijzondere wijze plaats krijgt. Het begint met het kruisteken en vaak een kleine Bijbellezing. Daarna bidt degene die wil biechten de schuldbelijdenis en zegt in eigen woorden wat in zijn of haar leven voor verbetering vatbaar is. Kortom: welke zonden begaan zijn. Het helpt dit vanuit de persoonlijke relaties te bekijken: hoe was mijn relatie met God de laatste tijd? En hoe was die met de mensen om mij heen? En met mezelf? Ben ik wel goed met mezelf omgegaan? Deze drie soorten relaties hangen vaak samen en dikwijls zijn het dezelfde punten die langere tijd extra aandacht vragen. Waarop meer getraind moet worden. Het idee van deze schuldbelijdenis is om het eigen gewetensonderzoek heel bewust en vanuit gelovig vertrouwen op God even open te leggen. Dat confronteert, maar bevrijdt ook en geeft bovendien de priester de kans u een bemoedigende reactie te geven. Vaak in de vorm van een klein gesprekje. De priester stelt daarna een passende genoegdoening voor. Dit kan van alles zijn, maar is normaal gesproken nooit heel moeilijk of zwaar. Dan wordt het gebed van de boeteling gebeden en spreekt de priester de absolutiewoorden uit. De boeting mag erop vertrouwen vergeven te zijn en kan vol goede moed verder in het leven; om te groeien in liefde en wijsheid!

Het is goed om nog eens te benadrukken dat wat besproken wordt volkomen geheim is. Het biechtgeheim is absoluut: de priester mag en zal nooit uit de school klappen. Overigens hoeft u vanzelfsprekend niet met de eigen pastoor dit sacrament te vieren. Vindt u het prettiger een andere priester op te zoeken, dan staat dat helemaal vrij.

U bent van harte uitgenodigd dit mooie sacrament te (her)ontdekken. In het vieringenrooster ziet u dat er af en toe biechtijden zijn. U kunt dan zomaar binnenlopen, maar het is ook mogelijk om een afspraak te maken. Uiteraard liggen er tekstblaadjes klaar, zodat u precies weet hoe het gaat!

pastoor A. Bultsma.

Uitvaartwacht in de Viersprong

Vrijdag 21 maart t/m zondag 23 maart

pastor Ten Wolde

Maandag 24 maart t/m zondag 6 april

pastoor Bultsma

Maandag 7 april t/m vrijdag 18 april

pastor Ten Wolde

Even bijpraten.....

Geslaagde startviering – We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde startviering van onze Zalige Titus Brandsmaparochie. Precies op de dag dat onze patroon te Oegeklooster geboren werd, mochten we niet alleen dit nieuwe begin vieren, maar werden we tevens naar onze eigen locaties gezonden om daar het Licht van Christus helder te laten schijnen. Heel veel dank aan allen die aan het welslagen van deze dag hebben bijgedragen!

Eerste communie – Ondertussen zijn zowel in Bolsward als in Workum de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste Heilige Communie begonnen. Ook de ouders zijn ondertussen twee maal bij elkaar geweest om samen na te denken over ons geloof, de eucharistie en de diaconie. Er zijn drie Eerste Communievieringen voorzien: 10 mei om 09.30 uur te Witmarsum, 18 mei om 09.30 uur te Workum en 26 mei om 11.00 uur te Bolsward.

Bijbelquiz



Antwoorden op de vragen van vorige keer:

1. Wat gebeurde er met Uzza toen hij probeerde de Ark te grijpen?
Hij stierf. (Vgl. 1 Kronieken 13, 10)
2. Welke straf kiest David wanneer hij een ongewenste volkstelling heeft gehouden?
C: drie dagen lang een pestepidemie (Vgl. 1 Kronieken 21, 13)
3. Hoe lang regeerde David over geheel Israël?
C: 40 jaar (Vgl. 1 Kronieken 29, 27)
4. Salomo mag van God een wens doen. Wat vraagt hij?
Wijsheid en kennis (Vgl. 2 Kronieken 1, 10)
5. In welke periode van de geschiedenis van Israël speelt het boek Ezra zich af?
B: Vlak na de ballingschap in Babylon.

Nieuwe vragen:

1. Wat is het eerste wat Nehemia doet wanneer hij in Jeruzalem aankomt?
2. Hoe lang vieren de Israëlieten feest als ze weer voor het eerst Loofhutten vieren?
3. Hoe raakt Tobit verblind?:
A: Door mussendrek
B: Door ziekte
C: Doordat zijn ogen werden uitgestoken
D: Omdat hij ongehoorzaam was jegens God
4. Judith was een krachtige vrouw. Wie verloor daardoor zijn hoofd?
A: Uzzia
B: Holofermus
C: Arpaksad
D: Achior
5. Op wiens 'advies' had Ester niet tegen de koning gezegd dat ze joodse was?

Bijbelleesrooster

In de Goede Week staat het Evangelie van Marcus gepland. Om hiermee goed uit te komen is het lezen van het boek Esther even uitgesteld. De tussenliggende deuterocanonieke boeken slaan we voorlopig over. Bij de verdeling van Job is het uitgangspunt van de 3 hoofdstukken per dag verlaten om rekening te kunnen houden met de literaire eenheden. Voor nadere uitleg en al uw andere vragen bent u van harte uitgenodigd om naar het **vragenuur** te komen, dat op **vrijdag 4 april van 09.30 tot 10.30** zal plaatsvinden in de bovenzaal van de pastorie van Bolsward.

MAART	APRIL	
22 2 Kronieken 30,31,32	1 Job 1,2,3	11 Job 35,36,37
23 2 Kronieken 33,34,35	2 Job 4,5,6,7	12 Job 38,39
24 2 Kronieken 36, Ezra 1,2	3 Job 8,9,10	13 Job 40,41,42
25 Ezra 3,4,5	4 Job 11,12,13,14	14 Marcus 1,2,3
26 Ezra 6,7,8	5 Job 15,16,17	15 Marcus 4,5,6
27 Ezra 9, 10; Nehemia 1	6 Job 18,19,20,21	16 Marcus 7,8,9
28 Nehemia 2,3,4	7 Job 22,23,24	17 Marcus 10,11,12
29 Nehemia 5,6,7	8 Job 25,26,27,28	18 Marcus 13,14,15
30 Nehemia 8,9,10	9 Job 29,30,31	
31 Nehemia 11,12,13	10 Job 32,33,34	

Korte samenvatting feestelijke Eucharistieviering en het gezelligsamenzijn.

Begin januari 2014 kwam de feestcommissie voor het eerst bijeen om te brainstormen hoe geven we gestalte aan het grote gebeuren. De fusie van de vier parochies tot de "Zalige Titus Brandsmaparochie".

De uitnodiging luidde; "IT SIL HEVE" met z'n allen onder de paraplu van de Zalige Titus.

Die aanhef gaf ons als feestcommissie al een goed gevoel van: dit moet slagen, dus aan de slag.

Waar moet het feest plaats vinden? Bij verschillende locaties geïnformeerd maar de keuze kwam uit op St. Franciscusparochie te Bolsward. Ja, en hoe nu verder? Er moet wat georganiseerd worden voor en met de kinderen. "Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Er werd een mooie puzzel gemaakt, vijf stukken nl. Workum-Makkum-Bolsward en Witmarsum en met Titus in het midden vormen ze samen de zegel van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Er werd een lied geschreven en gezongen door de jeugd.

Ook de koren van de parochies vormden samen één koor o.l.v. dirigenten en organist en niet te vergeten het instrumentale gedeelte, geweldig. De Eucharistieviering “wie in boppeslach”, wat een mooie viering, wat een eenheid. Een reactie; “de viering vond ik schitterend, wat een geweldige Bisschop met een hele mooie en goede overdenking, het was een goed feest”. En na een goed feest hoort ook nog een gezellig samenzijn, met o.a. een lekker kop koffie en oranjekoek met daarop de zegel van Titus Brandsma. PERFECT. Heerlijke hapjes en een broodje, voor elk wat wils. Dit alles verzorgt en voor een deel gesponsord, door Cateringservice “Zuidwesthoek”, Robert en Elly de Ringh en Edwin van Poelje. IT KOE NET BETTER.

Al met al een hele mooie dag, maar zonder onze sponsoren hadden we zo niet uit kunnen pakken en dit waren: Stichting tot Nut Witmarsum, H. Lunter, Bos beheer, S. de Vries scheepswerf Makkum, St. Anthony Gasthuis, Hendrick Nannes-Catrijn Epesstichting, Stichting Het Weeshuis, Jumbo-Kooistra Bolsward, Boekhuis Bolsward.

De viering kunnen jullie bekijken op;

<http://www.youtube.com/watch?v=851EXZwnyyo>.

Namens de feestcommissie

Jo v.d.Tol-Tromp .

Uitslag Quiz Titus Brandsmamuseum.

Op de dag van het fusiefeest van onze nieuwe parochie was het Titus Brandsmamuseum ook geopend. Een kleine 100 bezoekers mochten de vrijwilligers in het museum verwelkomen. Vrijwilligers van het museum bedankt voor jullie inzet hiervoor. Voor de kinderen was er een quiz. 17 Kinderen hebben hieraan meegedaan en het vragenformulier ingevuld. De feestcommissie heeft afgelopen week uit de 17 deelnemers 3 namen geloot. Deze kinderen kunnen via de post een prijsje verwachten. De winnaars zijn: Ilse Steigenga uit Exmorra, Lydia Hoitinga uit Bolsward en Ruben van Poelje uit Workum. Gefeliciteerd allemaal.

De feestcommissie.

Ziekenhuisbezoek

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “**De Viersprong**” kunt u doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, email: info@franciscuskerk.nl

H. Franciscus Bolsward



Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 22 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 23 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, overl. ouders Jozeph en Marie Witteveen-Dijkstra, Alie de Jong-Sikkes en Theo de Jong, Hille van der Weide,

Woensdag 26 mrt.: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 27 mrt.: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terherne, Gatske Bijvoets

Zaterdag 29 mrt.: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Jaap Witteveen,

Zondag 30 mrt: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Harmen Brattinga, Toos de Jong-Wilming

Woensdag 2 april: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen, bij een verjaardag

Donderdag 3 april: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, overl. fam. Jorna-Bonekamp

Zaterdag 5 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna Huitema-Jellema

Zondag 6 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Rein de Wit en Akke de Wit-Bekema,

Woensdag 9 april: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 10 april: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terherne

Zaterdag 12 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 13 april: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Agatha Hooghiemstra-Houben en Ynte Hooghiemstra, uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk.

Woensdag 16 april: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 17 april: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners

Koren

Za. 22 mrt. Dameskoor
Zo. 23 mrt. Herenkoor
Za. 29 mrt. Dameskoor
Zo. 30 mrt. Herenkoor
Za. 5 apr. Kinderkoor
Zo. 6 apr. Cantus Deo
Za. 12 apr. St. Maartenschool
Zo. 13 apr. Joachim

**Do. 17 apr. 19.00 uur Witte Donderdag
Dames en Herenkoor**

**Vr. 18 apr. 15.00 uur Kruisweg
Dames en Herenkoor**

Za. 19 apr. Dames en Herenkoor
Zo. 20 apr. Joachim
Ma. 21 apr. Cantus Deo

Familieberichten:

Overleden:

20 febr.: Hendrikus Berends, 77 jaar
Corr. adres: It Waarlamke 54;
8702 CV Bolsward



Dat hij moge rusten in vrede.

Nieuws van de locatieraad

Na het zeer geslaagde startfeest van onze nieuwe parochie zijn we als locatieraad ook weer aan de slag gegaan. De kaars die we mochten ontvangen tijdens de viering heeft een plek gekregen in de kapel van Pater Titus.

* We hebben een bord achter in de kerk geplaatst voor nieuws van de diverse werkgroepen in onze locatie en hier vindt u ook nieuws van de locatieraad. Mocht u er ook iets op willen hangen? Graag even in overleg met Tiemen Hoitinga (hoitinga10@zonnet.nl). Achter in de kerk hebben we een gebedenboek neergelegd, waar u een gebed achter kunt laten. Deze gebeden zullen niet één voor één voorgelezen worden, maar de gebeden zullen in zijn geheel opgenomen worden tijdens de voorbede.

* Voortaan zal er iedere zondag een parochiaan zijn die voor de viering u een GVL zal aanbieden en u een goede viering zal toe wensen. Een klein gebaar als welkom in onze kerk. Mocht u deze groep willen ondersteunen kunt u dit doorgeven aan Tiemen Hoitinga.

* De eerste giften voor de extra ronde kerkbalans komen binnen, heeft u al actie ondernomen?

* **Zaterdag 7 juni** organiseren we een boekenmarkt in en rond de kerk. Daarvoor zijn we opzoek naar **boeken en vrijwilligers**. In dit parochieblad leest u er meer over.

* Mocht u nog tips of ideeën hebben, wij horen ze graag!

Vriendelijke groet Locatieraad Bolsward.

Locatieraad Bolsward organiseert een Boekenmarkt!

Deze zal plaats vinden op: **Zaterdag 7 juni 2014** in de kerk en bij mooi weer op het kerkplein. De markt is van **09.30 -16.00 uur**.

Voordat we **7 juni** de boeken kunnen verkopen hebben we eerst boeken nodig! Heeft u boeken thuis liggen die niet meer gelezen worden en wilt u ze kwijt? Kom ze dan inleveren bij de kerk! Dat kan op **zaterdag 10 mei, 17 mei en 24 mei** tussen **13.00-16.00 uur**. (Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ze te brengen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Henny Brouwer, 0630053969/hennybrouwer@gmail.com)

Naast boeken zoeken we ook nog vrijwilligers voor deze dag! Wie wil ons helpen om deze boekenmarkt tot een succes te maken?

*Vriendelijke groet,
Locatieraad Bolsward.*

DIACONIE

Nieuws van het Lourdeswerk

Donaties

Onze assistenten starten binnenkort weer om uw jaarlijkse bijdrage op te halen. In 2013 mochten wij van onze donateurs bijna € 2.000,00 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank! Met dit bedrag zullen wij een aantal parochianen steunen in de kosten van hun bedevaart.

Bent u nog geen donateur en wilt u het Lourdeswerk ondersteunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: 1216.51.347 ten name van Lourdeswerk Nationale Bedevaarten te 's-Hertogenbosch onder vermelding van Afdeling Bolsward/037622. De giften aan het Lourdeswerk zijn fiscaal aftrekbaar.

Cadeau-idee

U kunt bij het Lourdeswerk terecht voor medaillons, bidprentjes, kaarsen, rozenkransen, algemene informatieboekjes, kinderboeken over Lourdes, etc. Wellicht een cadeau-idee voor de eerste communie/het H. Doopsel van uw zoon/dochter of kleinzoon/-dochter. Heeft u belangstelling, neem dan contact met ons op.

Lourdeswater

U kunt bij het Lourdeswerk uiteraard ook terecht voor Lourdeswater. U kunt daarvoor contact opnemen met Patrick en Boudien Janssen.

*Met vriendelijke groeten,
namens het Lourdeswerk van de Zalige Titus Brandsmaparochie,
Patrick en Boudien Janssen-Terbraak, (0515 - 580 870)*

Geachte parochianen

In de (Goede) Week voor Pasen komen wij reeds vele jaren bij u aan de deur voor het vragen van een gift voor het Goede Week Offer. Van de verkregen middelen bekostigen wij namens de St. Franciscusparochie een attentie bij ziekte, bij gezinsuitbreiding, jubilea of bij het bereiken van een bepaalde hoge leeftijd. Hiermee tonen wij als kerkgemeenschap onze verbondenheid en meelevens. N.a.v. de gesprekken met het oude parochiebestuur, waarin de vraag centraal stond hoe verder na 1 januari 2014, hebben wij gemeend te moeten en kunnen stoppen met het inzamelen van de giften. Dit ook vanwege het gegeven dat het aantal vrijwilligers om dit alles mogelijk te maken om verschillende redenen afnam. Desondanks zullen wij de komende jaren nog financieel in staat zijn om ons doel te kunnen uitvoeren.

Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor de vele jaren dat u het Goede week Offer financieel heeft gesteund.

*Namens het actiecomité Welzijnswerk locatie Bolsward
dhr. F.B. Visser.*

Wat gebeurt er meer in onze parochie

Datum	Tijd	Wat is er te doen?	Waar
Wo 26 mrt.	14.00 uur	opnieuw beginnen	bovenzaal
Wo. 26 mrt.	19.30 uur	Joachim	parochiezaal
Do. 27 mrt.	19:45 uur	opnieuw beginnen	bovenzaal
Vr. 28 mrt.	16.00 uur	Jeugdkoor Scholing	parochiezaal
Vr. 28 mrt.	19.00 uur	Koorscholing	bovenzaal
Wo. 2 apr.	10.00 uur	opnieuw beginnen	bovenzaal
Do. 3 apr	13.00 uur	Kerkschoonmaak	parochiezaal
Do. 3 apr.	15.30 uur	TBM	parochiezaal
Vr. 4 apr.	16.00 uur	Jeugdkoor Scholing	parochiezaal
Vr. 4 apr.	19.00 uur	Koorscholing	bovenzaal
Vr. 4 apr.	19.30 uur	ABTB	parochiezaal
Ma. 7 apr.	19.30 uur	Sint Franciscuskoor	parochiezaal
Di. 8 apr.	19.30 uur	Ouderavond 1 ^e communie	parochiezaal
Wo. 9 apr.	13.30 uur	eerste communie	parochiezaal
Wo. 9 apr.	14.00 uur	opnieuw beginnen	bovenzaal
Wo. 9 apr.	16:30 uur	koorscholing	bovenzaal
Do. 10 apr.	09.00 uur	KBO	parochiezaal
Do. 10 apr.	10.00 uur	pastoor Bultsma	bovenzaal
Vr. 11 apr.	16.00 uur	Jeugdkoor Scholing	parochiezaal
Vr. 11 apr.	19.00 uur	Jongerencatechese	parochiezaal

Vr.	11 apr.	19.00 uur	Buitenschoolse catechese	bovenzaal
Wo.	16 apr.	13.00 uur	Parochieblad rapen	parochiezaal
Wo	16 apr.	13.30 uur	Eerste Communie	bovenzaal
Vr	18 apr.	19:00 uur	Koorscholing	bovenzaal



KVG Woensdag 26 maart 2014

Creatieve avond. Deze keer gaan we onder leiding van Roelie Greydanus een sieraad maken in de vorm van een halsketting. U kunt zelf de kleur(en) uitkiezen. De kosten zijn € 12,50 p.p. Dit is incl. materiaal, koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur in een zaal van Bloemkamp. Om 19.15 verzamelen voor de ingang van Bloemkamp.

Het bestuur.

Donderdag 24 april 2014.

Slotmiddag/avond.

Voor de laatste middag/avond in dit seizoen hebben we gekozen voor een stadswandeling van ongeveer een uur door onze mooie stad Bolsward. Deze wandeling gaat onder leiding van een gids, zodat we wat meer te weten komen over de historie van onze stad.

Aansluitend koffie/thee of een drankje en daarna gezellig met elkaar eten. Er is ook een mogelijkheid om alleen bij het eten aanwezig te zijn. Dit s.v.p. doorgeven bij de aanmelding. Het exacte programma maken we t.z.t. bekend.

Bijdrage voor de slotmiddag/avond bedraagt € 10,-.

Opgave en betaling voor 1 april 2014 bij Thea Dijkstra, Workumertrekweg 15, Bolsward.

Het bestuur.



KBO

Donderdag 10 april 2014 viert het KBO koor haar 40-jarig bestaan. Op die dag zorgt het koor voor een speciaal ingestudeerde begeleiding van de eucharistieviering van 09.00 uur. Na de dienst volgt een receptie in de parochiezaal, om het jubileum extra glans te geven.

Alle kerkbezoekers zijn daar van harte welkom. Na het gebruikelijke kopje koffie zal deze bijeenkomst feestelijk worden voortgezet, waarbij de inwendige mens niet wordt vergeten.

Het bestuur.

Opbrengst collecten

De collecte voor *eigen kerk* hebben, over een periode van vier weken € 1.745,40 opgebracht.

Allen hartelijk dank hiervoor.

Passie in Bolsward 2014



“Passie in Bolsward” is een belevingstocht door Bolsward. Het aloude passieverhaal staat tijdens deze tocht centraal. Verschillende figuren uit verleden en heden geven commentaar op het lijdensverhaal van Jezus. Het script van de Passie in Bolsward is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de acteurs en regisseur Gooitsen Eenling.

“Passie in Bolsward” begint in de Broerekerk. Van hieruit trekt de stoet langs de verschillende gebeurtenissen in het lijdensverhaal door Bolsward. De tocht eindigt ook weer in de Broerekerk. Het gaat hier niet om een spektakelstuk maar om een intieme pelgrimage.

De uitvoeringen vinden plaats op donderdagavond 10 april, vrijdagavond 11 april, zaterdagavond 12 april en zondagmiddag en zondagavond 13 april.

’s Avonds begint de voorstelling om 19.30 uur. ’s Zondagmiddags begint de voorstelling om 15.00 uur. Een half uur van te voren zijn de deuren open en bent u welkom. Kaarten à € 5,- zijn vanaf 1 maart te verkrijgen bij Het Boekhuis, Primera en Sigarenmagazijn Landskroon in Bolsward.

“Passie in Bolsward” wordt omlijst met muziek en zang door verschillende Bolswarder verenigingen. De muzikale leiding is in handen van Cecilia Bekema. Zo werken mee: C.M.V. Oranje, Lady’s Hardware, R.K. Koor Joachim en het Vocaal Ensemble Eljakim. Dansen worden uitgevoerd door Dansstudio Happiness. Outfit kledingverhuur uit Burgum is verantwoordelijk voor de kleding van de acteurs. De techniek (geluid en licht) is in handen van Stage-Master Licht & Geluidstechniek Bolsward en Frâns Felkers.

De algehele creatieve leiding van “Passie in Bolsward” ligt in handen van regisseur Gooitsen Eenling.

Cees Edelman is te zien in de rol van Jezus en Anneke de Boer vertolkt Maria, de moeder van Jezus. Hieke Pilat is Maria Magdalena en Gea Bonefaas kruipt in de rol van Maria Salome. Dirk Stoelwinder heeft de rol van Franciscus op zich genomen. Verder spelen mee: Bente Groeneveld, Elizah van Bon, Emy Bakker, Jitse Zandhuis, Leon Altena, Marit Kapitein, Marleen de Boer, Marlies van Bon, Mireille de Vreeze, Nynke de Haan, Melissa Ketelaar, Stefan Greiner, Vera Mulder.

“Passie in Bolsward” wordt mede mogelijk gemaakt door Solidair Friesland. En niet te vergeten de vele vrijwilligers.

Meer informatie via www.facebook.com/PassieInBolsward.

U bent allen, jong (vanaf 10 jaar) en oud, van harte uitgenodigd!

H. Werenfridus Workum



Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zondag 23 mrt.: Siep Westendorp-Dijkstra, Chatharina Walta, overl. fam.

Bouwhuis-Jellesma, Andries en Dirk de Jong, Rein en Marie Zeinstra-Westendorp

Zaterdag 29 mrt: Gradus Kramer, Johannes en Elizabeth de Jong-Postma, Emmie Schotanus –de Jong, Jaarstonde Mevr. Walta –Conens

Zondag 6 apr.: Fetje van der Meulen, Sijbren van der Meulen, overl. fam. de Jong-Sierkstra

Zaterdag 12 apr.: Gradus Kramer, Titus en Theodora Galama-Dijkstra

Zondag 13 apr.: Gradus Kramer, Titus en Theodora Galama-Dijkstra

Lectoren en misdienaar

Zo. 23 maart Lector: H. Kienstra
Misdienaars : Jesse Yntema en Kees van Wier

Za. 29 maart Lector: A. Kramer

Wo. 2 april Misdienaars: Ronja Bouma en Janny Yntema

Zo. 6 april Lector: A. Yntema

Za. 12 april Lector : J. Kramer
Misdienaars: Luka Wahle en Sietse Boomsma

Zo. 13 april Lector : H. Kienstra



Koren

Zo. 23 maart Gregorius Magnuskoor

Za. 29 maart Ludgerkoor

Zo. 6 april Gregorius Magnuskoor

Za. 12 april Volkszang

Zo. 13 april Kinderkoor

Kosters

Zo. 23 maart A. de Ringh

Za. 29 maart L. Buren

Zo. 6 april R. de Ringh

Za. 12 april H. Rijpma

Zo. 13 april A. de Ringh

Collectanten

Zo. 23 maart N. Terwisscha v. Scheltinga en Joh. de Jong

Za. 29 maart Tj. Hettinga en A. de Ringh

Zo. 6 april G. de Boer en R. van Wier

Za. 12 april H. de Bruin en P. Teernstra

Zo. 13 april L. de Ringh en A. de Ringh

Deurcollectes

Zo. 23 maart t.b.v. Vastenaktie

Zo. 29 maart t.b.v. Onderhoud

Zo. 6 april t.b.v. Vastenaktie

Za. 12 april t.b.v. Koren

Zo. 13 april t.b.v. Vastenaktie

Opbrengst collectes februari 2014.

Collectes eigen kerk € 317,15 (Inclusief Mariënacker)	Deurcollecte jeugdwerk € 94,45
	Deurcollecte onderhoud € 23,85
	Deurcollecte koren € 28,18

Bloemverzorgers:

Vanaf 16 febr. en maart: Margriet en José

Maand april: L. Buren

Koffieschenken:

Zo. 23 maart S. Hettinga en H. Rijpma

Zo. 6 april S. Flapper en T. Yntema



Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker

Zaterdag 5 april 2014 is er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze viering begint om 16.00 uur vrijwilligers: mevr. S. Kramer en dhr. en mevr. Ketelaar.

Rommel- en boekenmarkt

Het voorjaar is in aantocht, tijd om weer te starten met de voorbereidingen voor de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt "rûn de tsjerke". Dit jaar is deze gepland op zaterdag 17 mei. Een week eerder d.w.z. **zaterdag 10 mei** rijden een aantal mannen rond om spullen bij u op te halen die u overhebt. Hiervoor kunt u bellen naar een van de volgende nummers:

542304540064 - 543451 – 579512 of 543894.

Door verandering in het beleid en bezuinigingen zorgt de gemeente niet meer voor de afvoer van overgebleven goederen en moeten wij dit zelf bekostigen. Wij kunnen heel veel spullen gebruiken maar moeten daarom nee zeggen tegen tv's, grote meubels, bedden en matrassen. Hopelijk hebt u begrip hiervoor en wilt u ons steunen om onze rommelmarkt weer tot een succes te maken. De opbrengst is net als de voorgaande jaren geheel bestemd voor onze Werenfridus kerk Workum.

*Bij voorbaat dank,
de rommelmarktcommissie.*

Robin op missie in Ghana!

Ik ben nu alweer meer dan een maand in Ghana. Een aparte maand. Het lijkt net alsof ik al een jaar weg ben uit Nederland en ik een compleet andere wereld ben ingestapt.

Ghana. Na veel voorbereidingen ben ik op 3 februari 2014 vertrokken richting Ghana om een stevige bijdrage te leveren aan een betere wereld. Twee jaar lang zet ik mij in als leken-missionaris voor de straatmeiden van Kumasi, een drukke stad van twee miljoen inwoners. Ik werk als leken-missionaris van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) voor het project van de straatmeiden, beheerd door de Dochters van de Liefdadigheid, een zustercongregatie. De eerste weken heb ik een introductieperiode gehad, waarbij ik de lokale taal en de cultuur heb leren kennen. Na vier weken ben ik dan echt begonnen met het werken in het centrum van Kumasi, waar alle straatmeiden op straat terechtkomen om wat geld te proberen te verdienen. De meeste meiden hebben een trieste achtergrond, waardoor ze genoodzaakt zijn om richting Kumasi te komen en hun familie achter te laten. Het wordt er dan ook niet makkelijker op, omdat ze dan ook worden blootgesteld aan de gevaren van de straat. De leeftijden van de meiden variëren van 8 tot 22 jaar. Kortom, genoeg ontwikkelingen en gelukkig kunnen we (enkele) van deze meiden hoop bieden.

Morele support of gebed?

U kunt mij volgen via de website (en blog): opmissieinafrika.jimdo.com. Een mailtje waardeer ik ook zeer, via opmissieinafrika@gmail.com.

Financiële bijdrage?

Een financiële gift kunt u overmaken naar rekeningnummer: 40.06.14.030 (IBAN: NL12ABNA0400614030) (ABN AMRO), t.n.v. Bresillac Foundation te Cadier en Keer, onder vermelding van Project Robin Rijpma (Credit Nummer: 600.606).

Wel en Wee Workum.

* Zondag 23 februari jl. was het dan zover, de eenwording van onze parochies tot Zalige Titus Brandsma parochie. In een mooie warme viering, vierden we samen met Bisschop de Korte het feit dat we vanaf nu één zijn. De koren van alle parochies zongen samen, misdienaars uit de parochies waren prachtig in het feestelijke rood gekleed aanwezig. Ook de parochianen uit de vier parochies waren in groten getale aanwezig. Mariënacker was rijk vertegenwoordigd, de bewoners waren met busjes naar Bolsward gebracht.

Na de feestelijke viering in de kerk was er nog gelegenheid om met een hapje en een drankje kennis te maken met de grote parochie.

Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt.

* Uit dankbaarheid had een inwoner van Mariënacker een kaars beschikbaar gesteld. Deze werd in de viering van 8 maart feestelijk aangestoken door Pastor ten Wolde die deze keer voorging.

* We willen de vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze klus te klaren bedanken voor het vele werk en gezorgd hebben dat dit een onvergetelijke dag werd.

Nu is het aan ons Parochianen om de eenheid in de parochie waar te maken.

* We willen alle zieken thuis in het zieken of verzorgingshuis sterkte en beterschap toe wensen. Ook de familie en verzorgers wensen we veel sterkte in deze zorgzame tijd.

Verder wensen we U alle goeds.

De Contact personen.

facebook

www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie

Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte van het laatste nieuws in onze parochies!

Help ons naar de laatste 100 "vind-ik-leuks"!



Bijeenkomst Kleurrijk Vieren "Diversiteit = Kracht"

In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie en 20 jaar Kleurrijk Fryslân. Donderdagavond 20 maart 2014.

Inloop: 18.30 – 19.00 uur . Vieren: 19.00 – 21.30 uur

Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden

Vrij entree. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deze avond samen met ons te komen vieren.

Zie voor meer informatie ook op onze website www.kleurrijkfryslan.nl



H. Martinus Makkum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 30 mrt. : fam. Genee-Altena en Mevr. T. Draaijer-de Vries, alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 6 apr.: fam. Postma, fam. Doedel, fam. Adema-Rinia, mevr. T. Draaijer-de Vries, alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 13 apr.: Mevr. T. Draaijer-de Vries, alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 20 apr.: Mevr. T. Draaijer-de Vries, alle zieken thuis en in Avondrust

Lectoren

Zo. 23 maart	Riet van der Bles
Zo. 30 maart	Bernadette de Jong
Zo. 6 april	Thilda Adema
Zo. 13 april	Riet van der Bles
Vr. 18 april	Toos van As

Kosters

Lenie Foekema
Mieke van Vliet
Watze Roorda
Lenie Foekema
Mieke van Vliet

Collectanten

Zo. 23 maart	Lenie Foekema
Zo. 30 maart	Klaas Groeneveld
Zo. 6 april	Nico van Vliet
Zo. 13 april	Lenie Foekema

Bloemschikken

maart: Annemiek Bakker en
Monie Siemonsma
april: Leny Roorda

Misdienaars

Zo. 23 maart	Boukje en Hannah
Zo. 6 april	Zoë en Hannah
Zo. 13 april	Jacob en Ryan
Vr. 18 april	Boukje en Annick (Goede Vrijdag)



Opbrengst collecten januari 2014

Eigen kerk	€ 121,95
Onderhoud	€ 18,15 deurcollecte

Extra collecten

Zondag 6 april voor onderhoud van de kerk

5 maart t/m 20 april: Bisschoppelijke Vastenactie (Cordaid).

Iban nl21INGB0000005850 t.n.v. vastenactie te Den Haag.

Palmzondag

Op 13 april om 09.30 uur vieren we Palmzondag met een gezinsviering. Kinderen van de St.Martinusschool zullen met hun Palmpasens in de kerk zijn, zingen en lezen, enzovoorts. Verkondiging en gebeden zullen afgestemd zijn op de jonge gemiddelde leeftijd van hopelijk vele kerkgangers. Pastor Ten Wolde gaat in deze viering voor. Komt allen!

Mededelingen vanuit de Locatieraad Makkum

* Op 23 februari jl. hebben we een feestelijke Eucharistieviering gehad ter gelegenheid van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Het was een prachtige viering waar veel mensen aan hebben meegewerkt. Namens de locatieraad Makkum wil ik medewerkers en allen die op één of andere manier zich hebben ingezet om deze dienst tot een feest te maken bedanken.

* Op 27 februari jl. is het St. Martinuskoor van Makkum bij elkaar geweest over hoe we verder moeten. Door omstandigheden en stemproblemen hebben enkele mensen ons koor verlaten. We hebben daardoor al een aantal weken niet meer boven op het koor gezongen, en een oproep in de viersprong heeft niets opgeleverd. Dus is besloten om te stoppen... jammer. Maar er is geen andere oplossing; te weinig mensen. Voor het zingen tijdens de uitvaarten zullen we mensen van andere locaties moeten vragen.

Hopelijk vinden we daarvoor een oplossing.

Wel en Wee Makkum

Beste misdienaars en acolieten,

Bedankt voor jullie inzet op zondag 23 februari jl. Wat was het prachtig, 17 jonge mensen actief op het altaar. Ik hoop dat jullie het met veel plezier en enthousiasme blijven doen in je eigen locatie. We hebben een hele mooie viering gehad en dat alles kan niet zonder vrijwilligers en velen waren hierbij betrokken. Als feestcommissie hoop je dat alles goed verloopt en dat was gelukkig zo. Ook bleven velen na afloop van de viering om een hapje, drankje of broodje te nuttigen, wat overigens ook perfect verzorgd was, en een praatje te maken met de mede parochianen en de gasten. Kortom het was geweldig, iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie inzet op welke manier dan ook.

* Op 1 maart is op 92 jarige leeftijd overleden Mevrouw Tiny Draaijer-de Vries. De afscheidsdienst was op donderdag 6 maart jl. in onze kerk waarna zij aansluitend is begraven op het kerkhof te Makkum. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit gemis.

* Passiestonden: De oecumenische passiestonden zijn dit jaar maandag 14 dinsdag 15 en woensdag 16 april. De vieringen beginnen om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk.

Gevraagd

De communicatiegroep is op zoek naar een medewerker/ster die plaats wil nemen in het bestuur van deze groep. Het is de bedoeling om o.a. de coördinatie van brochures en folders te realiseren alsmede de redactie van de website te verzorgen, contact onderhouden met externe relaties, het geven van goede en creatieve input etc. Bent u/jij daarvoor beschikbaar en lijkt het je wat neem dan contact op met Guus Jansen en hij zal hierop de nodige toelichting kunnen geven. Zijn mailadres is: saaja@planet.nl

Avondrust: Maandag 7 april is er een Eucharistieviering onder leiding van pastoor Bultsma. De viering begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

U wordt van harte uitgenodigd.

* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.

* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.

Toos van As, tel. 232564, (mailadres toosvanas52@hotmail.com)



KVG-Nieuws

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 18 en zaterdag 19 april en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 's middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.

Bedankt.

Op woensdag 23 april a.s. hebben we een verrassingsavond met een hapje en een drankje. We gaan deze avond een TAPAS avond verzorgen waarbij de leden hun kookkunsten kunnen laten zien. Als het klaar is gaan we er met zijn allen van zitten smullen. De opgave voor deze avond is bij Lenie 232199 of Marga 232090. De eigen bijdrage is € 5,00. U wordt van harte uitgenodigd.

Het jaarlijkse reisje is op 21 mei a.s. en de kosten zijn € 47,50 per persoon. Opgave bij Lenie of Marga. Geef u tijdig op!!!

H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum



Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 23 mrt.: voor de zieken, overl. Yeb en Catharine

Ypma-Terpstra, Boukje Anema, Jan Jurna.

Zondag 30 mrt.: voor de zieken, overl. Willen Oudenhoven, fam. Ypma-Galama

Zondag 6 apr.: voor de zieken, overl. Douwe en Anna Poortstra de Boer, Schelte en Lena Anema-Visser, Wiebe en Wiepkje Bergsma-Palsma

Zondag 13 apr. Palmzondag: voor de zieken

Zondag 20 apr. Paaszondag: voor de zieken, overl. Tjepke Herrema, fam. Ypma-Galama, Yeb en Catharina Ypma-Terpstra

Vieringen Goede Week

13 april:	Palmzondag	09.30 uur	Witmarsum
14 april:	Boeteviering	19.00 uur	Witmarsum
17 april:	Witte Donderdag	19.00 uur	Bolsward
18 april:	Kruisweg	15.00 uur	Witmarsum
18 april:	Goede Vrijdag	19.00 uur	Makkum
19 april:	Paaswake	20.00 uur	Workum
		22.00 uur	Bolsward
20 april:	Pasen	9.30 uur	Witmarsum
21 april:	2e Paasdag	11.00 uur	Bolsward

Lectoren

Zo. 23 mrt.: mevr. B. de Groot (532340)
 Zo. 30 mrt.: mevr. L. de Boer (642059)
 Zo. 6 apr.: mevr. E. van der Wei(532112)
 Zo. 13 apr.: mevr. L. Hettinga (531547)
 Ma. 14 apr.:
 Vr. 18 apr.: dhr. F. van Koppen
 Zo. 20 apr.: mevr. B. de Groot (532340)

Kosters

dhr. H. Anema
 dhr. F. van Koppen
 dhr. S. Hettinga
 dhr. D. Stoffels
 dhr. H. Anema
 dhr. S. Hettinga
 dhr. D. Stoffels

Collecte

Naast de collecte voor het werk in onze Locatie is er op zondag 23 en 30 maart een 2^{de} collecte voor de Vastenactie en op zondag 6 april voor het reservefonds.

Opbrengst collecte

De opbrengst van de collectes in de maand februari 2014 was als volgt:

Parochie:	€ 85,60
Reserve fonds	€ 39,60
Bijzondere onkosten	€ 30,50

Hiervoor allen hartelijk dank.

Vervoersdienst

Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.



Schoonmaken kerk

week 13: 24 t/m 29 maart:

mevr. D. Brouwer (531923)
mevr. B. de Groot (531901)
mevr. G. van Popta (531305)

week 17: 21 t/m 26 april:

mevr. A. de Wit (532351)
mevr. T. Heeringa (531738)
mevr. A. Jorna (531471)

Schoonmaken parochiehuis:

Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda

Do. 27 maart: bijeenkomst voor de bezoekerswerkgroep, 13.30 u `t Arkje
Wo. 2 april: Alleen gaandengroep bij Etha Nielen, Pingjum
Wo. 9 april: Omgekeerd huisbezoek, 10.00 uur `t Arkje.
Zo. 13 april: Palmzondag, viering met medewerking kinderen
Ma. 14 april: 19.00 uur: Boeteviering voor hele parochie in Witmarsum

Omgekeerd huisbezoek

Beste parochianen,

Voor u allen alvast even een mededeling. Op woensdag 9 april as. wordt door de werkgroep "Omgekeerd Huisbezoek" om 10.00 uur in het Arkje weer een bijeenkomst georganiseerd. Deze ochtend krijgt een extra tintje, want de bezoekerswerkgroep trakteert ons op een lunch! Om 10.00 uur staat de koffie klaar! Nadere informatie komt t.z.t. met de uitnodiging.

Met vriendelijke groet namens de werkgroep "Omgekeerd Huisbezoek",

*Zr. Lambertina, Suus Ypma en
Jo van der Tol-Tromp.*

Wel en Wee Witmarsum

Velen van u hebben het meebeleefd. In een volle kerk te Bolsward ging Bisschop G. de Korte voor in de feestelijke Eucharistieviering samen met onze pastoor A. Bultsma en pastor N. ten Wolde en werd het samen op gaan in één parochie, "de Zalige Titus Brandsmaparochie", een feit.

Het was echt een samengaan, doordat parochianen van de vier locaties veel voorbereidend werk hadden gedaan en ook deze dag tot een feestdag maakten en ook de kinderen waren volop aanwezig.

Lieve mensen, allemaal geweldig bedankt.

Op 5 maart, Aswoensdag, mochten we in Makkum in de kerk samen komen voor het ontvangen van het Askruisje. Hiermee werd de voorbereiding op het Paasfeest, de veertigdagentijd, geopend. In deze tijd willen we ook denken aan de mensen in Sierra Leone en hen, waar mogelijk is, ook financieel steunen via de Vastenactie.

Op het inlegvel bij deze Viersprong vindt u informatie over de samenstelling van onze Locatieraad. Hierin wordt ook verteld wie de contactpersonen zijn voor de diverse werkgroepen en activiteiten. Dit inlegvel is een bewaarexemplaar.

Op zondag 13 april a.s. tijdens de Palmzondagviering zullen drie kinderen uit ons midden zich voorstellen. Zij zullen op 11 mei a.s.hun Eerste H. Communie doen. Wij zijn blij dat, na afwezigheid van enkele jaren, dit weer plaats zal vinden in Witmarsum.

Op Goede Vrijdag is in onze kerk om 15.00 uur de Kruiswegviering met kruishulde. Bij de kruishulde kunt u een bloemetje leggen bij het kruis.

Graag wens ik u allen een goede veertigdagentijd, gezondheid en alle goeds en Gods zegen,

Zr. Lambertina.

Informatieve internetsites.

Lectoren/ misdienaars/acolieten

Bolsward:

Heiligenkalender, bloemen, foto's zie

Overige websites:

www.franciscuskerk.nl

www.pylgeralmanak.nl

www.franciscaansebeweging.nl

www.werkplaatsvoorordeziel.nl

www.abultsma.nl

www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijklakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,

e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl

Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528

e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag

secretariaat van de pastores: mevr. J. Hettinga-Bergsma: pastoresztb@gmail.com

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.

Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Lokatierraad Bolsward:

Secretariaat: Postbus 209, 8700 AE, Grote Dijklakker 7, 8701 KV,

telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur

Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan het secretariaat.

Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:

0515.575924, Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag

Financiële zaken: Bankrekeningen: nr. NL 54ABNA021.53.06.511 of nr. NL96RABO0308705483

Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop) deponeren in de brievenbus van de pastorie, Grote Dijklakker 7 of doorgeven aan het secretariaat tel. 0515.576998 of per e-mail: info@franciscuskerk.nl

Lokatierraad Workum

Postadres: Lokatierraad_H. Werenfridus, Postbus 93, 8710 AB Workum.

Contactpersonen:

Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl

Ytsje Heins, tel. 0515.541979 en Henny de Jong, tel. 0515.542912

Administratie: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537

e-mail: lienkederingh@hotmail.com

Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Werenfridus te Workum

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij het secretariaat: zie info Bolsward.

Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel. 0515.542050 (kosten: €8,-)

Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl

Begrafnisvereniging "Fonds Naastenliefde":

Dienstdoende bode, tel. 06.42243477.

www.fondsnaastenliefde.nl . Opgave nieuwe leden: via e-mail: naastenliefde@live

Lokatieraad Makkum:

Postadres: Lokatieraad H. Martinus, Postbus 71, 8754 ZP Makkum

Contactpersonen:

Mevr. A. Reijns tel. 0515.231709

Mevr. T. Adema tel. 0515.231036

Dhr. A. van Schaick tel. 0515.231285

Mevr. T. van As tel. 0515.232564

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij het secretariaat: zie info Bolsward.

Financiële zaken: nr. NL32RABO0340661054; of nr. NL56INGB0000964453,

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.

De kosten bedragen € 8,00 per intentie.

Lokatieraad Witmarsum:

Postadres: Lokatieraad H. Nicolaas van Tolentijn, Arumerweg 89, 8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165

Contactpersonen:

Zr. Lambertina tel. 0517.579257 of 532165

Mevr. L. Nota tel. 0517.532260

Mevr. J. van der Tol tel. 0517-641482

Mevr. A. Altena (bezoekersgroep) tel. 0517.641070

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij het secretariaat: zie info Bolsward.

Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. NL96RABO0371500761 t.n.v. RK kerkbestuur Witmarsum

Begrafenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45, 8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961

Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165

Het volgende parochieblad "De 4 - Sprong" gaat over de periode:

18 april 2014 – 16 mei 2014

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen

vóór MAANDAG 7 april 2014 bij/naar:

Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com

Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com

Makkum: mevr. T. van As, tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas52@hotmail.com

Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl