

## **VERSLAG KERKDIENST ERITRESE SINT RAFAELGEMEENSCHAP**

Elke maand maakt de Eritrese gemeenschap in Leeuwarden (op zaterdag van 08.00 – 10.00 uur) gebruik van onze Sint Bonifatiuskerk. Eens in de drie maanden mag men een volledige kerkdienst houden. Wel een dienst van zes uren.....Als voorbereiding voor zo 'n volwaardige samenkomst werd op vrijdagmiddag 20 oktober j. l. de tabernakel (tent) op het priesterkoor opgebouwd. Deze tabernakel (geheel in de traditie van het Joodse volk, zoals beschreven in het Oude Testament) neemt in de Eritrese eredienst een belangrijke plaats in.

Zaterdag 21 oktober daarna was de grote dag. Om kwart voor acht ('s morgens!) stonden de eerste kerkgangers al voor de kerk. Iedereen in het wit gekleed. De mannen met een soort omslagdoek, de vrouwen een kunstig gedrapeerde hoofdbedekking, afgewerkt met tule. Bij binnenkomst: iedereen schoenen uit... Veel Eritreeërs kwamen uit Leeuwarden, maar een aanzienlijk deel kwam uit andere delen van de provincie en de rest van het land. Met de bus en de trein, zodat de gehele ochtend mensen bleven binnenstromen. Mijn schatting is dat er rond elf uur minsten 400 mensen in de kerk waren. Daarbij inbegrepen kinderen, echt héél veel kinderen.....De Titus Brandsmakapel en de gangen en ruimtes van het Titus Brandsmahuis stonden – naast de immense hoeveelheid schoenen - vol met buggy 's en kinderwagens. Gelukkig geen inspectie van brandweer o. i. d..... De iets oudere kinderen namen deel aan een vorm van kinderkerk. Eerst voorin de kerk, maar vanwege het aantal, later in de Franciscuszaal. Het zingen van zoveel kinderen was ontroerend om te zien en te horen.

Ook ontroerend en heel bijzonder was de kerkdienst zelf. Grote schilderijen van Sint Rafael op het priesterkoor. De devotie, het enthousiasme, de massaliteit. Ook een teruggeworpen voelen in de tijd – getuige zijn van de beleving van een vorm van “oer- Christendom” (Eritrea werd al begin vierde eeuw bekeerd). Communie. Meerdere priesters en diakens. Deze diakens gingen de kerk rond met de Bijbel (“afgeschermd” met een parasol). Deze Bijbel werd (door zoveel mogelijk mensen) driemaal gekust en aangeraakt met het voorhoofd.

Tegelijkertijd(!) was er een doopplechtigheid gaande in de doopkapel. Geestelijken met prachtige gewaden en uiteindelijk werd het hele gezelschap (inclusief schrijver dezes) gezegend met een flinke hoeveelheid wijwater.....Even na half twee was de samenkomst ten einde.....

Een voorrecht om dit mee te mogen maken.

*Jan Martien van Welie*

Volgende diensten: zaterdag 25 november (08.00 – 10.00 uur) en op zaterdag 23 december (08.00 – 14.00 uur).